

# ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

τευχος 20

Μαρτιος – Απριλιος 1985



Διμηνιαία ἐκδοση

του Εθνικού Συνδέσμου Διπλωματούχων Νοσοκόμων Ελλάδος



«ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΡΑΠΑΙΝΑ»  
ΕΣΔΕΝ

**ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ**

**ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ - ΕΚΔΟΤΗΣ**

Εθνικός Σύνδεσμος  
Διπλωματούχων Νοσοκόμων Ελλάδος

**ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Ε. Δημητρίου  
Β. Λανάρα  
Μ. Μαλγαρινού

**ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ**

Μαρία Μαλγαρινού  
Ανωτέρα Σχολή Αδελφών Νοσοκόμων  
Σεβαστουπόλεως 16 - Αθήνα

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ**

Φωτοστοιχειοθεσία - Σχεδιασμοί  
Εξώφυλλο - Εκτύπωση



Κατεχακη & Αδριανειου 3 - 115 25 ΑΘΗΝΑ  
ΤΗΛ. 67 14 371 - 67 14 340

**ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ**

Εμβάσματα - Επιταγές  
Περιοδικό ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ  
Πύργος Αθηνών - Γ' κτίριο II: 1α  
Μεσογείων 2 115 27 ΑΘΗΝΑ  
Τηλ.: 7702861

Τιμή τεύχους	100 δρχ.
Για σπουδάστριες	50 δρχ.
Ετήσια	500 δρχ.
Ετήσια στο εξωτερικό	\$10

- |   |    |
|---|----|
| 1. Η γυχιατρική Αδελφή<br>Η προσωπικότητα και τα ηδικά της προσόντα<br><i>Aφροδίτη Ραγιά</i> .....                        | 47 |
| 2. Πώς έπιδρά το παιχνίδι στην γυχική και<br>κοινωνική διαμόρφωση του παιδιού (Πρώτο μέρος)<br><i>Ειρήνη Γουλιά</i> ..... | 61 |
| 3. Διεθνές Συμβούλιο Νοσοκόμων .....  | 69 |
| 4. Μνήμη Σοφίας Κιουμουρτζόγλου<br><i>M. Ρωμανίδου - Χατζέλια</i> .....   | 81 |
| 5. Υποτροφίες .....   | 84 |

Σύγχρονα Υπνωτικά και Επίδοση  
(από το Συμπόσιο Νυρεμβέργης Οκτωβρίου 1985)

---

Η ασφάλεια ενός ορειβάτη εξαρτάται και από το υπνωτικό που παίρνει. Αυτό και άλλα επίκαια ύφεματα σχετικά με τα αποτελέσματα και τα χαρακτηριστικά των σύγχρονων υπνωτικών ήταν το κύριο θέμα συζήτησης ενός διεθνούς συμποσίου που έγινε στη Νυρεμβέργη της Γερμανίας στις 11 και 12 Οκτωβρίου. Στο Συμπόσιο παραβρέθηκαν προσωπικότητες που έχουν ειδικά ασχοληθεί με τα προβλήματα του ύπνου και τη θεραπευτική αγωγή του, όπως ο William Dement της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Stanford (USA), ο Anthony Nicholson του Ινστιτούτου Αεροναυτικής Ιατρικής της Βασιλικής Αεροπορίας (UK), ο Darrell Abernethy του Ιατρικού Κολλεγίου Baylor (USA) και ο Συνταγματάρχης E. Donaldson, Σύμβουλος Διαστημικής Ιατρικής (Australia), καθώς και ιατρικές προσωπικότητες από όλο το κόσμο. Από την Ελλάδα παραβρέθηκαν ο Καθηγητής Νευρολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Κορνήλιος Ρουτσώνης και ο Διευθυντής Ψυχιατρικής Κλινικής του Κρατικού Θεραπευτηρίου Ψυχικών Παθήσεων Αθηνών, Ηλίας Φράγκος.

Οι ερευνητές εξέτασαν το πως επηρεάζεται η καθημερινή συμπεριφορά από τη φαρμακοκινητική, την απορρόφηση, την ημιπερίοδο ζωής και το μεταβολισμό των υπνωτικών φαρμάκων.

Επίσης εξετάστηκε και η προκαλούμενη από τα φάρμακα πρωινή υπνηλία, ως και η επίδραση της στη καθημερινή επίδοση. Οι επιστήμονες συζήτησαν το ρόλο των βραχείας δράσης υπνωτικών, όπως της τεμαζεπάμης (Normison) σε περιπτώσεις όπου η πρωινή εγρήγορση είναι ζωτικής σημασίας, όπως για τους ορειβάτες παραδείγματος χάρη των Ιμαλαΐων ή τους επιχειρηματίες και διευθυντές επιχειρήσεων που ταξιδεύουν συχνά αεροπορικά. "Η τεμαζεπάμη είναι ένα χρήσιμο υπνωτικό ειδικά για όσους ταξιδεύουν και υποφέρουν από διαταραχές του ύπνου που οφείλονται σε κόπωση, αλλαγή περιβάλλοντος και αλλαγή της ώρας" είπαν οι Deepak Malhotra και E. Danielson.

Οι σύνεδροι επίσης καθόρισαν τρόπους μετρήσεως της πρωινής υπνηλίας που πολλές φορές προκαλείται από τη χρήση των υπνωτικών ως και την επιρροή τους στη καθημερινή επίδοση. Η χρησιμότητα των καταγραφών του ηλεκτροεγκεφαλογράφου και των τεστ ψυχοκινητικού συντονισμού (όπως στην οδήγηση) για τη καταγραφή της έκτασης της αρνητικής επίδρασης των φαρμάκων έτυχε ιδιαίτερης προσοχής. "Σε οδηγούς της ομάδας που ελάμβαναν τεμαζεπάμη (Normison) σημειώθηκαν λιγότερα λάθη στο χειρισμό του αυτοκινήτου, ενώ οι οδηγοί της ομάδας φλούνιτραζεπάμης έκαναν κατά τι περισσότερα λάθη", ανάφεραν οι U. Schmidt και E. Reuther, της Ψυχιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου του Μονάχου.

Το συμπόσιο έκλεισε με συζήτηση επί της κλινικής δράσης των υπνωτικών. Οι σύνεδροι συνόψισαν τις ενδείξεις θεραπείας και σύστησαν την αναγραφή των ενδεδειγμένων υπνωτικών ανάλογα με τον τύπο της αϋπνίας του κάθε ασθενή.

## ΜΝΗΜΗ ΣΟΦΙΑΣ ΚΙΟΥΜΟΥΡΤΖΟΓΛΟΥ

### Μ. Ρωμανίδου-Χατζέλια

Αιδεσιμότατε, κύριε Βουλευτά, κυρίες, δεσποινίδες και κύριοι, που τιμάτε με την παρουσία σας την επιμνημόσυνη αυτή τελετή στη μνήμη αξέχαστων συναδέλφων και αγαπητών αδελφών.

Πριν αναφερδώ στην προσωπικότητα της Σοφίας Κιουμουρτζόγλου θα ήθελα να ευχαριστήσω την οργανωτική επιτροπή αυτής της σεμνής τελετής για την ιδιαίτερη τιμή που μου έκαναν αναδέτοντάς μου την παρουσίαση της επιμνημόσυνης ομιλίας για τη Σοφία μας, την προϊσταμένη αδελφή Κιουμουρτζόγλου, που υπηρέτησε στο δεραπευτήριο ο «Ευαγγελισμός» των Αθηνών.

Αλήδεια αισθάνομαι ανήμπορη, νοιώθω ότι είναι κάτι πέρα από τις περιορισμένες δυνατότητές μου να περιγράψω αυτό που θα ήθελα για έναν άνδρωπο, για μια γυνή που δόδηκε ολοκληρωτικά σ' ένα κατ' εξοχήν κοινωνικό έργο με ζηλευτή αφοσίωση και αληθινή αγάπη. Άλλα θα προσπαθήσω καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια ν' αναφερδώ μέσα στα περιορισμένα περιδώρια του χρόνου αυτής της παρουσίασης στην αγαπητή μας συνάδελφο Σοφία Κιουμουρτζόγλου.

Σοφία, διαισθάνομαι πως από υπλά διαμαρτύρεσαι, γιατί η μεγάλη μετριοφροσύνη, που επί τόσα χρόνια καλλιέργησες με αγώνες πνευματικούς, δεν σ' αφήνει ν' ακούσεις αυτά που θα σου πούμε με ειλικρίνεια για τον ατσάλινο χαρακτήρα σου και τη δυναμική προσωπικότητα που διέδετες. Όμως το δεωρούμε χρέος, γιατί έφυγες από ανάμεσά μας ξαφνικά, διανύοντας το μακρύ δρόμο, που οδηγεί στον ουρανό, σε ελάχιστες ίσως στιγμές της ώρας, χωρίς να δώσεις σε όλες εμάς, που σε γνωρίσαμε στο διάβα της ζωής, την ευκαιρία να ζήσουμε τις τελευταίες στιγμές της ζωής σου, ν' ανακουφίσουμε τον πόνο σου, να σκουπίσουμε το δάκρυ σου, να ξεδιγάσουμε τη δίγα σου και να σου πούμε το τελευταίο αντίο αδελφή μας.

Η Σοφία Κιουμουρτζόγλου, διέδετε ένα δυνατό χαρακτήρα, που άντεχε στους πολυποίκιλους πειρασμούς μιας απαιτητικής και σκληρής δουλειάς. Αξιοπρεπής πάντα και ευγενής έσκυθε ταπεινά το κεφάλι ακόμη και όταν φανερά αδικείτο. Προσιτή σε όλους μαζί και προσινής ήταν ένα φωτεινό παράδειγμα αφοσίωσης στο έργο, που αγάπησε με τόσο πάθος. Υπηρέτησε τον πάσχοντα συνάνθρωπο με αφοσίωση, ανιδιοτέλεια και πραγματικό ενδιαφέρον, στάθηκε δίπλα στον πονεμένο σαν πραγματική αδελφή, προσλωμένη σταδερά στα πνευματικά ιδεώδη της κοινωνικής της αποστολής, αυγηφώντας υπερβάλλοντα κόπο, στερήσεις ή έλλειψη στοιχειωδών ανέσεων. Συνεπής πάντοτε στις πολλές και δύσκολες απαιτήσεις μιας σκληρής δουλειάς. Οι ασδενείς που είχανε την τύχη να νοσηλευθούν από τα χέρια της ένοιωθαν ασφαλείς απολαμβάνοντας κοντά της τις καλλίτερες ή μάλ-

λον τις άριστες νοσηλευτικές φροντίδες.

Ήταν σταδερά προσπλωμένη στο καθήκον το δύσκολο και επίπονο, ικανοποιημένη πάντα με το απόλυτα απαραίτητο. Αγάπησε το έργο της Νοσηλεύτριας Αδελφής, για το οποίο διέδεσε απεριόριστα τις δυνάμεις της, σωματικές και υγιικές, στα νεανικά και ώριμα χρόνια της ζωής της και αφοσιώθηκε σε μια κοινωνική αποστολή πράγματι δύσκολη, με απαιτήσεις πολλές για προσωπικές δυσίες, νοσηλεύοντας με τα στιβαρά και επιδέξια χέρια της τον άρρωστο. Τον ανακούφιζε με όλους τους τρόπους, που ο πλούτος της αγάπης της διέδετε, για ν' απαλύνει τον πόνο και να σκουπίσει τον ιδρώτα και το δάκρυ της αγωνίας, να παρηγορήσει τον απελπισμένο, να βοηθήσει τον ανήμπορο και αδύναμο αδελφό. Από τα πρώτα χρόνια της μεγάλης της απόφασης, ζωσμένη το λέντιο της διακονίας, προσέφερε πολύτιμες υπηρεσίες σε εκατοντάδες νοσηλευόμενους, που πέρασαν από τα χέρια της, νοσηλεύοντας όχι μόνο το πονεμένο σώμα αλλά φροντίζοντας ταυτόχρονα, με διάφορους τρόπους που επινοούσε η αγάπη της, για το πνεύμα και την υγιή του αρρώστου, συμβάλλοντας έτσι αδόρυθα και ταπεινά στη διαμόρφωση μιας υγιούς κοινωνίας. Γρήγορα εντάχθηκε στο Σώμα των Διπλωματούχων Αδελφών Νοσοκόμων μετά από φοίτησή της στην Σχολή Αδελφών του Θεραπευτηρίου ο «Ευαγγελισμός». Σαν διπλωματούχος αδελφή εργάσθηκε σε πολλά τμήματα του Νοσοκομείου αφήνοντας πίσω της ανεξίτηλη σφραγίδα ενός φωτεινού παραδείγματος προσήλωσης στο έργο που τόσο πολύ αγάπησε.

Συγκαταβατική πάντα και διαλακτική, με την ώριμη κρίση που διέδετε, έκανε τους συνεργάτες της να εκτιμούν τη σκέψη της και ακόμη να αισθάνονται ασφαλείς και ήσυχοι εργαζόμενοι μαζί της σ' ένα τόσο λεπτό και ευαίσθητο χώρο, στο χώρο της υγείας. Δεν έβρισκε ποτέ κανείς υεγάδι στη δουλειά της, γιατί πάντοτε την εκτελούσε τέλεια. Με την αδελφή Κιουμουρτζόγλου στις επάλξεις των νοσηλευτικών αγώνων στο Τμήμα πάντα όλα τα κτοποιημένα και διευθετημένα με τον καλλίτερο δυνατό τρόπο. Αγωνίστηκε σκληρά στα πρώτα χρόνια με δεκάδες άλλες Διπλωματούχες Αδελφές για την εξύγωση και αναβάθμιση του νοσηλευτικού έργου προσφέροντας άοκνες και σωστές υπηρεσίες στον όμορφο αυτό αγώνα με την υγηλή ποιότητα της νοσηλευτικής της εργασίας. Δουλειά σκληρή και αβάστακτη που ξεπερνούσε πολλές φορές τις περιορισμένες σωματικές δυνάμεις αλλά γέμιζε με βαθιά ικανοποίηση το πνεύμα και την υγιή.

Στην μνήμη όλων μας η Σοφία Κιουμουρτζόγλου δα μείνει ένα λαμπρό παράδειγμα άξιο μίμησης.

Αλλά ας μου επιτραπεί στην δύμησή της σήμερα να μνημονεύσω και άλλες αγαπητές συναδέλφους, που έφυγαν από κοντά μας πολύ νωρίτερα από την Σοφία, ενεργά μέλη της τότε Κινησις Θεσσαλονίκης γαλουχημένες και αυτές μέσα από τον ίδιο πνευματικό χώρο, που ξεκίνησαν άλλες νωρίτερα και άλλες αργότερα για την μεγάλη αυτή κοινωνική αποστολή, διαδέτοντας με ενδουσιασμό και νεανικό παλμό τη φρεσκάδα της νιότης τους, το νεανικό ενδουσιασμό και τις δυνάμεις τους για την υπηρεσία του πλοσίον. Ενδεικτικά δα αναφέρω την Θάλεια Σταματοπούλου, την Τερυγιδέα Δουμάνη και την Μαρία Παδανούσκα, για να περιορισθώ μόνο σ' αυτές με τις οποίες η Σοφία Κιουμουρτζόγλου βρέθηκε μέσα στον ίδιο εργασιακό χώρο, συνερ-

γάσθικε, συναγωνίστηκε, συνέφαγε και ἔζησε μέρες ευφρόσυνες, πνευματικές, χαρούμενες. Και όταν αργά στη σιγή της βραδιάς καταλάγιαζε το πνεύμα μαζί απαλά και γλυκά σιγοτραγουδούσανε: «και είναι σαν τώρα μόλις ν' αρχίζουμε...»

Οι αδελφές μας αυτές μαζί με πολλές άλλες συνέθαλαν με την προσφορά πολύτιμων υπηρεσιών δετικά στην εξύγωση ενός επαγγέλματος, που, αλήθεια, ήταν τότε κοινωνικά τόσο ταπεινωμένο, και του δώσανε καινούργιο νόημα και αξία και το μετέθαλαν σε λειτούργημα και έργο ιερής αποστολής.

Σας αξίζει αείμνηστες αδελφές μας η τιμή και ο έπαινος, που δίκαια σας απονέμεται σήμερα στη σιγή αυτής της βραδιάς, μέσα σ' αυτήν τη σεμνή και απλή τελετή, που οργανώδηκε στην μνήμη σας. Και είμαστε απόλυτα βέβαιες πως οι υψηλές σας εκεί γηλά θα αγάλλονται περιδιαβαίνοντας τα ανδοστόλιστα και όμορφα μονοπάτια του παραδείσου «ἄντοιμασεν ὁ Θεός τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν».

Ειν η μνήμη σας αιωνία.

Θεσσαλονίκη 31/3/1985

## Υποτροφιες

Ο Σύλλογος Αμερικανίδων Κυριών δίνει στον Εθνικό Σύνδεσμο Διπλωματούχων Νοσοκόμων Ελλάδος (ΕΣΔΝΕ) μικρό χρηματικό ποσό προκειμένου Αδελφές, μέλη του, να παρακολουθήσουν μικρής διάρκειας μετεκπαιδευτικό πρόγραμμα στην Αλλοδαπή.

Το χρηματικό ποσό που προσφέρεται στο κάθε άτομο είναι 40.000 - 60.000 δρχ.

Οι ενδιαφερόμενες για την υποτροφία αυτή μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις στον ΕΣΔΝΕ. Για να γίνει η αίτηση δεκτή, η ενδιαφερόμενη πρέπει να:

- είναι μέλος του ΕΣΔΝΕ
- γνωρίζει τη γλώσσα της χώρας, που θα παρακολουθήσει το πρόγραμμα

Η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 1/12/85.