

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

τευχος 30

Μαΐος – Ιουνίος 1985



Διμηνιαία έκδοση
του Εθνικού Συνδέσμου Διπλωματούχων Νοσοκόμων Ελλάδος



«ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΡΑΠΑΙΝΑ»
ΕΣΔΕΝ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ - ΕΚΔΟΤΗΣ

Εθνικός Σύνδεσμος
Διπλωματούχων Νοσοκόμων Ελλάδος

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ε. Δημητρίου
Β. Λανάρα
Μ. Μαλγαρινού

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Μαρία Μαλγαρινού
Ανωτέρα Σχολή Αδελφών Νοσοκόμων
Σεβαστούπολεως 16 - Αθήνα

1. Η Νοσηλευτική στην Ελλάδα - Προοπτικές <i>Στ. Παπαμικρούλη</i>	87
2. Πώς επιδρά το παιχνίδι στην γυναικεία και κοινωνική διαμόρφωση του παιδιού (Δεύτερο μέρος) <i>Ειρήνη Γουλιά</i>	110
3. Το «ΟΧΙ» του Γιώργου Σεφέρη	118
4. Συνδιασκέυεις - Σεμινάρια	121

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ

Φωτοστοιχειοδεσία - Σχεδιασμοί
Εξώφυλλο - Εκτύπωση



Αδριανείου 3 & Κατεχακή Νέο Ψυχικό

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Εμβάσματα - Επιταγές
Περιοδικό ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
Πύργος Αθηνών - Γ' κτίριο II: 1α
Μεσογείων 2 115 27 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 7702861

Τιμή τεύχους	100 δρχ.
Για σπουδάστριες	50 δρχ.
Επήσια	500 δρχ.
Επήσια στο εξωτερικό	\$10

ΠΩΣ ΕΠΙΔΡΑ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ (ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ)

Ειρήνη Γουλιά

Διευθύνουσα Σπουδών
Α.Σ.Α.Ν. Γενικού Λαϊκού
Νοσοκομείου Αθηνών

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ

Καλλιέργεια κοινωνικών αρετών

Με το παιχνίδι το άτομο αποκτά ιδιότητες χρήσιμες και για την κατοπινή κοινωνική ζωή του. Όταν μάθει να παίζει έντονα σαν μέλος αγωνιστικής ομάδας, να υπακούει και να προσφέρει το ατομικό του εγώ για την επιτυχία του ομαδικού συμφέροντος, το βίωμα αυτό αναμφισβήτητα θα έχει την προέκτασή του και στην επαγγελματική και κοινωνική του ζωή.

Η αξία του παιχνιδιού ολοκληρώνεται με την καλλιέργεια και την ανάπτυξη των κοινωνικών ενστίκτων και των ατομικών ικανοτήτων του ατόμου, όπως είναι η συνεργασία, η φιλία, η δικαιοσύνη, η τιμιότητα, η ευπρέπεια, η αναγνώριση της αξίας του αντιπάλου, η ανάληψη της ευθύνης, ο αλτρουϊσμός, η ειλικρίνεια, η αποφασιστικότητα, η αυτοπεποίθηση, το δάρρος, η ορμή κ.λπ.

Ιδιαίτερη αξία παίρνει το παιχνίδι με το αισθημα της πειδαρχίας, που καλλιεργεί στα παιδιά. Παιχνίδι χωρίς πειδαρχία και μάλιστα πειδαρχία εσωτερική δε νοείται και δεν επιτυγχάνει. Η πειδαρχία στο παιχνίδι δε διδάσκεται ούτε επιβάλλεται εξωτερικά. Η πειδαρχία αυτοεπιβάλλεται, γιατί είναι ένα εσωτερικό οργανικό αίτημα αυτού του ίδιου του παιχνιδιού.

Τα κοινωνικού χαρακτήρα παιχνίδια αποκαλύπτουν τις τάσεις και τις προσωπικές κλίσεις, τα διακριτικά γνωρίσματα της ιδιοσυγκρασίας, τα συστατικά δηλαδή στοιχεία του παιδικού χαρακτήρα. Γιαυτό και η μελέτη των παιχνιδιών αυτών είναι πολύτιμη για τη διάγνωση της υπό διαμόρφωση προσωπικότητας. Υπάρχουν π.χ. παιδιά, τα οποία στο παιχνίδι επιζητούν τις δέσεις, που τους παρέχουν τα μέσα να ασκήσουν τη δύναμη και την κυριαρχία και να επιβληθούν πάνω στα άλλα, ενώ άλλα παιδιά, ακόμη και στο παιχνίδι, αναλαμβάνουν έργα προστασίας και πατρικές ή μπτρικές φροντίδες έναντι των ασθενέστερων και καταπιεζόμενων. Στη γενική γυχολογία η μελέτη του παιχνιδιού συμβάλλει τα μέγιστα παρακολουθώντας τον τρόπο, με τον οποίο εξελίσσονται τα ενδιαφέροντα του παιδιού από τη μια ηλικία στην άλλη, και επισημαίνοντας πώς οι πρωτόγονες τάσεις σταδιακά διαφοροποιούνται, συνδυάζονται, συμπλέκονται και συνδέονται το σκελετό της γυχικής του ιδιοσυστασίας. Έτσι, σε καμιά άλλη εκδήλωση του παιδιού δεν παρουσιάζεται με τόσο αυδορυπτισμό και ειλικρίνεια η ατομικότητά του, όσο στο παιχνίδι. Εκεί βλέπουμε το νευρικό παιδί, το πεισματάρικο, το μνησίκακο, το ευαισθη-

το, το δραστήριο, το ορμητικό, το αδιάφορο, το παιδί με τη σταθερή ή την ευμετάβλητη υγιική διάθεση, το αξιόπιστο, το τίμιο, το ματαιόδοξο, το ύπουλο κ.λπ.

Και καθώς η μελέτη του παιχνιδιού υποβονδεί τη διερεύνηση του χαρακτήρα του παιδιού, μας παρέχει τη δυνατότητα να επενεργήσουμε δετικά στη διάπλασή του. Έτσι δεν υπάρχει ιδιότητα της προσωπικότητας, που να μην αναπτύσσεται μέσ' απ' το παιχνίδι. Για παράδειγμα, το δειλό παιδί παρασυρόμενο από τους συντρόφους του γίνεται τολμηρό, το νωδρό και δύσκολα διεγειρόμενο μέσα στη δύνη του παιχνιδιού αποβάλλει την απάδειά του και μετέχει στις κοινές ενέργειες, το άβουλο και αναποφάσιστο αισθάνεται τη βούλησή του να δερμαίνεται και μετ' από λίγο να εξωτερικεύεται σαν συνειδητή προσπάθεια μέσα στην ομάδα. Το «φύσει» απειδαρχο εδίζεται στη θεληματική πειδαρχία των κανόνων και σιγά-σιγά συνειδητοποιεί τη σημασία τους για την έκβαση του παιχνιδιού. Το διακρινόμενο για τις εγωιστικές του τάσεις και τον ατομισμό του συνεργαζόμενο στο παιχνίδι ανακαλύπτει κάποτε το ηδικό μεγαλείο της αλληλεγγύης.



Ευκαιρία να γνωρίσουμε εμείς τα παιδιά και αυτά τον εαυτό τους

Το παιδί χωρίς το παιχνίδι, ειδικά με άλλα παιδιά και όχι με μεγάλους, γίνεται εγωκεντρικό και αυταρχικό. Μέσα στο παιχνίδι, με άλλα παιδιά, συνηδίζει στο «δούναι και λαθείν», μαθαίνει να συνεργάζεται με τους άλλους και να υποτάσσει την προσωπικότητά του στη βούληση της ομάδας, καταπολεμώντας έτσι τον ατομισμό του και τον υπερβολικό εγωισμό.

Στο παιχνίδι τα ελαπτώματα και οι εγωιστικές εκδηλώσεις του παιδιού αναγκαστικά καταστέλλονται - διαφορετικά αποβάλλεται από την ομάδα - υποχωρούν και παραχωρούν τη δέση τους στην ανάπτυξη της υπομονής, της επιμονής, της αυτοπειδαρχίας και του αλληλοσεβασμού.

Με το παιχνίδι το παιδί μαθαίνει τον τρόπο για την ανάπτυξη κοινωνικών σχέσεων με γνωστά και άγνωστα πρόσωπα και για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, που κάποτε οι σχέσεις αυτές δημιουργούν. Αυτό βοηθάει το παιδί ν' αναπτυχθεί σαν ζεχωριστό πρόσωπο μέσα στο σύνολο.

Με το παιχνίδι το παιδί μαθαίνει ακόμη ότι υπάρχουν επιτυχίες και αποτυχίες στη ζωή, όπως ακριβώς και σ' αυτό, και διδάσκεται να υπομένει, όταν χάνει, και να αντιμετωπίζει με σύνεση τους αντιπάλους του και τους συμπαίκτες του, όταν κερδίζει.

Πρόγευση επαγγελματικού προσανατολισμού – Ανάπτυξη κοινωνικά αποδεκτής συμπεριφοράς

Στο παιχνίδι το παιδί αναλαμβάνει πολλούς ρόλους και η εναλλαγή του σ' αυτούς του παρέχει ευκαιρίες να αντιληφθεί ποιος ρόλος του ταιριάζει περισσότερο, ποιος του παρέχει τη μεγαλύτερη ικανοποίηση και ταυτόχρονα το κάνει ικανό να σταδεροποιήσει δεσμούς στην αρχή με τους ανδρώπους της ηλικίας του και του στενού του περιβάλλοντος και αργότερα με τους ανδρώπους της ευρύτερης κοινωνίας, στην οποία σταδιακά θα ενταχθεί. Με τον τρόπο αυτό το παιδί σιγά-σιγά μεγαλώνει και οδηγείται προς την ηδική συμπεριφορά των ενηλίκων. Φαίνεται μάλιστα ότι φτάνει σ' αυτή την ηδική ολοκλήρωση με τρόπο παδητικό, επειδή η συγκροτημένη ομάδα αρχίζει να ασκεί πάνω σ' αυτό μια ετερόνομη ηδική: «κάνε αυτό», «πες εκείνο», «μπράβο σου· τα κατάφερες», «δεν είσαι ικανός για τίποτα...». Επομένως το παιδί περιμένει από την ομάδα μια ικανοποίηση και διαμορφώνει ένα κοινό τρόπο συμπεριφοράς, που αυτή του επιβάλλει.

Η ομάδα ασκεί φοβερή και μακροχρόνια επίδραση στην υγχική και κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού. Αναφέρω ένα παράδειγμα. Ένα αγοράκι 12 ετών κάτισχνο (χωρίς παδολογική αιτία) κάνει τρομακτική δίαιτα τόσο, που σχεδόν δεν τρώει τίποτα. Τι συμβαίνει μ' αυτό το παιδί; Στην ηλικία των 8-9 ετών ήταν πολὺ παχύ και τα άλλα παιδιά τον φώναζαν «χοντρό» και δεν τον ήθελαν στην ομάδα τους στο παιχνίδι. Αυτό ήταν πολὺ βαρύ για το παιδί, που αποφάσισε να κάνει δίαιτα και να γίνει, όπως ήταν οι φίλοι του, κι έτσι να το αποδεχθούν στην ομάδα.

Το παιχνίδι στην ομάδα, στο σχολείο, στην οικογένεια

Στο ομαδικό παιχνίδι τα παιδιά μαθαίνουν να συγχωρούν, να υποχωρούν, να αμύνονται, να επιτίθενται, να τσακώνονται, να βρίζουν, να τραβούν μαλλιά, αλλά και πάλι να συμφιλιώνονται και να αναγνωρίζουν τα προσόντα και τις ικανότητες των αντιπάλων τους. Επίσης σε κάθε ομαδικό παιχνίδι τα παιδιά βάζουν και ορισμένο στόχο, που για να τον πετύχουν αναγκάζονται να εντείνουν στο έπακρο τις προσπάθειες τους κι έτσι αναπτύσσουν τις δεξιότητες τους, σωματικές και πνευματικές, απλά και φυσιολογικά, χωρίς πιέσεις και διδαχές. Συνηδίζουν να υποτάσσουν την ατομικότητά τους, να μη συμπεριφέρονται σαν ανεξάρτητα άτομα, να υπερασπίζονται όχι μόνο την ατομική τους τιμή αλλά και την τιμή ολόκληρης της ομάδας. Έτσι, από σκαλοπάτι σε σκαλοπάτι το παιχνίδι μπορεί να ανεβάσει το παιδί στις πιο υπλές και αφιλοκερδείς κορυφές της ενέργειας.

Αυτές οι δυνατότητες, που παρέχει το ομαδικό παιχνίδι, δίνουν τη λογική βάση αν δέλουμε να διδάξουμε τα παιδιά να τηρούν κανόνες και να σέβονται τα δικαιώματα των άλλων - για την αποδοχή του παιχνιδιού σαν μέσου παιδαγωγικού στο σχολείο, όπου ο δάσκαλος, ανάλογα με τη τι κάθε φορά δέλει να διδάξει, επιλέγει το είδος και καθορίζει τους στόχους του παιχνιδιού. Αυτό έχει ευρεία εφαρμογή στα αγγλικά σχολεία.

Αυτή ίδια η τυπική τάξη του σχολείου και το παιχνίδι με την επίβλευντων δασκάλων προσφέρει περιορισμένες ευκαιρίες για κοινωνική συμπεριφορά σε σύγκριση με το ελεύθερο παιχνίδι του παιδιού στους δρόμους, στις γειτονιές, στις εκδρομές και οπουδήποτε άλλού. Με τον ίδιο τρόπο το παιχνίδι μέσα στην οικογένεια, στο σπίτι, δίνει στο παιδί μια περιορισμένη διέξοδο στην επιδυμία του για κοινωνική συμπεριφορά, που συνήθως δεν ικανοποιείται όσο πρέπει στη σημερινή μορφή της οικογένειας με τα λίγα παιδιά. Παρόλ' αυτά το παιχνίδι αυτό συμβάλλει στην ελάττωση της αδελφικής ζηλοτυπίας και της εχδρότητας, καταστάσεις που συχνά υπάρχουν ανάμεσα στ' αδέλφια.

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

Το παιχνίδι καλλιεργεί την παρατηρητικότητα, τη μνήμη, τη φαντασία, τη σκέψη, την κρίση και όλες τις πνευματικές λειτουργίες του παιδιού. Ας αφήσουμε επομένως το παιδί να παίζει.

Ο καθηγητής Schneersohn είναι πεπεισμένος ότι το παιχνίδι είναι βασικός παράγοντας υγιικής υγείας για το παιδί και εργάσθηκε για την οργάνωση των διαλειμμάτων των παιδιών στο σχολείο μεταξύ των μαθημάτων.

Μελέτη απέδειξε ότι τα παιχνίδια κατά την ώρα του διαλείμματος ασκούν βαδύτερη επιρροή στην υγιική ζωή του παιδιού, από ό,τι συνήθως νομίζουμε. Η παρεμπόδιση του παιδιού να παίξει, είναι αυτή που δημιουργεί νευρωτικές ή αντικοινωνικές αντιδράσεις. Η ανώμαλη συμπεριφορά ενός παιδιού κατά την ώρα του μαθήματος, μπορεί να είναι αποτέλεσμα ή απήχηση δυσκολιών κατά την ώρα του διαλείμματος. Οι περιορισμοί και οι απαγορεύ-

σεις στο παιχνίδι έχουν σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση νυκτερινών φόβων και ανώμαλης ή απειδάρχητης συμπεριφοράς.

Σε ένα διαμέρισμα, μικροσκοπικό πολλές φορές, μ' ένα παρκέ που δεν πρέπει να λεκιάσει, τα μπιμπελώ που δεν πρέπει να σπάσουν, την παραδουλεύτρα που δε μπορεί να ξαναρχίσει τη δουλειά της από την αρχή, και, τελευταίο αλλά και πρώτο, το δόρυθο που πρέπει όλη μέρα να αποφεύγουμε για να μη ενοχλήσουμε τους γείτονες, τους επάνω, τους κάτω, τους δεξιά, τους αριστερά, το παιδί ασφυκτιά.

Πολύ συχνά η εξέταση παιδιών με νευρώσεις απέδειξε ότι τα αίτια της νευρωσης ήταν η έλλειψη παιχνιδιού, το *deficit ludique*, όπως το ονομάζει ο Schneersohn.

Το παιχνίδι γεμίζει ευχάριστα και δημιουργικά τον ελεύθερο χρόνο του παιδιού.

Έχει αποδειχθεί στατιστικά ότι οι περισσότερες εγκληματικές πράξεις εφήβων γίνονται κατά τις γιορτές και τις ελεύθερες ώρες των εργάσιμων ημερών, που δεν έχουν τα παιδιά τη δυνατότητα να παίζουν (κυρίως στο χώρο) και να απασχοληθούν (Burt, London). Επίσης, μελέτη στο Σικάγο αποκάλυψε ότι η εγκληματικότητα μεταξύ των ανηλίκων συγκεντρώνεται σαφώς σε μια συνοικία της πόλης, όπου υπάρχουν λίγα πάρκα και παιδικοί κήποι, όπου τα σπίτια δεν είναι κατάλληλα για να παίζουν τα παιδιά και όπου δεν αφήνουν τα παιδιά να παίζουν στο δρόμο.

Όπως στις χημικές αντιδράσεις χρειάζονται οι καταλύτες, όπως στους βιολογικούς οργανισμούς είναι απαραίτητες οι βιταμίνες, όπως για τη ζωή είναι απαραίτητο το οξυγόνο, έτσι και για την υγική ανάπτυξη του παιδιού είναι αναγκαίο το παιχνίδι. Το παιχνίδι βοηθάει το παιδί να αποθάλλει το άγχος του και δεν πρέπει να το εμποδίζουμε, γιατί δα του προκαλέσουμε δυσφορία ή νέες άμυνες ενάντια στο άγχος, όπως είναι ο αυνανισμός και η ονειροπόληση.

Με το παιχνίδι μπορεί το παιδί να οδηγηθεί στο να προσέξει τα προβλήματα, που το βασανίζουν, για να βοηθηθεί κατόπιν και να τα λύσει.

Το παιχνίδι παρέχει μια οργάνωση για τη μόνο στις συναισθηματικές σχέσεις και έτσι συμβάλλει στην ανάπτυξη των κοινωνικών επαφών.

Είναι ανάγκη για το παιδί να παίζει με φίλους και φίλες. Τα λόγια των φίλων συμβάλλουν σημαντικά στη διαμόρφωση της εικόνας, που σχηματίζει για τον εαυτό του. Μεγαλώνοντας προσπαθεί να απαγκιστρωθεί από την αποκλειστικότητα του άμεσου οικογενειακού περιβάλλοντος, που σ' ένα βαθμό έχει γίνει στερεότυπη. Είναι φυσικό ν' αναζητάει τότε νέες φιλίες, νέα παιχνίδια, και να προσπαθεί να δημιουργήσει ένα καινούργιο περιβάλλον, μέσα στο οποίο θα κινηθεί.

Δοκιμάζοντας τα πρότυπα του, συγκρίνοντας και κρίνοντάς τα, θα αισθανθεί αλλιώς, θα δώσει από τις εμπειρίες του, αλλά και θα πάρει. Παιδί, που δεν παίζει με φίλους, αισθάνεται απομονωμένο, κοινωνικά ανασφαλές, και είναι έντονα εξαρτημένο από τους ενήλικους του περιβάλλοντός του, ενώ, όχι σπάνια, γίνεται και επιδετικό.

Μπορεί όμως το παιχνίδι να έχει δυσμενή επίδραση στην υγιή του παιδιού; Όταν τα παιδιά παίζουν ομαδικά παιχνίδια, η ικανότητα του παιδιού να παίζει εξαρτάται από τη στάση του απέναντι στην ομάδα. Ένα αδύνατο από τη φύση του παιδί π.χ., που δέχεται διαρκώς κτυπήματα από τα ισχυρό-

τερα παιδιά χωρίς να μπορεί να αμυνθεί, αποφεύγει την ομάδα του παιχνιδιού και καταδικάζεται σε μόνωση. Όμοια και ένα παιδί με μειωμένο γόντρο στην ομάδα, που το εμποδίζουν οι σύντροφοι του να μετέχει στο ομαδικό παιχνίδι ή που το αποφεύγει μόνο του ή ένας φιλόδοξος και επιδεικός χαρακτήρας, που τον αποφεύγει ολόκληρη η ομάδα. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις το παιδί δεν μπορεί να συμμετάσχει ικανοποιητικά στο ομαδικό παιχνίδι και η δυσάρεστη κατάσταση στην ομάδα γίνεται αιτία πολλών ανωμαλιών.

Συμπερασματικά, το παιχνίδι συμβάλλει στην ηδική διαπαιδαγώγηση του παιδιού. Είναι αλήθεια ότι το παιδί με το παιχνίδι μαθαίνει να ξεχωρίζει το σωστό από το λαδεμένο, το ίσιο από το στραβό, το καλό από το κακό, στο σπίτι και το σχολείο του. Η ενίσχυση της άπογυης ότι υπάρχουν ηδικές αξίες, ποτέ δεν είναι τόσο σταδερή όσο είναι στο παιχνίδι και ιδιαίτερα στο ομαδικό. Μέσα στο ομαδικό παιχνίδι το παιδί συνηδίζει στο συναγωνισμό και στην ευγενή άμιλλα, μαθαίνει τρόπους καλής συμπεριφοράς και διδάσκεται να πειθαρχεί, να σέβεται, να υπομένει, να εκτιμά τους συμπαίχτες του, να είναι αλτρουιστής, να αγαπά την αλήθεια, την τιμιότητα και την ειλικρίνεια, να είναι καλός παιχτης, να αυτοελέγχεται και να δέχεται κρίσεις και επικρίσεις, αν επιδυμεί να είναι ένα υπολογίσιμο και σεβαστό μέλος της ομάδας.

Στο παιχνίδι το παιδί μαθαίνει ότι οι συμπαίχτες του είναι λιγότερο ανεκτικοί στα σφάλματά του και τις παρεκκλίσεις του από ότι είναι οι άνδρωποι του οικογενειακού του περιβάλλοντος. Εκεί το παιδί διδάσκεται ότι, αν παραβεί τους νόμους, που η ομάδα θέσπισε, δα τιμωρηθεί και στο μέλλον δε θα έχει τόση προτίμηση όση είχε στο παρελθόν. Στο παιχνίδι με τις υποδείξεις, και κάποτε τις ειρωνείες των άλλων παιδιών, το παιδί δα μάθει και δα αποβάλει κακές συνήδειες που έχει αποκτήσει, και δα εφοδιασθεί με τις απαραίτητες για τη δημιουργία ενός καλού και χρηστού ανδρώπου, ατομικές και κοινωνικές αρετές.

Το παιχνίδι επίσης μέσω ενός γυχαναλυτή βοηθάει στη διάγνωση και δεραπεία γυχικών διαταραχών και αντιδράσεων, γιατί το αυδόρμητο παιχνίδι συντελεί στην αποδέσμευση των απωδημένων συγκινησιακών καταστάσεων. Όταν μια μπτέρα π.χ. μαλώσει το κοριτσάκι της, αυτό της κρατάει κακία αλλά δεν την εκφράζει, απωδεί αυτά τα συναισθήματά του. Αργότερα όμως μαλώνει παιζοντας την κούκλα του και έτσι αφήνει να εκφρασθούν τα επιδεικά του συναισθήματα, που δεν τολμούσε να στρέψει κατά της μπτέρας του. Το αγόρι, που το κάνουμε να αισθάνεται ότι οι ακαδαρσίες του είναι «βρώμικες», δα το δούμε να ασχολείται με τις ακαδαρσίες του αρκουδιού του και να το πλένει συνεχώς.

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

Παιχνίδια στο ύπαιθρο δίνουν την ευκαιρία της υγιεινής εξάσκησης στον καθαρό αέρα και βελτιώνουν την υγεία και τη δύναμη του παιδιού. Μια τέτοια μορφή παιχνιδιού είναι αυτή των παιδικών χαρών. Εδώ καλλιεργείται η κοινωνικότητα, η τιμιότητα και ο αυτοσεβασμός. Η σωματική και φυσική ανάπτυξη βοηθείται αφάνταστα. Η αλληλεγγύη αλλά και η συναισθηματικότητα σφυγμομετρούνται. Εδώ το παιδί θα εκτιμήσει τις φυσικές του δυνάμεις, εδώ θα μάθει να έχει συναγωνιστές και ανταγωνιστές και εδώ θα βοηθεί στη διαμόρφωση του χαρακτήρα του.

Τι να πει όμως κανείς για τα παιχνίδια των παιδιών στον άχαρο και αταίριαστο για τη φύση τους χώρο, του Νοσοκομείου;

Παιδάκια, που δέντρες να βρίσκονται στην παιχνιδοστολισμένη κούνια κοντά στον Donalt και τον Μίκυ-Μάους, δίπλα από τον Ποπάν και τη Μάγια την μέλισσα, που δέντρες να βαδίζουν χέρι με χέρι με την Αλίκη στη χώρα των δαυμάτων ή να κουνιούνται ανέμελα σε μια παιδική χαρά, βρίσκονται στο κρεβάτι του πόνου.

Και αυτά τα παιδιά δέλουν και πρέπει να παίζουν. Ένα πρόγραμμα νοσηλειας και εργασίας πρέπει να εφαρμοσθεί, τέτοιο που να περιέχει και παιχνίδι, γιατί αυτό θα είναι το ισχυρότερο φάρμακο, η καλύτερη και αποτελεσματικότερη μετάγγιση του αίματος της χαράς και της αισιοδοξίας. Είναι απαραίτητο το play room και στο Νοσοκομείο.

Τόπος παιχνιδιού λοιπόν παντού, όπου υπάρχουν παιδιά· παιχνίδι στο σπίτι, στο σχολείο, στο Νοσοκομείο.

Παιχνίδια δε ζητάει ο μικρός που έχει κολλήσει τη μυτίτσα του στο παγωμένο τζάμι μιας χριστουγεννιάτικης βιτρίνας; Παιχνίδι δεν ήταν κι εκείνο στα μάτια της μικρής Τίτικας του Βίκτωρα Ουγκώ; Μια κούκλα στην απέναντι βιτρίνα του καπηλιού που ζούσε η Τίτικα. Μια κούκλα που στη δέα της ζεχνούσε αυτή η ταλαιπωρημένη μίκρούλα την σκληρή πραγματικότητα.

Αν δέλουμε τα παιδιά μας να βρουν ένα σωστό δρόμο για την ομαλή σωματική, γυνική, πνευματική και κοινωνική ανάπτυξή τους, ας τους δώσουμε τα μέσα και την ευκαιρία να παίζουν «βλέποντας το όνειρό της ζωής με ανοικτά τα μάτια», όπως λέει ο Ιταλός γυχολόγος Fancilli.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- **Αθανασίου Σ.Ελ.** Τα παιδιά μας, τα παιχνίδια τους και μεις. Εκδόσεις Αρ. Παπαδόπουλου, Αθήνα 1977
- **Ασπιώτη Αρ.** Το παιδί και ο γυνικός του κόσμος. Εκδόσεις Ακτίνες, Αθήνα 1959
- **Ασπιώτη Αρ.** Το παιδί και το παιχνίδι. Εκδόσεις Ακτίνες, Αθήνα 1959
- **Βιννικώτ Ντ.** Το παιδί - το παιχνίδι και η πραγματικότητα. Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα 1980

- **Βιννικότ Ντ.** Το παιδί, η οικογένεια και ο εξωτερικός του κόσμος. Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα 1976
- **Brunner S, Lillian-Suddarths S. D.** Paediatric Nursing. Happer and Row Publishers, London 1978
- **Γουλιά Γ. Ειρ.** Παιδιατρική Νοσολευτική. Τεύχος 1, Αθήνα 1980
- **Falgreand A.** Child care and training. Minneapolis 1949
- **Illingworth R.** Το φυσιολογικό παιδί. Εκδόσεις Γρ. Παρισιάνος, Αθήνα 1966
- **Καμπούρη Κ.** Προβλήματα αγωγής του παιδιού. Εκδόσεις Καμπανά, Αθήνα 1964
- **Ματσανιώτης Ν.** Εμείς και το παιδί μας. Εκδόσεις Σπ. Λένης, Αθήνα 1982
- **Μεγάλη Παιδαγωγική Εγκυκλοπαίδεια**, 4ος τόμος, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 1968.
- **Παδιατέλη Κ.** Για τη μπτέρα. Εκδόσεις Τσικόπουλος, Αθήνα 1972
- **Πατεράκη Ελ.** Το παιχνίδι και η Ιστορία του. Κόσμος Ελληνίδος, Δεκέμβριος 1972
- **Σταμάτη Κ.** Παιζόντας και... Μαθαίνοντας. Κόσμος Ελληνίδος, Φεβρουάριος 1969
- **Σταυρόπουλος Ηλ.** Τα παιχνίδια των παιδιών και η σημασία τους. Ελληνοχριστιανική Αγωγή, Δεκέμβριος 1971
- **Χαντφήλντ Τζαιμς Α.** Παιδικότητα και εφηβεία. Εκδόσεις Θυμάρι, Αθήνα 1979

Συνδιασκευεις – Σεμιναρια

1. Από 11 έως 13 Απριλίου 1986 δα γίνει Ετήσια Συνδιάσκευη του R.C.N. Research Society.

Όσες ενδιαφέρονται να παρουσιάσουν ερευνητικές εργασίες στην παραπάνω συνδιάσκευη, η διάρκεια των οποίων μπορεί να είναι 20 ή 30 ή 40 λεπτά δα πρέπει να στείλουν περίληψη της εργασίας έως 25 Οκτωβρίου 1985, στην

Mrs Thomas Ckeighley
Research Society
Royal College of Nursing
20 Covendis & Square
London
W1M OAB

2. Διεθνή Νοσηλευτικά Σεμινάρια

- 2.1. Από 1 έως 17 Μαΐου 1986 δα γίνει στην Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία Σεμινάριο με δέμα «A Cross Cultural Approach to the study of Nursing Phenomenon»
- 2.2. Από 15 έως 29 Μαΐου 1986 δα γίνει στην Ιταλία Νοσηλευτικό Σεμινάριο με δέμα «Οι εφαρμογές των Computers στη Νοσηλευτική»

Οι ενδιαφερόμενοι να παρακολουθήσουν τα παραπάνω Σεμινάρια να επικοινωνήσουν με την

Mary J Mills
Professional Nursing Seminars
777 N. Michigan Ave.,
Suite 2307,
Chicago, Il. 60611, U.S.A.
Τηλ. (313) 943 - 8964

Πληροφορίες για τα δέματα που δα αναπτυχθούν στο κάθε Σεμινάριο μπορείτε να πάρετε από τα γραφεία του Ε.Σ.Δ.Ν.Ε.

- 2.3. Στη Χάγη της Ολλανδίας δα γίνει η Β' Διεθνής Συνδιάσκευη «Intensive Care Nursing» από 26 έως 30 Αυγούστου 1986.

Για περισσότερες πληροφορίες απευδυνδείτε στον American Association of Critical-Care Nurses one Civic Plaza, Newport Beach, C.A. 92660, U.S.A.
Τηλ. (714) 644-9310
Telex. 296937 AACN U.R.