

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

τευχος 20

Απριλιος — Ιουνιος 1991



Τριμηνιαία έκδοση
του Εθνικού Συνδέσμου Διπλωματούχων Νοσηλευτριών-Νοσηλευτών Ελλάδος



«ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΡΑΠΑΙΝΑ»
ΕΣΔΝΕ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ - ΕΚΔΟΤΗΣ

Εθνικός Σύνδεσμος
Διπλωματούχων Νοσηλευτριών –
Νοσηλευτών Ελλάδος
Πύργος Αθηνών, Γ' κτίριο, 2ος όροφος
Μεσογείων 2 115 27 ΑΘΗΝΑ
Τηλ: 77 02 861

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ε. Αγιώτου-Δημοπούλου
Ε. Γουλιά
Α. Καλοκαρινού
Β. Λανάρα
Μ. Μαλγαρινού
Α. Παπαδαντωνάκη
Ε. Παπτράκη
Α. Πορτοκαλάκη
Α. Ραγιά
Μ. Στέφα
Ε. Χαραλαμπίδου

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Μαρία Μαλγαρινού
Καθηγήτρια ΤΕΙ Αθηνών
Πύργος Αθηνών – Γ' Κτίριο
2ος όροφος – 115 27 ΑΘΗΝΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ

Φωτοστοιχειοδεσία – Σχεδιασμοί
Εξώφυλλο – Εκτύπωση



Κατεχακη & Αδριανειου 3 - 115 25 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 67 14 371 – 67 14 340
FAX: 67 15 015

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

| | |
|--------------------------|-----------|
| Νοσηλεύτριες/-ές | 2000 δρχ. |
| Σπουδάστριες/-ές | 1000 δρχ. |
| Οργανισμοί - Εταιρείες - | |
| Βιβλιοθήκες | 3500 δρχ. |
| Εξωτερικού | 35 \$ |
| Τιμή τεύχους | 600 δρχ. |
| για σπουδαστές | 300 δρχ. |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. Η νοσηλευτική συμμετοχή στον εορτασμό των 50 χρόνων από το έπος 1940 – 1941. Σ. Παπαμικρούλη | 87 |
| 2. Η δράσης των Ελληνίδων αδελφών κατά την περίοδον του Ελληνο-ιταλικού πολέμου. Μ. Ελευθερίου-Καραϊωσφίδου | 93 |
| 3. Η μεγάλη δυσία – Μια αδελφή του ΕΕΣ δυμάται. Μ. Τσάλλη | 98 |
| 4. Αναμνήσεις από τον πόλεμον του 1940 – 41. Κ. Μήτσου | 111 |
| 5. Οι Ελληνίδες αδελφές στον πόλεμο του 1940 – 41. Ε. Σπηλιοπούλου-Αναστασιάδου | 115 |
| 6. Από τη ζωή μου ως αδελφής του ΕΕΣ. Χ.Π. Τραϊανού | 121 |
| 7. Ο πρώτος άρρωστός μας ήταν τραυματίας. Μ. Ευσταθοπούλου | 124 |
| 8. Μνήμη ιερή. Χ. Κωλέππη | 127 |
| 9. Εκτίμηση ποιότητας νοσηλευτικής φροντίδας. Πρόκληση για τους νοσηλευτές. Χ.Δ. Πλατή | 133 |
| 10. Σεμινάριο με θέμα: Πλαίσιο μετεκπαίδευτικού προγράμματος ογκολογικής νοσηλευτικής. Μ. Μαλγαρινού | 140 |
| 11. Υγεία και ανάπτυξη στη δεκαετία του 1990. Η. Nakajima | 143 |
| 12. Ωραίες πρωτοβουλίες. Ε. Γουλιά | 146 |
| 13. Γιατροί χωρίς σύνορα – Η «πανανθρώπινη» νοσηλευτική. Μια πρώτη ενημέρωση | 149 |

CONTENTS

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. Nursing Contribution to the Celebration of 50 years from the Epic War 1940 – 1941. S. Papamikrouli | 87 |
| 2. The activities of Greek Nurses during the Greek-Italian War. M. Eleftheriou | 93 |
| 3. The great sacrifice. A Nurse remembers. M. Tsali | 98 |
| 4. Memories from the 1940 – 41 war. K. Mitsou | 111 |
| 5. The Greek Nurses in the war of 1940 – 41. E. Anastasiadou | 115 |
| 6. From my life as a Hellenic Red Cross Nurse. Ch. Traianou | 121 |
| 7. My first patient was a wounded soldier. (Student Nurse during the war). M. Efstathopoulou | 124 |
| 8. Sacred Memory. Ch. Koletti | 127 |
| 9. Quality assurance of Nursing care a challenge for Nurses. Ch. Plati | 133 |
| 10. Concessus Conference on core Curriculum for a Post-Basic course in Cancer Nursing. M. Malgarinou | 140 |
| 11. Health and Development in the 1990s. H. Nakajima | 143 |
| 12. Excellent Initiatives. E. Goulia | 146 |
| 13. Medicine with out frontiers – Global Nursing | 149 |

ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ ΩΣ ΑΔΕΛΦΗΣ ΤΟΥ ΕΕΣ

Χ.Π. Τραϊανού

Εδελόντριας Προϊσταμένης Αδελφής ΕΕΣ – Τμήματος Θεσσαλονίκης

Ήταν μια ασέληνη νύχτα, τρεις μέρες ύστερα από την κήρυξη του Ελληνοϊταλικού πολέμου, όταν έλαβα εντολή από την προϊσταμένη αδελφή του Σώματος Αδελφών να ετοιμασθώ, γιατί το βράδυ στις 10 θα φεύγαμε. Πού δα πηγαίναμε; Άγνωστο. Με την φλόγα στην καρδιά, ξεκινήσαμε στις 10 το βράδυ μαζί με δύο άλλες αδελφές, την Ευδοξία Καρακάση και την Γαβριηλάτου, με επικεφαλής την προϊσταμένη Ανδούλα Αμπατζή. Το τραίνο ξεκίνησε αργά. Γύρω, μας έζωνε το πυκνό σκοτάδι και μέσα στο βαγόνι δεν έβλεπες τίποτα. Συσκότισις, για να μη μας αντιληφθή ο εχθρός.

Βαρειά και μεγάλη νύκτα. Στις 3 το πρωί, ο συρμός σταμάτησε. Έλαβε μήνυμα συναγερμού. Κατεβήκαμε στα ορύγματα. Η Αμπατζή σαν μάνα μας μάζευε γύρω της. Ήταν το πρώτο βάπτισμα. Μια προσευχή ανέβηκε στα χείλη μου. Ύστερα η συχία. Γυρίσαμε αδόρυθα στις δέσεις μας πολύ συγκινημένες και πιο πολύ αδελφωμένες στην κοινή μας αποστολή τη μεγάλη.

Σαν ξημέρωσε, γνωρισθήκαμε. Ήταν από τις αλησμόνητες στιγμές που περνά ένας άνδρωπος. Στιγμές συγκλονιστικές. Στις πρώτες ακτίνες, ξεχώρισα μια γνωστή φυσιογνωμία που καθόταν δίπλα μου. Η αδελφή Καρακάση, μαδήτριά μου στο Β' Γυμνάσιο Θηλέων Θεσσαλονίκης.

Καθηγήτρια και μαδήτρια ανταμώδηκαν στις πιο ιερές και συγκινητικές στιγμές της ζωής τους, γιατί από κοινού δα συντόνιζαν τις προσπάθειές τους για τον αγώνα της φυλής.

Συνεχίσαμε αργά τη σιδηροδρομική μας πορεία επί δύο μέρες με τα ίδια συγκινητικά και αλησμόνητα παιχνίδια του εχθρού, που τα είχαμε πια συνηδίσει. Είχαμε πρεμήσει και τολμώ να ομολογήσω πως όλες μας με ευχαρίστηση δα δεχόμασταν το τέλος, αν ερχόταν τη στιγμή που δα εκπληρούσαμε το υπέρτατο καδήκον.

Φθάσαμε στο Αμύνταιο. Εκεί, παρουσιασθήκαμε και προσκολληθήκαμε στο Σ2 Νοσοκομείον Διακομιδής, στο οποίο αρχιατρος ήτο ο Ηλίας Λογοδέτης. Το Σ2 είχε πολλά παραρτήματα μέσα στο Αμύνταιο και στα γύρω χωριά Σωτήρα και Ξυνό Νερό.

Έχω μπροστά στα μάτια μου τις πρώτες μέρες, αν και έχουν περάσει 22 χρόνια*. Μέρες σκληρής δουλειάς. 36 ώρες πέρασαν μέσα στο χειρουργείο, δίχως να ξεκουραστή κανείς. Γιατροί, νοσοκόμοι, αδελφές, στρατιώται σε συναγερμό. Τα αυτοκίνητα αδιάκοπα κουβαλούσαν τραυματίες. Τους πολύ βαρειά και τους ελα-

* Η έκδεση αυτή γράφτηκε το 1963.

φρώς τραυματισμένους τους κρατούσαμε. Τους άλλους τους στέλναμε στα Νοσοκομεία Θεσσαλονίκης, Κοζάνης κ.λπ.

Οι μέρες κυλούσαν. Χειμώνας βαρύς έπεσε στον τόπο μας. Το κρύο του Αμυνταίου φοβερό, με τους ανέμους λες και ήταν εκεί δρονιασμένο το παλάτι του Αιόλου.

Βρισκόμασταν στο τέλος του Νοεμβρίου του 1940. Δεν με φόβιζαν ούτε με λύγιζαν ο κόπος και οι βομβαρδισμοί, που συχνά έκαμε ο εχθρός, όσες φορές ήθελε να ξεφορτωθή από το βάρος των οβίδων, που τις έρριχνε αδέσποτες όπου λάχει. Μα εκείνο το κρύο· το τρομερό, το διαπεραστικό, που πάγωνε και την αναπνοή και που κρυστάλλωνε τα δάκρυα των ματιών. Εκείνο που μούδιαζε και το μεδούλι. Εκείνο μόνο φοβήθηκα.

Ένα βράδυ άργησα στο Νοσοκομείο που βρισκόταν στο Σταδμό, γιατί είχα ένα παλληκάρι που, παρ' όλες τις προσπάθειες των ιατρών και τις δικές μου φροντίδες, δεν σώθηκε τελικά. Ήταν από τη Νεμέα. Η μοίρα του έγραφε να ταφή στη μακεδονική γη.

Γύριζα κατάκοπη στο σπίτι και έπρεπε να διασχίσω την πλατεία που ήταν οργωμένη με ορύγματα. Περασμένα μεσάνυχτα. Ήσυχα απόλυτη και σκοτεινιά. Μονάχα το άσπρο χιόνι σαν πελώριο σάβανο σκέπαζε τα πάντα. Μόνη σε αυτή την ερημιά αποτελούσα μια παραφωνία και, όπως βάδιζα, δεν ξέρω πώς βρέθηκα μέσα σε ένα βαδύ όρυγμα που είχε σκεπαστή με χιόνια. Προσπάθησα να βγω από το όρυγμα, μα ήταν αδύνατο. Ύστερα από μάταιη προσπάθεια μιας και πλέον ώρας, άρχισαν οι δυνάμεις μου να μ' εγκαταλείπουν και μια γλυκειά νάρκη, ένα μούδιασμα να απλώνεται σε όλο μου το κορμί.

Η σκέψη μου πέταξε στο σπίτι μου, στον άντρα μου. Μα στις στιγμές αυτές ορκίζομαι πως δέχθηκα με ευχαρίστηση και περηφάνεια τη μοίρα μου. Σκέφθηκα πως στο ταξίδι της νέας ζωής δα με συνώδευαν δύο γιγάντια αισθήματα. Η αγάπη της οικογενείας μου και η αγάπη της πατρίδας.

Δεν με λυπούσε καθόλου η ιδέα πως η ανάσταση του ενός, έσκαμε τον τάφο του άλλου. Με τις σκέψεις αυτές, έκλεισα τα μάτια και περίμενα το τέλος. Σε λίγο, άρχισα να χάνω τις αισθήσεις μου και άφησα τον εαυτό μου να χάνεται. Ξάφνου, μια λάμψη φώτισε τον τόπο κι αμέσως μια φωνή δυμωμένη έφθασε στα αυτιά μου. Συνήλθα. Πίεσα τον εαυτό μου να αντιδράσῃ και άκουσα μία φωνή που έλεγε, έλεγε, όλο έλεγε. Ξεχώρισα μέσα στο λόγο μου μερικές λέξεις. Κατάλαβα. Ένα στρατιωτικό αυτοκίνητο χάλασε εκεί κοντά και ο οδηγός που είχε κάποια αποστολή έθριζε το σαράβαλο που είχε. Τότε, με όση δύναμη είχα, άρχισα να καλώ σε βοήθεια. Κάποτε, δόξα τω Θεώ, με αντελήφθη το καλό παλληκάρι, έγαζε, με βρήκε, με βοήδησε, με έβγαλε από το όρυγμα. Είχε στο παγούρι του λίγο κονιάκ και, αφού ήπια λίγο, συνήλθα. Σώθηκα. Για ανάμνηση, του έδωσα ένα τσαρουχάκι που είχα κρεμασμένο στην κάπα μου· το porte bonheur του 1940.

Ήταν αρχές Μαρτίου του 1941, όταν φύγαμε από το Αμύνταιο και πήγαμε στη Φλώρινα. Μόλις τακτοποιηθήκαμε, υπέστημεν μεγάλη αεροπορική επιδρομή με βομβαρδισμό. Έπεσαν βόμβες στο νοσοκομείο, στην αυλή, ευτυχώς δίχως ανθρώπινα δύματα.

Ύστερα από λίγες μέρες, διαταχθήκαμε να πάμε στην Ελασσόνα. Βρισκόμαστε στο τέλους του πρώτου 15δημέρου του Μαρτίου, όταν φδάσαμε στην Ελασσόνα.

Η φάλαγγά μας αποτελούνταν από 100 και πλέον φορτηγά αυτοκίνητα με όλο το έμυγχο και άγυνχο υλικό του Σ2. Κατεβήκαμε στο δρόμο και έτσι, ακουμπισμένη όπως ήμουν σε ένα πεζούλι, βλέπω να έρχεται ένας στρατιώτης και να με ρωτά:

- Η αδελφή Τραϊανού;
- Μάλιστα, του απαντώ.
- Αδελφή, ελάτε σας παρακαλώ να δήτε κάτι.

Περίεργη, τον ακολούθησα στο αυτοκίνητό του.

Πάνω από το τιμόνι κρέμονταν η εικόνα της Παναγίας και δίπλα ένα τσαρούχακι. Μου το έδειξε και με ερώτησε:

- Το γνωρίζετε;

Ήταν το τσαρούχακι μου, γιατί είχα χαράξει τα αρχικά μου (Χ.Τ.). Έκπληκτη και χαρούμενη, φώναξα:

- Είναι το τσαρούχακι μου, που το έδωσα μια νύχτα για ανάμνηση της σωτηρίας μου. Είσαι εσύ, ο ίδιος.

Δάκρυσα και ευχαρίστησα και πάλι το καλό παλληκάρι. Δεν έμαθα ποτέ το όνομά του.

Στην Ελασσόνα, προοριζόμεδα για το μέτωπο του Ολύμπου. Εδώ, έφθασαν και άλλες αδελφές: οι Τζαβέλλα Ευδυμία, Κομνηνού Πηνελόπη, Καραζιώτου Λευκή. Αναπτυχθήκαμε στην Ελασσόνα και στην Τσαρίτσανη. Πέρασε ο Μάρτιος μέσα σε βαρειά ατμόσφαιρα. Και ζαφνικά, στις 4 Απριλίου, ξέσπασε η καταιγίδα. Η Γερμανία μας κήρυξε τον πόλεμο. Η υπεροχή σε πλήθος ανδρωπίνου και πολεμικού υλικού μάς τσάκισε. Τα κορμιά μας, ναι, μα όχι τις γυνχές μας. Καθημερινοί βομβαρδισμοί. Στην Ελασσόνα, τραυματίσθηκε η αδελφή Καραζιώτου. Συμπτυχθήκαμε και πήραμε το δρόμο προς την Αδήνα. Σε όλη τη διαδρομή μας κυνηγούσε ο εχδρός με την αεροπορία του. Στο Αγρίνιο, είχαμε αεροπορική επιδρομή με ελαφρό τραυματισμό ενός ιατρού. Γυρίσαμε με όποιο μέσον βρήκαμε στα σπίτια μας, για να συνεχίσουμε την προσφορά μας στον ταλαιπωρημένο λαό.

Στον καιρό της κατοχής, προσφέραμε τις υπηρεσίες μας σε νοσοκομεία, φυλακές, παιδικούς σταδιούς και παιδικά συσσίτια. Και τότε, όπως πάντοτε, η Ελληνίδα ερυθροσταυρίτισσα πρωτοστάτησε. Είναι και δα είναι πάντα έτοιμη να δειξη, πως στις φλέβες της σφύζει και κοχλάζει το ελληνικό αίμα και περιμένει το σύνδημα, για να απλωθή ο άγιος ενδουσιασμός που δα τον μεταφέρη παντού.