

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

τευχος 20

Απριλιος — Ιουνιος 1991



Τριμηνιαία έκδοση
του Εθνικού Συνδέσμου Διπλωματούχων Νοσηλευτριών-Νοσηλευτών Ελλάδος



«ΥΓΕΙΑΣ ΘΕΡΑΠΑΙΝΑ»
ΕΣΔΝΕ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ - ΕΚΔΟΤΗΣ

Εθνικός Σύνδεσμος
Διπλωματούχων Νοσηλευτριών –
Νοσηλευτών Ελλάδος
Πύργος Αθηνών, Γ' κτίριο, 2ος όροφος
Μεσογείων 2 115 27 ΑΘΗΝΑ
Τηλ: 77 02 861

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ε. Αγιώτου-Δημοπούλου
Ε. Γουλιά
Α. Καλοκαιρινού
Β. Λανάρα
Μ. Μαλγαρινού
Α. Παπαδαντωνάκη
Ε. Πατηράκη
Α. Πορτοκαλάκη
Α. Ραγιά
Μ. Στέφα
Ε. Χαραλαμπίδου

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Μαρία Μαλγαρινού
Καθηγήτρια ΤΕΙ Αθηνών
Πύργος Αθηνών – Γ' Κτίριο
2ος όροφος – 115 27 ΑΘΗΝΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ

Φωτοστοιχειοδεσία – Σχεδιασμοί
Εξώφυλλο – Εκτύπωση



Κατεχακη & Αδριανειου 3 - 115 25 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 67 14 371 – 67 14 340
FAX: 67 15 015

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ

Νοσηλεύτριες/-ές	2000 δρχ.
Σπουδάστριες/-ές	1000 δρχ.
Οργανισμοί - Εταιρείες -	
Βιβλιοθήκες	3500 δρχ.
Εξωτερικού	35 \$
Τιμή τεύχους	600 δρχ.
για σπουδαστές	300 δρχ.

1. Η νοσηλευτική συμμετοχή στον εορτασμό των 50 χρόνων από το έπος 1940 – 1941. Σ. Παπαμικρούλη	87
2. Η δράσης των Ελληνίδων αδελφών κατά την περίοδον του Ελληνο-ιταλικού πολέμου. Μ. Ελευθερίου-Καραϊωσφίδου	93
3. Η μεγάλη δυσία – Μια αδελφή του ΕΕΣ δυμάται. Μ. Τσάλλη	98
4. Αναμνήσεις από τον πόλεμον του 1940 – 41. Κ. Μήτσου	111
5. Οι Ελληνίδες αδελφές στον πόλεμο του 1940 – 41. Ε. Σπηλιοπούλου-Αναστασιάδου	115
6. Από τη ζωή μου ως αδελφής του ΕΕΣ. Χ.Π. Τραϊανού	121
7. Ο πρώτος άρρωστός μας ήταν τραυματίας. Μ. Ευσταθοπούλου	124
8. Μνήμη ιερή. Χ. Κωλέππη	127
9. Εκτίμηση ποιότητας νοσηλευτικής φροντίδας. Πρόκληση για τους νοσηλευτές. Χ.Δ. Πλατή	133
10. Σεμινάριο με θέμα: Πλαίσιο μετεκπαίδευτικού προγράμματος ογκολογικής νοσηλευτικής. Μ. Μαλγαρινού	140
11. Υγεία και ανάπτυξη στη δεκαετία του 1990. Η. Nakajima	143
12. Ωραίες πρωτοβουλίες. Ε. Γουλιά	146
13. Γιατροί χωρίς σύνορα – Η «πανανθρώπινη» νοσηλευτική. Μια πρώτη ενημέρωση	149

CONTENTS

1. Nursing Contribution to the Celebration of 50 years from the Epic War 1940 – 1941. S. Papamikrouli	87
2. The activities of Greek Nurses during the Greek-Italian War. M. Eleftheriou	93
3. The great sacrifice. A Nurse remembers. M. Tsali	98
4. Memories from the 1940 – 41 war. K. Mitsou	111
5. The Greek Nurses in the war of 1940 – 41. E. Anastasiadou	115
6. From my life as a Hellenic Red Cross Nurse. Ch. Traianou	121
7. My first patient was a wounded soldier. (Student Nurse during the war). M. Efstathopoulou	124
8. Sacred Memory. Ch. Koletti	127
9. Quality assurance of Nursing care a challenge for Nurses. Ch. Plati	133
10. Concessus Conference on core Curriculum for a Post-Basic course in Cancer Nursing. M. Malgarinou	140
11. Health and Development in the 1990s. H. Nakajima	143
12. Excellent Initiatives. E. Goulia	146
13. Medicine with out frontiers – Global Nursing	149

**Η ΔΡΑΣΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ***

Μ. Ελευθερίου-Καραϊωσηφίδου

Επιτίμου Γενικής Επιδεωροπτίας του Σώματος Αδελφών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

Είμαι εξαιρετικά συγκεκινημένη, διότι μoi ανετέθη νa εκδέσω εις tην σημερινήν συνεδρίασιν tης Iατρικής Eταιρείας tην συμβολήν εις tην πολεμικήν προσπάθειαν tης χώρας tων σώματος tων αδελφών, εις tο oποίον κai tη idίā aνήkω.

Ευχαριστώ dí' autό dεrμόtata tης Iαtρiκής Etaireiās, lypouymai dε mόnōn dí' oti n ékdeisīs muv da eīnai kāt' anágkpn aneparkestātē kai atelētē. Atelētē dí' oti n prospáthēia upórr̄z̄e polýplēvros kai dēn eīnai dunatón na dōd̄ eīs ta stená xroniká ória miac suntómou omilias, pará stoixeiód̄s mόnōn eikōn, apl̄ iōw̄ skiaγrafiā ósw̄ epexēirhd̄sān kai ósw̄ eγinān apó tηs plēvras tηs adelph̄s katā tōs dramatikōs m̄nās tōs aγōnōs tηs χώrās.

Diā tηn plērōn antīlipyin tηs ólōs katā tōn pōlēmon prospadēia eīnai anágkni dí' olīgōn na upomnōsdi n orγánwosic, alllā kai γenikōteron, n ólōn katāstasīs tōn Ellinidōn adelphōn, apó apóymewōs aridmou, stelēchōn kai ekpaideusēwōs, katā tōs amēsōws prōpyn̄dēntas tōn pōlēmou m̄nās. Poiāi dunatōtptes epomēnōw̄ upórr̄xōn kai pōw̄s antīmetowp̄sdi n katāstasīs;

H ólōn dunamīs tōn en drássei katā tηn pōlēmikn pēriodōn adelphōn dēn eīnai dunatón me apólytōn akribēian na oriōsdi. Dēn eīmai touláchiiston eīs dēsīn na dōsō tηn stiymhn autēn apolūtwōs akribh̄ stoixeia. Diōtī o xroñōs h̄to eξai-
retiká mikrōc, diōtī eξ állōu dēn eīnai akribw̄s gnwstōs o aridmōs tōn euris-
skomēnōn tōte eīs upp̄resiān eīs ta dīáphora stratiotiká kai pōlētiká nosokomeia kai dñi eīs taç eparchiās. Pántwōs, n dunamīs tōn ek sxolōw̄ adelphōn h̄to pro tηs kpr̄ȳz̄ewōs tōn pōlēmou n eż̄h̄s:

Dip̄lōmatoūxoi t̄rietōs ekpaideusēwōs: Ellinikō Erythrō Stauropou 209, Euagγelismou 112, Amērikānidōn Kuriōn (N. Kokkinivās) 27. Mōnoetoūs ekpaideusēwōs: Erythrō Stauropou 104, Sxol̄is Bondhōn Episkoptriōn 36.

Yp̄r̄xen ómw̄s kai arketōs aridmōs dip̄lōmatoūxōn maiōn, ek tōn opoīwōn pōllai kai dñi ek tηs t̄rietōs sxol̄is tōu Maiεutpriōu «Marīka Hliádn» édrasān katā tōn pōlēmon kai w̄s nosolēutriai kai élabōn mērōs eīs dīafōrōūs apoistolās eīs taç eparchiās.

Ektōs autōn, up̄r̄xōn en ekpaideusēi madh̄tr̄iai: Eīs tηn t̄rietē sxol̄n tōu Erythrō Stauropou 49, tōu Euagγelismou 47 kai tηn Kratikēn Sxol̄n Episkoptriōn 92.

* H diálēz̄is autē ebd̄t̄ upo t̄s M. Elēudēriou se sunedriā t̄s Iatrikēs Etaireiās, pou égine stō Amfīdēat̄o t̄s Iatrikēs Sxol̄is tōu Panepiostpmiou Adnōw̄n st̄is 3 Nōembr̄iou 1945.

Το Εδελοντικόν Σώμα Αδελφών του Ερυθρού Σταυρού, με δύναμιν μέχρι του 1939 355, πυξήδη σηματικώς το 1940 διά της εκπαιδεύσεως 292 αδελφών εις τας Αδήνας και 526 εις τας επαρχίας. Ως στελέχη του είχεν 6 επιδεωροπτρίας, 46 προϊσταμένας αδελφάς και 127 υπευθύνους. Εις τας ανωτέρω πρέπει να προστεθούν 21 εδελονταί του Κυανού Σταυρού, 24 εδελονταί οικονόμοι και 297 τραυματιοφορείς του Ερυθρού Σταυρού. Όστε το σύνολον των εκ διαφόρων σχολών αδελφών μετά των εδελοντριών ανήρχετο κατά την κήρυξην του πολέμου εις 2.200 περίπου, μη υπολογιζομένων των πρακτικών και των μονίμων αδελφών των διαφόρων στρατιωτικών νοσοκομείων, των οποίων η συμβολή ήτο επίσης πολύτιμος και μεγάλη.

Με αυτό το έμυγχον υλικόν αδελφών αντεμετωπίσθη η κρούσις, η πρώτη του πολέμου φάσις, που ανέτρευεν αποτόμως τον προπολεμικόν ρυθμόν και εδημιούργησεν ιδιαιτέρας, επιτακτικάς και απροβλέπτους εν μέρει συνδήκας. Είναι ανάγκη επομένως να εξετασθή πώς εχρησιμοποιήθη η υπάρχουσα ήδη δύναμις αδελφών διά να ανταποκριθή εις τας πρώτας αυτά πολεμικάς απαιτήσεις. Τι έγινε κατόπιν διά την εκπαίδευσιν νέων αδελφών διά να συμπληρωθούν τα κενά και να αντιμετωπισθούν αι διαρκώς αυξανόμεναι ανάγκαι. Ποία ήτο τέλος η όλη συμβολή του σώματος των αδελφών, η ολοκληρωμένη εις τον πόλεμον δράσις των;

Την επαύριον ήδη της κηρύξεως του πολέμου, την ενάτην πρωινήν έφευγε από το Νοσοκομείον του Ερυθρού Σταυρού, έπειτα από προετοιμασίαν δύο μόνον ωρών, η πρώτη αποστολή αδελφών διά τας Πάτρας. Γεμάτη ενδουσιασμόν και αυτοπεποίθησιν, έκαμε την αρχήν σειράς όλης αποστολών, που εστάλησαν με διαρκώς αυξανόμενον ρυθμόν παντού όπου υπήρχεν ανάγκη. Την 31ην Οκτωβρίου εις την Λάρισαν, άλλη εις την Θεσσαλονίκην, εις τα Ιωάννινα, την Δράμαν, τας Σέρρας. Την επαύριον εις το Μεσολόγγι, άλλη εις τας Πάτρας. Την 2av Νοεμβρίου εις την Λαμίαν, την 3ην εις την Ελευσίνα και ηκολούθησαν άλλαι και άλλαι. 15 αποστολαί εντός μηνός με 168 αδελφάς που έσπευσαν εις τα κινητά χειρουργεία, τα νοσοκομεία διακομιδής και εκστρατείας, εβοήθησαν να δέσουν τας πρώτας πληγάς, να στρώσουν τα πρώτα κρεββάτια.

Εν τω μεταξύ, 363 άλλαι αδελφαί, εκτός βέβαια από τας της Υγειονομικής Υπηρεσίας του στρατού και τας πρακτικάς, ειργάζοντο εις τας Αδήνας, από την αυγήν κυριολεκτικώς έως την νύκταν, αλλά ... και την νύκτα, εις τα εννέα στρατιωτικά νοσοκομεία, διά να δεχθούν τα πρώτα που έφθαναν παλληκάρια. Και ακόμη 43 αδελφαί έφευγαν με υγειονομικούς συρμούς ως και 38 άλλαι εις τους σταδμούς πρώτων βοηθειών, την πολιτικήν επιστράτευσιν.

Και αυτά εις το κέντρον, τας Αδήνας. Φυσικά αι επαρχίαι – με το τμήμα Θεσσαλονίκης εις την πρώτην γραμμήν – δεν υστέρησαν. Αι αδελφαί, όσαι είχαν εκπαιδευθή εκεί, ετοποδετήθησαν εις τα δημιουργούμενα νοσοκομεία ή μετετέθησαν με αποστολάς εις άλλα.

Αι πρώται ανάγκαι όμως ήσαν παμμέγισται, αι αδελφαί όσαι και αν ήσαν, όσον και αν ειργάζοντο ήσαν πάντα ολίγαι. Έπρεπε με κάθε τρόπον και κατά το δυνατόν ταχύτερον να εκπαιδευθούν και άλλαι. Έγιναν εκκλήσεις διά εδελοντρίας και έσπευσαν, έσπευσαν αδρόως. Βέβαια, η εκπαίδευσίς των δεν ήτο εύκολος.

Δεν ήτο μόνον ζήτημα προσφοράς προσώπων διά να εργασθούν, να βάλουν το μανδήλι της αδελφής, να βοηθήσουν, να δράσουν. Ήτο προ παντός ζήτημα επαρκείας εκπαιδευτών, αλλά και χρόνου διά την εκπαίδευσιν. Ήσαν όλες καλές Ελληνίδες: έπρεπε όμως να γίνουν και καλές αδελφές. Και πρώτον εις τας Αδήνας: Την 4ην Νοεμβρίου 1940, ήρχισαν τα μαθήματα της προπαιδευτικής τάξεως της Σχολής Νοσοκόμων και Επισκεπτριών Αδελφών του ΕΕΣ. Την παρακολούθησαν 35 μαθήτριαι (εξ αυτών 14 προήρχοντο εκ της Σχολής Θεσσαλονίκης, της οποίας η λειτουργία είχεν αρχίσει από του Σεπτεμβρίου 1940, διεκόπη όμως λόγω του πολέμου). Την 2αν Δεκεμβρίου, ήρχισαν τα μαθήματα βοηθών Εδελοντών Ερυθρού Σταυρού με 225 μαθητρίας. Εν συνεχείᾳ και μέχρι της εισβολής των Γερμανών εξεπαιδεύθησαν και δύο άλλαι σειραί με 245 μαθητρίας και ήρχισε και τετάρτη, της οποίας η εκπαίδευσις δεν επρόφθασε να συμπληρωθή. Εξάλλου, εκπαιδεύθηκαν 180 τραυματιοφορείς του Ερυθρού Σταυρού, 132 εδελόντριες αδελφαί του Κυανού Σταυρού (Δημοτικού Νοσοκομείου) αι οποίαι ενεσωματώθησαν τελευταίως εις το εδελοντικόν σώμα του Ερυθρού Σταυρού, και 63 εδελονταί οικονόμοι.

Εν τῷ μεταξύ, εις τας επαρχίας οργανώθηκαν πολυάριθμα κέντρα εκπαίδευσεως, αποδώσαντα εν συνόλῳ 374 ακόμη εδελοντάς.

Ωστε, εξεπαιδεύθησαν εν συνόλῳ, κατά το διάστημα του πολέμου, 1254 αδελφαί και ούτω ο ολικός αριθμός διπλωματούχων και εδελοντριών που ευρίσκοντο εν δράσει μέχρι του Απριλίου του 1941 έφθασε σχεδόν τας τρεις χιλιάδας πεντακοσίας, χωρὶς βέβαια να συμπεριλαμβάνωνται αι πρακτικαί αδελφαί, διά τις οποίες δεν διαδέτω ακριβή στοιχεία.

Αυτός ήτο ο κόσμος των αδελφών, που εμόχθησαν από την πλευράς τους εις την ανακούφισιν του πόνου, την αντιμετώπισιν της πολεμικής δυστυχίας. Πώς εχρησιμοποιήθη; Τι έκαμε; Τι απέδωσε εις την όλην του δράσιν;

Η απάντησις συνομίζεται με ολίγας λέξεις που αποτελούν τίτλους ολοκλήρων κεφαλαίων, των οποίων το περιεχόμενον είναι δυνατόν ευκολώτερα να το αισθανθή κανείς παρά να το εκφράσῃ. Νοσοκομεία μόνιμα, διακομιδής και εκστρατείας, πλωτά, σταδμοί πρώτων βοηθειών και παθητικής αεραμύνης, συρμοί, στρατόπεδα αιχμαλώτων, «γωνιές τραυματία».

Το τι προσέφερεν η αδελφή εις τα πάσης φύσεως νοσοκομεία είναι όχι μόνον γνωστόν, αλλά και δια αποτελούσε αφελή ίσως πλεονασμόν να εκτεθή και μάλιστα εις συγκέντρωσιν ιατρών, από τους οποίους πολλοί, πάρα πολλοί, ήσαν αυτόπται, οδηγοί της αδελφής, αλλά και συνεργάται και προ παντός συμπάσχοντες. Αρκεί μόνον να υπομνησθή το μέγεθος της εργασίας, το δυσαναλόγως βαρύ, και αι δραματικαί συνδήκαι του πολέμου, η ανεπάρκεια χώρου διά την περίθαλγιν διαρκώς προσκομιζομένων τραυματιών, η τραγική έλλειμις μέσων, οι βομβαρδισμοί. Εκεί ειργάσθηκαν αι νοσηλεύτριαι, διπλωματούχοι και εδελόντριες, οι τραυματιοφορείς. Εκεί προσέφεραν πολύτιμον βοήθειαν και οι εδελονταί οικονόμοι εις την ιματιοδήκην, εις τα συσσίτια. Εκεί προ παντός και αι πολύπειροι παλαιίμαχοι επιδεωρήτριαι αδελφαί προηγουμένων πολέμων, οργανώνουσαι συγχρόνως και εμυγυχούσαι. Και απέδωσαν και εμόχθησαν εξαντλητικά και αρρώ-

στησαν και απέδαναν, ακόμη και εφονεύδησαν. Το Νοσοκομείον βέβαια των Ιωαννίνων, η τραγική «Ακαδημία», όπου δεν ευρέθη σχεδόν τίποτε από ιατρούς και αδελφάς, νοσοκόμους και τραυματίας, εκεί όπου η βόμβα δεν άνοιξε τάφον, αλλά κενοτάφιον, δεν είναι δυνατόν να λησμονηθή.

Τα πλωτά νοσοκομεία είδαν και αυτά εις τους στενούς χώρους των να κινήται, να δρα, να αγρυπνή ακούραστη η αδελφή. Και εβομβαρδίσθησαν όλα και εβυθίσθησαν τελικώς ... όλα.

Ένα από αυτά, η «Ελληνίς», υπέστη την ύπουλη και εγκληματική επίδεσιν εις τας Πάτρας. Και μία αδελφή, Ελληνίς και αυτή, έκοβε τους γύγους και έβαζε σωσίβια εις τους τραυματίας που ήσαν τώρα ναυαγοί, ενώ το πλοίον εβυθίζετο και εκροτάλιζαν εις την γέφυραν αι σφαίρες των πολυβόλων.

Η αδελφή δεν σκοτώθηκε δεν πταίει όμως αυτή.

Ένα άλλο πλοίον, το «Απτική», παρ' ολίγον να βυθισθή από αεροπορικήν επίδεσιν εις το Μεσολόγγι. Ο πλοιαρχος εκάλεσε τας αδελφάς να αποβιβασθούν και να σωθούν. Εκείνες πρνήθησαν, έμειναν με τους τραυματίας και τραγουδούσαν διά να τους δώσουν δάρρος και να αποφευχθή ο πανικός. Και όταν οι βόμβες επλήγωσαν είκοσι άλλους, αυτές επέδεσαν τα βαριά τους τραύματα.

Και έκαμε το «Απτική» 25 ακόμη ταξίδια και μετέφερε 9.000 τραυματίας.

Και ήλθεν η στιγμή του τελευταίου. Όταν επετέθη ο νέος εχδρός, μετεκόμιζε όσους ήσαν ακόμη εις τα νοσοκομεία της Δράμας. Και τότε, εις τας 11 Απριλίου, εις τας 11.25' την νύκτα, έξω από τον Καφηρέα, ενώ έπλεε με όλα τα διακριτικά του Ερυθρού Σταυρού και όλα τα φώτα αναμμένα, της επετέθη ο κακούργος εχδρός και την έπληξε.

Άνοιξαν οι βόμβες το κύτος και τα νερά εισόρμησαν. Και τότε οι αδελφές έπεσαν τελευταίες εις την δάλασσα, επιβιβάσμηκαν τελευταίες εις τις βάρκες. Και όταν εκινδύνευαν να βυθισθούν και αυτές, μία αδελφή έπεσε πάλι – οικειοδελώς τώρα – εις την δάλασσα μαζί με έναν ιατρό και τον κυβερνήτη, διά να ελαφρώσῃ το μικρό σκάφος και να βοηθήσῃ όσους το κύμα εκάλυπτε. Και όταν έφθασαν έπειτα από απερίγραπτη οδύσσεια εις την ξηρά και εμετρήθησαν, έλειπε πάλι μαζί με δύο ιατρούς και τον ηρωικόν κυβερνήτη, με 22 άλλους από το πλήρωμα, μία αδελφή.

Αλλά και παντού ηργάσμηκαν αι αδελφαι, προσέφεραν με αυταπάρνησιν ανεκτιμήτους υπηρεσίας. Εις τους υγειονομικούς συρμούς, πγρύπνησαν, εταλαιπωρήθησαν, απεκλείσθησαν από τα χιόνια, υπέστησαν και εκεί εγκληματικάς αεροπορικάς επιδέσεις και ηχητικά σθηθησαν. Εις έναν από αυτούς, τον έβδομον, την 8ην Απριλίου, εις Σκύδρα, όπου απεκλείσθη ο συρμός λόγω ανατινάξεως των γεφυρών, αι αδελφαι παρέμειναν ακλόνητοι κοντά εις τους βαρυτέρους τραυματίας, ενώ άλλοι διέρρεαν και πρνήθησαν να ακολουθήσουν τας αποστολάς που ήλθαν κατ' επανάληψην να τας πάρουν. Έμειναν, εβοήθησαν να μεταφερθούν οι τραυματίαι, να οργανωθούν πρόχειρα νοσοκομεία, μολονότι έφθαναν οι Γερμανοί.

✓ Και ηργάσμηκαν ακόμη αι πάσης κατηγορίας αδελφαι, με την αυτήν πάντοτε ευγυνία, εις τους σταδμούς πρώτων βοηθειών, εις αντιαεροπορικά καταφύγια,

εις στρατόπεδα αιχμαλώτων. Τραυματιοφορείς οδήγησαν αυτοκίνητα, επισκέπτριαι αδελφαί του αντιφυματικού κέντρου ηργάσθησαν εις έργα κοινωνικής προνοίας. Εδελόντριες και άλλες κυρίες μαζί έδωσαν βοήθειαν σε 54.883 πάσχοντας εις τις «γωνίες του τραυματίου».

Και αι αναγνωρίσεις όμως δεν έλλειμαν. Από τον αρχιστράτηγον, την υγειονομικήν υπηρεσίαν του στρατού και τας άλλας αρχάς, από τας επισήμους και μη οργανώσεις, από όλον τον υγειονομικόν κόσμον που τας είδε εν δράσει και, το συγκινητικότερον, από αυτούς τους ασθενείς και τραυματίας.

Είναι πλήθος τα επίσημα έγγραφα, αι σχετικαί εκδέσεις, αλλά και αι απλαί, αφελείς, επιστολαί πτωχών τραυματιών που εκφράζουν με απερίπτους γραμμάς εκτίμησιν, αλλά και δαυμασμόν και ευγνωμοσύνην, διά την ευεργετικήν αυτήν δράσιν.

Και το έργον δεν εσταμάτησεν. Εσυνεχίσθη εις την υποχώρησιν, την κατάληγιν των νοσοκομείων από τους Γερμανούς, όπου περισυνέλεξαν και διέσωσαν υλικόν και ενοσήλευσαν πεζοπόρους που υφίσταντο την οδύσσειαν της επιστροφής, τραυματίας «Έλληνας, αλλά και Άγγλους» που τους ενεπιστεύθησαν εις τα χέρια των Αγγλίδες αδελφαί. Και το έργον εσυνεχίσθη, σκληρότερον ακόμη κατά τα έτη της κατοχής, τα μαύρα. Και θα φύγη ακόμη η αδελφή και διά χώματα ίσως, άλλα όπου στενάζουν άνθρωποι, Έλληνες που λαχταρούν να ενωθούν με την Ελλάδα.

Είδε να φθάσῃ έως αυτούς διά να φέρη την ανακούφισιν του πόνου ως Ελλήνις και συγχρόνως ως αδελφή και ως γυναίκα.

Ας ευχηθούμε και ας ελπίσουμε.

Κατά την πολεμικήν περίοδον 1940 – 41, προσέφεραν την ζωήν των αι εξής αδελφαί:

Αι παλαίμαχοι προϊστάμεναι αδελφαί Ιουλία Ανδρεάδου, διευθύνουσα του Νοσοκομείου Ιωαννίνων, και Ελένη Παρασκευοπούλου, διευθύνουσα αδελφών βάσεως Ηπείρου. Η διευθύνουσα του 2ου Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων διπλωματούχος Καλλιόπη Γιουλούντα και η διπλωματούχος αδελφή Ελένη Καλογερίδου.

Αι εδελόντριες βοηθοί Λουκία Κυριακού, Ελένη Μπτροπούλου, Αναστασία Εφραιμίδου, Καλλιόπη Κρασσά και Καΐτη Βαφειάδου και η εδελόντρια διαιτολόγος Ελένη Τσάλλη. Ετραυματίσθησαν δε κατά διαφόρους βομβαρδισμούς πολυάριθμοι άλλα.