

ΕΛΛΗΝΙΚ

ΑΔΕΛΦΗ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥ.

ΧΩΝ

ΕΛΛΗΝΙ

ΔΩΝ

ΝΟΣΟΚΟ-

ΜΩΝ

Υ  
Γ  
Ι  
Α  
Σ



ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΤΕΥΧΟΣ

20 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1967

# ΕΛΛΗΝΙΣ ΑΔΕΛΦΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ  
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ

ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΥΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διευθύνσεις συμφώνως τῷ Α. Ν. 1092  
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ, Θεραπευτήριον «Εὐαγγελισμός», Ὑψηλάντου 45 - 47

Ἐπεύθυνος τυπογραφείου:  
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Δημοκρίτου 8 καὶ Σόλωνος

## Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Μ. Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Διεθνὲς Συνέδριον Ἀδελφῶν F. Nightingale.....	
ΑΡΙΣΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ Τὰ χέρια καὶ αἱ μολύνσεις .....	
ΣΟΦΙΑΣ Ν. ΛΕΔΑΚΗ Συνέδριον Συμβουλίου Ἐθνικῶν Ἀντιπροσώπων ICN εἰς Ἐβιάν.....	
V. HENDERSON Βασικαὶ Ἀρχαὶ νοσηλευτικῆς φροντίδος (Μετάφρ. ΣΤ. ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΔΗ)	
ΕΥΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΙ Μὲ τὴν ἀρχὴ μιᾶς νέας ἐκπαιδευτικῆς περιόδου.....	
Κ. ΚΑΛΑΝΤΑΡΙΔΟΥ Ἀδελφή, ὁ ἀσθενὴς σας ἔμεινε ἀϋπνος! .....	
H. SCHWAB Ἐνα μισοτελειωμένο ἡμερολόγιο (Μετάφρ. ΒΙΡΓ. ΣΙΩΜΑΛΑ).....	
ΑΝΔΡΟΜ. ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ Σύγχρονα χειρουργεῖα .....	
Μ. ΠΕΤΡΟΓΕΩΡΓΑΚΗ Σὰν ὄνειρο.....	
ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ Μαρία Γεννηματᾶ.....	
ΕΙΔΗΣΕΙΣ — ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ .....	

**ΣΟΦΙΑΣ Ν. ΛΕΔΑΚΗ**  
Γεν. Γραμματέως ΕΣΔΕΝ

## ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ICN ΕΙΣ ΕΒΙΑΝ

26-30 'Ιουνίου 1967

Τὴν 26ην 'Ιουνίου ἐ. ἔ. συνήλθον εἰς Εβίαν Γαλλίας οἱ Ἐθνικοὶ Ἀντιπρόσωποι 45 χωρῶν, μελῶν τοῦ I.C.N., ὁμοῦ μετὰ τοῦ Διοικητικοῦ αὐτοῦ Συμβουλίου, τῶν Προέδρων τῶν διαφόρων ἐν ἐνεργείᾳ Ἐπιτροπῶν αὐτῶν, ὡς καὶ τῶν Παρατηρητῶν ἀπὸ τὴν Παγκόσμιον Ὁργάνωσιν Ὑγείας καὶ τοῦ Διεθνοῦς Ἐρυθροῦ Σταυροῦ.

Ὁ Ἐθνικὸς Σύνδεσμος Διπλωματούχων Ἑλληνίδων Νοσοκόμων ἀντεπροσωπεύθη ὑπὸ τῆς Προέδρου αὐτοῦ Δίδος Ἑλένης Πατρινέλη καὶ τῆς Γενικῆς Γραμματέως Κας Σοφίας Λεδάκη.

Κατὰ τὴν διάρκειαν μιᾶς ἐβδομάδος 26.6 — 1.7.1967 ἔλαβον χώραν σπουδαῖαι συζητήσεις, ἐλήφθησαν διάφοροι ἀποφάσεις καὶ ἐγένοντο προεργασίαι διὰ τὸ προσεχὲς 14ον Διεθνὲς Συνέδριον Νοσοκόμων τὸ ὁποῖον, ὡς γνωστόν, θὰ γίνῃ τὸ 1969 εἰς Μοντρεάλ τοῦ Καναδά.

Τὸ περιστάτικόν τὸ ὁποῖον ἐπεσκίασε ὀλίγον τὰς συζητήσεις τῆς ἐβδομάδος ἦτο ἡ ὑπὸ τῆς Προέδρου ἀναγγελία τῆς παραίτησεως τῆς Δίδος Η. Nussbaum, Γενικῆς Διευθυντρίας τοῦ ICN, ἡ ἀπουσία τῆς ὁποίας ὑπῆρξεν αἰσθητὴ καὶ ὄλαι αἱ ἀντιπρόσωποι ἐλυπήθησαν ὑπερβολικά. Εἶναι δύσκολο νὰ φαντασθῶμεν τὰ Νέα Κεντρικὰ Γραφεῖα τοῦ ICN εἰς Γενεύην, διὰ τὴν ἐγκατάστασιν τῶν ὁποίων εἰργάσθη τόσον ἡ Δνὶς Nussbaum, χωρὶς τὴν ἰδίαν εἰς τὴν θέσιν τῆς. Ἡ Πρόεδρος ἐπίσης ἀνεκοίνωσεν ὅτι ἡ βοηθὸς Διευθυντρίας Δνὶς Sheila Quinn ἐκτελεῖ χρέη Διευθυντρίας καὶ ἀπὸ τοῦ Ἰανουαρίου 1968 θὰ εἶναι ἡ Γενικὴ Διευθύντρια τοῦ ICN.

Τὸ δαύτερον σπουδαῖον περιστάτικόν, εὐχάριστον αὐτό, ἦτο ἡ ἀναγγελία τῆς δημοσιεύσεως τῆς «Ἱστορίας τοῦ ICN 1899—1964, τὰ πρῶτα 65 χρόνια» ὑπὸ τῆς Δίδος Daisy Bridges πρώην Γενικῆς Γραμματέως ICN.

Αἱ συνεδριάσεις τῆς ἐβδομάδος ἔλαβον χώραν εἰς τὸ Palais de Festival τοῦ Εβίαν, τὸ ὁποῖον ἦτο πανηγυρικὰ στολισμένον μὲ ὄλας τὰς σημαίας τῶν 45 χωρῶν καὶ τὸ σῆμα τοῦ ICN.

Παρευρέθησαν κατὰ τὴν ἐναρκτήριον συνεδρίασιν πολλὰς προσωπικότητες τοῦ τόπου καὶ ὁ ἰατρὸς κ. Boulenger, Γενικὸς Διευθυντὴς Δημοσίας Ὑγείας, ὁ ὁποῖος ἔκαμε τὴν ἐναρξιν τῶν ἐργασιῶν τοῦ Συνεδρίου.

Αἱ πέντε ἡμέραι τῶν συνεδριάσεων ἦσαν πλήρεις συζητήσεων, καὶ μετὰ τὴν τακτοποίησιν τῆς χρήσεως τῶν μικροφῶνων αἱ συζητή-

σεις μετεδίδοντο εἰς τὴν Ἀγγλικήν, Γαλλικὴν καὶ Ἰσπανικὴν γλῶσσαν. Συνεζητήθησαν καὶ ἀπεφασίσθησαν τὰ κάτωθι:

1. Ὅπως ἐκφραστοῦν συγχαρητήρια εἰς τὴν Πρόεδρον τοῦ ICN Δίδα Ἀλίχην Ζιρὰρ διὰ τὴν ἀπονομὴν εἰς αὐτὴν ὑπὸ τοῦ Διεθνοῦς Ἐρυθροῦ Σταυροῦ τοῦ μεταλλίου τῆς Florence Nigtingale.
2. Ὅπως ἀποσταλῇ τηλεγράφημα ἐκ μέρους τῶν Συνέδρων πρὸς τὴν Διευθύντριαν ICN Δίδα Ἑλ. Nussbaum καὶ ἐκφρασθῇ ἡ συμπάθεια καὶ ἡ λύπη διὰ τὴν ἀσθένειάν τῆς καὶ τὴν παραίτησίν τῆς ἀπὸ τὸ ICN. Ἐπίσης ὅπως ἐκφραστοῦν αἱ εὐκρινεῖς εὐχαριστίαι διὰ τὴν συντελεσθεῖσαν ὑπ' αὐτῆς ἐργασίαν εἰς ICN καὶ θερμαὶ εὐχαὶ διὰ μίαν πλήρη ἀνάρρωσιν καὶ εὐτυχίαν διὰ τὰ προσεχῆ ἔτη.
3. Ὅπως ἀποσταλῇ τηλεγράφημα πρὸς τὴν Δίδα Ἐφην Taylor, πρώην Πρόεδρον ICN, εἰς ἀπάντησιν εὐχῶν τὰς ὁποίας ἔστειλε μέσῳ τῆς Δίδος Βιργινίας Arnold, Προέδρου τῆς Ἐπιτροπῆς μελῶν τοῦ ICN.
4. Ἐνεκρίθησαν τὰ πρακτικὰ συνεδριάσεων τοῦ Μεγάλου Συμβουλίου τοῦ Συνεδρίου τοῦ 1965 εἰς Φραγκφούρτην.
5. Ἐνεκρίθη ἡ ἔκθεσις τῆς Προέδρου καὶ τῆς Διευθυντρίας τοῦ ICN. Ἀμφότεραι περιελάμβανον πληροφορίες σχετικὰς μετὰ τὴν μετακόμισιν καὶ ἐγκατάστασιν τῶν γραφείων τῆς ICN εἰς Γενεύην. Ἐτονίσθη ὅτι ἐγένοντο ἐπισκέψεις ὑπὸ τοῦ προσωπικοῦ εἰς 14 χώρας Ἐθνικῶν Συνδέσμων αἵτινες δὲν εἶναι ἀκόμη μέλη τοῦ ICN καὶ II Ἐθνικοὺς Συνδέσμους μέλη αὐτοῦ. Μεταξὺ αὐτῶν ἦτο καὶ ἡ ἐπίσκεψις τῆς Προέδρου εἰς τὴν Νότιον Ἀφρικὴν, ὅπου ἐωρτάσθη ἡ 75ῃ ἐπέτειος τῆς ἐγγραφῆς τῶν Ἀδελφῶν εἰς Κρατικὸν Μητρώον.
6. Ἐπὶ αἰτήσεως τῶν Ἐθνικῶν Συνδέσμων Παναμᾶ καὶ Βενεζουέλας περὶ τῆς Ἰδρύσεως Παναμερικανικῆς Συνομοσπονδίας Νοσοκόμων ἀποφασίσθη ὅπως μία ὁμάς ἐκ τῶν Συνέδρων συζητήσῃ τοῦτο μετὰ τῶν ἀντιπροσώπων τῶν ὡς ἄνω Συνδέσμων.
7. Ἐνεκρίθη ἡ ἔκθεσις τῆς Ἐπιτροπῆς Μελῶν. Ὑποδείξεις τῆς Ἐπιτροπῆς Μελῶν ἐκ τῆς Ἐκθέσεώς τῆς: Ὅτι ἐν ὄψει τοῦ γεγονότος ὅτι ὁ ἀπαιτούμενος χρόνος ὁ ἀναφερόμενος εἰς τὸ Καταστατικὸν καὶ Κανονισμοὺς ὅσον ἀφορᾷ τὸ ἄρθρον 13 εἰς περίπτωσιν τροποποιήσεων εἰς τὸ καταστατικὸν καὶ κανονισμοὺς δὲν ἐπιτρέπει εἰς τὸ Συμβούλιον τῶν Ἐθνικῶν Ἀντιπροσώπων τὴν ἐγκρισιν τῆς προτεινομένης τροποποιήσεως κατὰ τὴν παροῦσαν συνάντησιν, τὸ Συμβούλιον τῶν Ἐ-

θνικῶν Ἀντιπροσώπων κατὰ τὴν συνεδρίασιν ταύτην ἐξουσιοδοτεῖ τὴν Ἐπιτροπὴν μελῶν νὰ ἀναλάβῃ τὸ ἔργον τὸ ἀναφερόμενον εἰς τὴν προτεινομένην τροποποίησιν ἰδηλ. νὰ συμβουλευθῆσιν τοὺς Ἐθνικοὺς Συνδέσμους Ἀδελφῶν δι' οἵανδήποτε ἀλλαγὴν ἣτις θὰ ἦτο ἐπιβεβλημένη εἰς τὰ καταστατικά των νὰ τοὺς δώσῃ ἀρμοδιότητος εἰς περίπτωσιν καθ' ἣν τὸ καταστατικό των δὲν τοὺς δίδει. Ἡ προτεινομένη τροποποίησις ἀνεβλήθη μέχρι τοῦ Συνεδρίου τῶν Ἐθνικῶν Ἀντιπροσώπων εἰς Μοντρεὰν 1969, διὰ νὰ τηρηθῶν πλήρως αἱ ἀπαιτήσεις τοῦ Καταστατικοῦ. 8 Ἐνεκρίθη ἡ ἔκθεσις τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐπαγγελματικῆς ἐργασίας, ὁμοῦ μὲ προτεινομένας ὑποδείξεις:

α) Σ χ έ δ ι ο ν Ν ο σ η λ ε υ τ ι κ ῆ ς Ν ο μ ο θ ε σ ί α ς. Νὰ ὀρισθῆ ὁμάς ἐξ εἰδικῶν ἀδελφῶν νὰ προετοιμάσῃ ἓνα σχέδιον βασικῶν ἀρχῶν νομοθεσίας διὰ τὴν ἐκπαίδευσιν καὶ πρακτικὴν ἐξάσκησιν τῶν Ἀδελφῶν τὸ ὁποῖον γὰρ χρησιμεύσῃ ὡς θάσις βοηθείας εἰς τοὺς Ἐθνικοὺς Συνδέσμους διὰ τὴν Νομοθεσίαν τῶν Νοσοκόμων. Ὑπάρχει ἐλπίς ὅτι συντόμως θὰ ἐπακολουθήσῃ ἐργασία ἐπ' αὐτοῦ.

β) Γ ε ν ι κ α ἰ ὁ δ η γ ί α ι διὰ τὴν ο ἰ κ ο ν ο μ ι κ ῆ ν π ρ ο α γ ω γ ῆ ν τ ῶ ν Ν ο σ ο κ ὴ μ ω ν. Κατόπιν τῶν γενομένων πολλαπλῶν συζητήσεων διὰ τὰς δυσκολίας τὰς ὁποίας ἀντιμετωπίζει σήμερον τὸ νοσηλευτικὸν ἐπάγγελμα εἰς τὰς προσπάθειάς του διὰ τὴν καλλιτέρευσιν τῶν μισθῶν καὶ τῶν συνθηκῶν ἐργασίας οἱ Ἐθνικοὶ Ἀντιπρόσωποι παρεκάλεσαν τὴν Ἐπιτροπὴν νὰ δώσῃ προτεραιότητα εἰς τὴν προπαρασκευαστικὴν γενικῶν ὁδηγιῶν, αἱ ὁποῖαι θὰ βοηθήσουν ὅλους τοὺς Ἐθνικοὺς Συνδέσμους εἰς τὰ προγράμματά των διὰ τὴν οἰκονομικὴν εὐημερίαν τῶν Ἀδελφῶν.

Τὸ ICN νὰ πλησιάσῃ τὸ Διεθνὲς Γραφεῖον Ἐργασίας καὶ ζητήσῃ περαιτέρω ἐνέργειαν εἰς τὴν ἐπικρατοῦσαν κατάστασιν τῶν Ἀδελφῶν. Ἀπεφασίσθη ὅπως τὸ ICN παρακαλέσῃ τὸ Διεθνὲς Γραφεῖον Ἐργασίας νὰ ἐξετάσῃ διὰ μίαν ἀκόμη φοράν τὸ ζήτημα τῶν Ἀδελφῶν. Ἀπεφασίσθη ἐπίσης νὰ παρακληθῆ ἡ ΠΟΥ νὰ ὑποστηρίξῃ τὴν ἀνωτέρω πρότασιν διότι ἡ προαγωγή τῆς θέσεως τῆς Ἀδελφῆς ἔχει ἀντίκτυπον εἰς τὴν προαγωγὴν νοσηλευτικῆς φροντίδος τοῦ ἀσθενοῦς.

Ἄλλα ἐνδιαφέροντα θέματα: Ἡ σχέση τοῦ νοσηλευτικοῦ προσωπικοῦ (ὄχι αὐτοῦ ποὺ ἀνταποκρίνεται εἰς τὸν τεθνήτα ὀρισμὸν ὑπὸ τοῦ ICN «Νοσοκόμος», ὅστις ἐγένετο δεκτὸς τὸ 1965 εἰς Φραγκφούρτην) μὲ τοὺς Ἐθνικοὺς Συνδέσμους Νοσοκόμων καὶ τὸ ICN, συζητήθη ἐπὶ μακρὸν μεταξὺ τῶν Ἐθνικῶν Ἀντιπροσώπων: Ἀπεφασίσθη ὅπως τὸ ICN ἐργασθῆ πρὸς ἐξακρίβωσιν τῆς ὑφισταμένης καταστάσεως εἰς κάθε χώραν, ὥστε τοῦ-

το νὰ ἀποτελέσῃ θέμα συζητήσεως εἰς τὸ προσεχὲς Διεθνὲς Συνέδριον τοῦ 1969.

Ἡ Ὁμοσπονδία Ἀδελφῶν Φινλανδίας ἐζήτησεν ὅπως μελετηθῆ εὐρέως ἡ ἐργασία μεταξὺ τῶν Συνδέσμων μελῶν τοῦ ICN καὶ πρὸ πάντων μεταξὺ τῶν παλαιῶν καὶ νέων μελῶν Συνδέσμων, ὅπως δοθοῦν νέαι εὐκαιρία διεθνοῦς συνεργασίας διὰ τὰς Ἀδελφὰς μέσῳ τοῦ ICN.

Τὸ ICN κατέστησε γνωστὸν εἰς τὰς Ἐθνικὰς Ἀντιπροσώπους ὅτι ἡ Ἐπιτροπὴ Ἐπαγγελματικῆς Ὑπηρεσίας κατήρτισε μικρὰν ἐπιτροπὴν ἐκ τῶν μελῶν αὐτῆς ἡ ὁποία θὰ μελετήσῃ τὴν γενικὴν κατάστασιν τοῦ ICN ἐπὶ τοῦ προγράμματος ἀνταλλαγῆς τῶν Ἀδελφῶν.

Ἀπεφασίσθη ὅπως μελετηθῆ σοβαρῶς ἡ υἱοθέτησις περισσοτέρων κυρίων γλωσσῶν ὑπὸ τοῦ ICN. Ἡ μόνη ἐπίσημος γλῶσσα εἶναι ἐπὶ τοῦ παρόντος ἡ Ἀγγλική, ἂν καὶ κατὰ τὰ Συνέδρια ἐγένετο χρῆσις 4 γλωσσῶν, καὶ τὸ ICN ἔκαμε χρῆσιν κατὰ τὴν ἀλληλογραφίαν του καὶ ἄλλων ἐκτὸς τῆς Ἀγγλικῆς.

Διεθνὲς Ἰδρυμα Florence Nightingale. Συζητήθη ἐπὶ μακρὸν ἡ χρησιμοποίησις τοῦ εἰσοδήματος Florence Nightingale. Ἀπεφασίσθη ὅπως ἐξ αὐτοῦ χορηγηθῶν τὰ ἐξοδα τῆς ὁμάδος τῶν εἰδικῶν αἰτινες θὰ ἐργασθῶν διὰ τὴν Νομοθεσίαν τῶν Νοσοκόμων, ὅπως καὶ τῶν Γενικῶν ὁδηγιῶν διὰ τὴν οἰκονομικὴν ἐνίσχυσιν αὐτῶν. Ἡ Δίς Sh. Quinn ἐτοποθετήθη ἐπίτιμος Ταμία τοῦ Florence Nightingale Ἐμπιστευτικοῦ Συμβουλίου.

Συζητήθη τὸ θέμα ὅπως γίνουιν δεκτοὶ παρατηρηταὶ κατὰ τὰς συνεδριάσεις τοῦ Συμβουλίου τῶν Ἐθνικῶν Ἀντιπροσώπων, τὸ ὁποῖον λαμβάνει χώραν κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ ἀνά τετραετίας Συνεδρίου. Ἐνεκρίθη ὅπως, Ἀδελφαὶ μέλη τῶν Ἐθνικῶν τῶν Συνδέσμων αἱ ὁποῖαι εἶναι καὶ μέλη τοῦ Διεθνοῦς Συμβουλίου Νοσοκόμων καὶ λαμβάνουν μέρος εἰς τὸ Διεθνὲς Συνέδριον, ἐπιτρέπεται νὰ παρευρίσκωνται ὡς παρατηρηταὶ εἰς τὰς συνεδριάσεις τοῦ Συμβουλίου τῶν Ἐθνικῶν Ἀντιπροσώπων αἱ ὁποῖαι λαμβάνουν χώραν κατὰ τὴν διάρκειαν τοῦ ἀνά τετραετίας Συνεδρίου· ἀλλὰ τὸ Συμβούλιον διατηρεῖ τὸ δικαίωμα ὅπως μέρη τῶν συνεδριάσεων δύνανται νὰ γίνωνται ἐν κλειστῷ χώρῳ (ἄνευ παρατηρητῶν).

Παρακολούθησις τοῦ Τύπου κατὰ τὰς συνεδριάσεις τοῦ Συμβουλίου τῶν Ἐθνικῶν Ἀντιπροσώπων. Ἀπεφασίσθη ὅπως ὁ Τύπος γίνῃ δεκτὸς κατὰ τὰς συνεδριάσεις τοῦ Συμβουλίου τῶν Ἐθνικῶν Ἀντιπροσώπων αἰτινες λαμβάνουν χώραν ἐν συνδυασμῷ μὲ τὸ ἀνά 4ετίαν Διεθνὲς Συνέδριον, εἰς τὰς συνεδριάσεις εἰς τὰς ὁποίας γίνονται ἀποδεκτοὶ καὶ οἱ παρατηρηταί, καὶ νὰ ἀποκλει-

σθούν από τὰς Συνεδριάσεις κατὰ τὰς ὁποίας ἀποκλείονται καὶ οἱ παρατηρηταί.

Θέμα Διεθνοῦς Συνεδρίου «Συγκέντρωσις τῆς προσοχῆς τοῦ μέλλοντος». Αὐτὸ θὰ εἶναι τὸ θέμα τοῦ 14ου Συνεδρίου ποὺ θὰ λάβῃ χώραν τὸν Ἰούνιον τοῦ 1969 εἰς Μοντρεάλ τοῦ Καναδά καὶ τὸ ὁποῖον ἐνεκρίθη μεταξὺ πολλῶν ἄλλων τὰ ὁποῖα εἶχον ὑποβάλει οἱ διάφοροι Ἐθνικοὶ Σύνδεσμοι τὴν τελευταίαν ἡμέραν τῶν συζητήσεων. Ἡ περιεκτικότης τοῦ θέματος θὰ ἐπιτρέψῃ τὴν ἀνάπτυξιν διαφόρων κεφαλαίων ποὺ θὰ ἐνδιαφέρουν τὰς Ἀδελφὰς αἱ ὁποῖαι θὰ λάβουν μέρος ἀπὸ πολλὰς χώρας καὶ ἀπὸ διάφορα πεδία δράσεως τῆς Νοσηλευτικῆς. Ὑπάρχει ἐλπίς νὰ ἐπισημανθοῦν τὰ κυριώτερα προβλήματα τὰ ὁποῖα ἀντιμετωπίζουν αἱ Ἀδελφαὶ σήμερον, καὶ νὰ δοθοῦν αἱ δέουσαι κατευθύνσεις διὰ τὸ μέλλον.

Ἡ Dr Helen Mussalem, Γεν. Διευθύντρια τοῦ Συν(σμου) Νοσ(μω)νων Καναδά, ἀνέπτυξε τὸ πρόγραμμα προεργασίας.

Ἀπεφασίσθη ὅπως εἰς ὅλας τὰς ἐγγεγραμμένας Ἀδελφὰς-μέλη τοῦ ἡμετέρου Συνδέσμου, αἱ ὁποῖαι θὰ λάβουν μέρος εἰς τὸ Συνέδριον, δοθῆ ἡ εὐκαιρία διὰ πρώτην φοράν νὰ παρακολουθήσουν συνεδριάσεις τῶν Ἐθνικῶν Ἀντιπροσώπων πρὸ τῶν συνεδριάσεων τοῦ Διεθνοῦς Συμβουλίου.

Μία ἀπογευματινὴ ἐκδρομὴ εἰς τὸ Chamonix καὶ τὸ Mont Blanc ἀπετέλεσεν εὐχάριστον ἀνάπαυαν καὶ ἐβοήθησε τὰς συνέδρους νὰ ἀνανεώσουν τὰς δυνάμεις των διὰ νὰ συνεχίσουν τὰς συζητήσεις των.

Ἡ ἐκδρομὴ καὶ τὸ δεῖπνον σ' ἓνα τυπικὸ ἐστιατόριον τοῦ Montreux ἦσαν προσφορὰ τοῦ Συνδέσμου Γαλλίδων Ἀδελφῶν.

Τὸ ἀποχαιρετιστήριον γεῦμα ἐδόθη ὑπὸ τῆς Ἑταιρίας Ὑδάτων τοῦ Enian εἰς τὸ Casino τοῦ Enian, καὶ τὴν ἐπομένην αἱ Ἀντιπρόσωποι τῶν 45 χωρῶν ἔλαβον τὸν δρόμον τῆς ἐπιστροφῆς εἰς τὴν πατρίδα των μὲ τὰς καλλιτέρας ἐντυπώσεις ἀπὸ τὸ Συνέδριον καὶ τὴν ὀργάνωσιν καὶ τὴν φιλοξενίαν τοῦ Συνδέσμου Γαλλίδων Νοσοκόμων.



Ἐνα στιγμιότυπον ἀπὸ τὸ Διεθνὲς Συνέδριον τῆς Ἑνώσεως Διπλωματούχων Ἀδελφῶν εἰς τὸ Ἐβιὰν τῆς Γαλλίας (26-30 Ἰουνίου 1967)

## ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥ Ε.Σ.Δ.Ε.Ν.

πρὸς τὸν πρῦτανιν τοῦ Πανεπιστημίου κ. Γ. ΡΑΜΜΟΝ

Ἐπ' εὐκαιρία τῆς ἀναλήψεως τῶν τῶν καθηκόντων τοῦ Πρυτάνεως τοῦ Ἐθνικοῦ καὶ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν ὑπὸ τοῦ κ. Γ.Θ. Ράμμου, τὸ Δ. Συμβούλιον τοῦ Ε.Σ.Δ.Ε.Ν. ἀπέστειλεν αὐτῷ τὸ κάτωθι συγχαρητήριο ἐγγραφον :

Ἀθῆναι, 5 Σεπτεμβρίου 1967

Αρ. Πρωτ. Κ3 — 413

Ἐξοχώτατον Κύριον ΓΕΩΡΓΙΟΝ Θ. ΡΑΜΜΟΝ, Πρῦτανιν Πανεπιστημίου, Ἐμμανουήλ Μπενάκη 84, Ἐν τ α ὕ θ α

Ὁ Ἐθνικὸς Σύνδεσμος Διπλωματούχων Ἑλληνίδων Νοσοκόμων ὑποβάλλει ὑμῖν θερμότερα συγχαρητήρια καὶ ἀποβλέπει μὲ ἰδιαιτέραν χαρὰν καὶ συγκίνησιν εἰς τὴν βοήθειαν ὑμῶν διὰ τὴν ἠθικὴν ποδηγέτησιν τῆς σπουδαζούσης νεότητος.

Μετὰ σεβασμοῦ

Ἡ Πρόεδρος  
ΕΛ. Α. ΠΑΤΡΙΝΕΛΗ

Ἡ Γεν. Γραμματεὺς  
ΣΟΦΙΑ Η. ΛΕΔΑΚΗ

### Η ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΤΟΥ κ. ΠΡΥΤΑΝΕΩΣ

Π ρ ὸ ς

Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον τοῦ Ἐθνικοῦ Συνδέσμου Διπλωματούχων Ἑλληνίδων Νοσοκόμων Θεραπευτήριον «Ὁ Εὐαγγελισμὸς»

Ἐ ν τ α ὕ θ α

Εἶμαι εὐγνώμων πρὸς τὸ Ὑμέτερον Συμβούλιον διὰ τὰς ὑμετέρας εὐχὰς ἐπὶ τῇ ἀναλήψει τῶν καθηκόντων μου καὶ μετὰ πολλῆς συγκινήσεως δέχομαι ταύτας, θεωρῶν αὐτὰς ὡς πολύτιμον ἐφόδιον διὰ τὴν ἐκτέλεσιν τοῦ ἀναληφθέντος ἔργου. Θὰ εἶμαι εὐτυχῆς, ἐὰν καὶ ἀπὸ τῆς νέας θέσεως ταύτης ἔχω τὴν δυνατότητα νὰ βοηθήσω καὶ ἐπ' ἐλάχιστον τὸ ἔργον τοῦ ὑμετέρου Συνδέσμου, τὸ ὁποῖον τόσον μεγάλην κοινωνικὴν καὶ ἐθνωφελῆ σημασίαν ἔχει.

Παρακαλῶ, ὅπως διαβιβάσητε τὰς θερμὰς εὐχαριστίας μου καὶ τοὺς χαιρετισμούς μου πρὸς πάντα τὰ Μέλη τοῦ Ὑμετέρου Συνδέσμου καὶ δι' αὐτῶν πρὸς πάσας τὰς τὸν καλὸν ἀγῶνα ἀγωνιζο-

μένας ἀδελφὰς νοσοκόμους, τῶν ὁποίων παρακαλῶ νὰ μοὶ ἐπιτραπῇ νὰ ζητήσω τὰς προσευχὰς διὰ τὴν ἐνίσχυσιν τῶν ἀσθενῶν μου δυνάμεων διὰ τὴν ἐκπλήρωσιν τῶν πολλαπλῶν καὶ δυσχερῶν καθηκόντων μου.

Μετὰ τιμῆς  
καὶ πολλῶν χαιρετισμῶν  
Γ. Θ. ΡΑΜΜΟΣ

\*

### ΜΟΡΦΕΣ ΠΟΥ ΦΕΥΓΟΥΝ...

#### ΜΑΡΙΑ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ

Ἐνα ἀκόμη μέλος ἔλειψε ἀπὸ τὴν οἰκογένειαν τῶν Ἀδελφῶν. Ἡ Μαρία Γεννηματᾶ.

Κατήγετο ἀπὸ τὴν Λευκάδα. Προσελήφθη εἰς τὴν ὑπηρεσίαν τοῦ Θεραπευτηρίου «Ὁ Εὐαγγελισμὸς» τὴν 10ην Σεπτεμβρίου 1915 καὶ παρέμεινε ἐν αὐτῷ ἐργαζομένη μέχρι τοῦ Δεκεμβρίου τοῦ 1945, ὅποτε παρητήθη, μὲ μίαν διακοπὴν 3 ἐτῶν (1919 - 1922), πού ἔγινε διὰ νὰ προσφέρῃ τὰς ὑπηρεσίας της εἰς Στρατιωτικὸν Νοσοκομεῖον τῶν Πατρῶν.

Ἡ Μαρία Γεννηματᾶ καθ' ὅλην τὴν διάρκειαν τῆς ἐνεργοῦ ὑπηρεσίας της ὑπῆρξε πρότυπον καλῆς Ἀδελφῆς καὶ εὐσεβοῦς Χριστιανῆς.

Παρητήθη τὸν Δεκέμβριον τοῦ 1945 ἀφοῦ προσέφερε τὰς ὑπηρεσίας της εἰς τοὺς πάσχοντα καὶ τὸ Ἰδρυμα ἐπὶ τριάκοντα περίπου ἔτη. Μετὰ τὴν παραίτησίν της μετέβη εἰς Αἴγυπτον παρακληθεῖσα παρὰ τῆς Ἑλληνικῆς κοινότητος Καΐρου ὅπως ἀναλάβῃ τὴν νοσηλευτικὴν Διεύθυνσιν. Ἐκεῖ παρέμεινε ἐπὶ 5 ἔτη καὶ μετὰ ταῦτα ἐπανῆλθεν εἰς Ἑλλάδα καὶ ἀπεσύρθη εἰς Αἴγιναν, ὅπου κατετάγη εἰς τὸ Σῶμα τῶν Μοναχῶν τῆς ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Νεκταρίου καὶ ἀφιέρωσε τὸ ὑπόλοιπον τῆς ζωῆς της εἰς τὴν λατρείαν τοῦ Κυρίου μετωνομασθεῖσα Μοναχὴ Εὐγενία.

Ἀπεβίωσε τὴν 20ὴν Σεπτεμβρίου 1967.

Ἡ μνήμη της ἄς εἶναι αἰωνία καὶ ἡ ἀνάμνησίς της εἶθε νὰ μᾶς ἐμπνέῃ πάντοτε καὶ νὰ μᾶς ὀδηγεῖ πρὸς τὸ καλόν.

ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ