

ΕΛΛΗΝΙΚ

ΑΔΕΛΦΗ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥ.

ΧΩΝ

ΕΛΛΗΝΙ

ΔΩΝ

ΝΟΣΟΚΟ-

ΜΩΝ

Υ
Γ
Γ
Ε
Ι
Α
Σ



ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Τ
Ε
Υ
Χ
Ο
Ν

ΕΛΛΗΝΙΣ ΑΔΕΛΦΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ

ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΥΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ἑτήσια Συνδρομή Περιοδικοῦ, διὰ τὸ ἔσωτερικὸν δρχ. 50
» διὰ τὸ ἔξωτερικὸν \$ 3

Διευθύνσεις συμφώνως τῷ Α. Ν. 1092

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ, Θεραπευτήριον «Εὐαγγελισμός», Ὑψηλάντου 45 - 47

Ἐπεύθυνος τυπογραφείου :

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Δημοκρίτου 8 καὶ Σόλωνος

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	Χριστὸς Ἀνάστη !
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΠΛ. ΑΔ/ΦΩΝ	14ον Διεθνὲς Συνέδριον εἰς Μοντρεάλ
ΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ	Ὁ τεχνητὸς νεφρὸς
ΣΤ. ΣΚΟΥΦΟΓΛΟΥ	Σκέψεις μιᾶς ἀποφοίτου
Φ. ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ	Μαριέττα Βελισσαρίου
Σ. ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗ	Βασικαὶ ἀρχαὶ νοσηλευτικῆς φροντίδος (Μετάφρασις)
ΖΗΤΗΣΕΙΣ ΑΔΕΛΦΩΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ	
ΝΕΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΑΔΕΛΦΑΙ	
ΕΙΣ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ :	Βυζαντινὴ εἰκὼν Ἀναστάσεως, εἰκόνες πόλεος Μοντρεάλ κλπ., σχεδιάσματα, καὶ προσωπογραφία τῆς ἀειμνήστου Ἀ/φῆς Μ. Βελισσαρίου

ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ, ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ

Γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολι και έξεπαιδεύθη εις τὰς Ἀθήνας, ἀποφοιτήσασα τοῦ Παρθεναγωγείου τοῦ κ. Σκορδίλλη. Ἦτο κάτοχος τῆς Γαλλικῆς καὶ τῆς Γερμανικῆς.

Διήκουσε σειρὰν θεωρητικῶν μαθημάτων τοῦ Καθηγητοῦ Κου Μέρμηγκα περὶ Νοσηλείας διὰ τοὺς Σταθμοὺς Πρώτων Βοηθειῶν, τελούντων ὑπὸ τὴν προστασίαν τῆς Α.Υ. τῆς Πριγκιπίσσης Ἀλίκης καὶ ἔκαμε τὴν πρακτικὴν τῆς ἄσκησιν ἐν αὐτοῖς.

Τὸν Αὐγούστον τοῦ 1911 ἀπεστάλη ὑπὸ τῆς Βασιλίσσης Ὀλγας εἰς Βερολῖνον πρὸς ἐκπαίδευσιν εἰς τὴν Νοσηλείαν. Εἰσήχθη εἰς τὸ Νοσοκομεῖον Victoria Haus ὡς μαθητευομένη, παρηκολούθησε τὰ θεωρητικὰ μαθήματα καί, ὑποστάσα ἐπιτυχῶς τὰς κεκανονισμένας ἔξετάσεις, ἔλαβε τὸ δίπλωμα καὶ ὠνομάσθη Ἀδελφὴ τοῦ Victoria Haus.

Ἐν συνεχείᾳ ἤρχισε τὴν πρακτικὴν τῆς ἄσκησιν εἰς τὰ διάφορα τμήματα τοῦ Νοσοκομείου μέχρι τῆς κηρύξεως τοῦ Ἑλληνοτουρκικοῦ πολέμου, ὅποτε ἐκλήθη ὑπὸ τῆς Βασιλίσσης Ὀλγας νὰ ἐπιστρέψῃ εἰς Ἑλλάδα διὰ νὰ ὑπηρετήσῃ ὡς Νοσοκόμος. Ἀμα τῇ ἀφίξει τῆς ἐτοποθετήθη ἐπὶ τοῦ πλωτοῦ Νοσοκομείου «Ἀλβανία» ὑπὸ τὴν Πριγκίπισσαν Μαρίαν καὶ τὸν Ἰατρὸν κ. Γκύζην, ἐκτελέσασα τέσσαρας πλόας καὶ νοσηλεύσασα τοὺς πρώτους τραυματίας τοῦ Πολέμου. Κατὰ τὴν κατάληψιν τῆς Θεσσαλονίκης ἐτοποθετήθη ὑπὸ τῆς Βασιλίσσης Ὀλγας εἰς τὸ Β' Στρατιωτικὸν Νοσοκομεῖον, ὅπου ὑπηρετήσῃ καὶ κατὰ τοὺς δύο πολέμους καὶ προσέφερεν πολυτίμους ὑπηρεσίας, ἰδιαίτερος κατὰ τὰς ἐνσκηφάσας ἐπιδημίας, τυχούσα πολλῶν ἐγγράφων καὶ προφορικῶν ἐπαίνων παρὰ τῆς Βασιλίσσης Ὀλγας, καθὼς καὶ τοῦ διευθύνοντος τὸ Β' Στρατιωτικὸν Νοσοκομεῖον Ἀρχιάτρου Κου Εὐστρατιάδου, ὁ ὁποῖος τῆς ἐχορήγησε λίαν τιμητικὸν καὶ κολακευτικὸν πιστοποιητικόν. Ἐπίσης ἐτιμήθη μὲ τὸ μετάλλιον

τῆς Βασιλίσσης Ὀλγας καὶ τὰ στρατιωτικὰ μετάλλια τῶν δύο πολέμων.

Μετὰ τὴν ἀποκατάστασιν τῆς εἰρήνης ἀπεστάλη ἐκ δευτέρου ὑπὸ τῆς Βασιλίσσης Ὀλγας εἰς Βερολῖνον πρὸς συνέχισιν τῶν πρακτικῶν τῆς σπουδῶν εἰς τὸ Victoria Haus. Περαιτώσασα τὰς πρακτικὰς τῆς ἄσκησιν καὶ μετὰ ἐτησίαν καὶ πλέον παραμονὴν εἰς Γερμανίαν καὶ Ἑλβετίαν, ἐπανῆλθεν ἐνταῦθα λόγῳ τῆς κηρύξεως τοῦ Α' Παγκοσμίου Πολέμου καὶ παρηκολούθησε κατὰ τὸ Ἀκαδημαϊκὸν ἔτος 1915 - 1916 ὡς ἀκροάτρια τὰ μαθήματα τῶν κυριωτέρων Καθηγητῶν τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς τοῦ Ἐθνικοῦ Πανεπιστημίου.

Ἀνέλαβεν ὑπηρεσίαν εἰς τὸ Θεραπευτήριον «Ὁ Εὐαγγελισμὸς» ὡς προϊσταμένη Ἀδελφὴ τὸ 1916. Εἰργάσθη ἐπὶ 36 συναπτὰ ἔτη, κατὰ τὴν διάρκειαν τῶν ὁποίων ὑπῆρξε ζωντανὸν παράδειγμα ἀγάπης, εὐσυνειδησίας καὶ ἀφοσιώσεως πρὸς τοὺς πάσχοντας, χάριν τῶν ὁποίων δὲν ἀπεδέχθη καὶ τὴν θέσιν τῆς Διευθυνούσης Ἀδελφῆς, τὴν ὁποίαν τὸ Δικητικὸν Συμβούλιον τοῦ Θεραπευτηρίου τῆς ἐπρότεινε κατὰ τὸ ἔτος 1927. Ἐφερε τὸν βαθμὸν τῆς Βοηθοῦ τῆς Διευθυνούσης, τὴν ὁποίαν καὶ ἀντικαθίστα ἀπουσιάζουσαν, καὶ τὸν διετήρησε μέχρι τῆς ἀποχωρήσεώς της ἐκ τοῦ Θεραπευτηρίου ἐκτελοῦσα τῇ ἐπιθυμίᾳ τῆς καθήκοντα Προϊσταμένης Ἀδελφῆς. Ὡς Προϊσταμένη ἦτο αὐστηρά, ἀλλὰ καὶ δικαία, ἀπαιτοῦσα πάντοτε ἀκριβῆ ἐφαρμογὴν τῆς Νοσηλείας.

Πλὴν τῶν προαναφερθεισῶν τιμητικῶν διακρίσεων ἐτιμήθη μεταγενεστέρως καὶ μὲ τὸ μετάλλιον τοῦ Βασιλέως Γεωργίου τοῦ Β' καὶ μὲ τὸ μετάλλιον τῆς Εὐποιίας, ἔτυχε δὲ καὶ τῆς μεγάλης διακρίσεως νὰ τιμηθῇ μὲ τὸ μετάλλιον τῆς Florence Nightingale, τὸ ὁποῖον εἶναι ἡ ἀνωτάτη τιμητικὴ διάκρισις πρὸς Ἀδελφὰς καὶ γίνεται φροντίδι καὶ εἰσηγήσει τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ.

Ἡ Μνήμη της ἄς εἶναι Αἰωνία.

Φ. ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ



ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ

Τ Ο Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ο Ν Μ Α Σ

εἶναι ἐπίσημον ὄργανον τοῦ Ἐθνικοῦ Συνδέσμου Διπλωμα-
τούχων Ἑλληνίδων Νοσοκόμων. Παρακολουθεῖ ἀγρύπνως τὰ
ζητήματα ποῦ ἀφοροῦν τὸν Σύνδεσμον, παρέχει εἰς τὰς
Ἀδελφὰς πολυτίμους πληροφορίες, φροντίζει νὰ πλουτίζη
τὰς γνώσεις των, νὰ ἐξαίρη τὰ ἐπιτεύγματά των καὶ νὰ ἐν-
θαρρύνη κάθε νέον τάλαντον.

Ἐγγραφεῖται συνδρομηταὶ εἰς τὴν

«ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΑΔΕΛΦΗΝ»,

ποῦ ἀγωνίζεται διὰ τὴν ἀνύψωσιν τοῦ κλάδου μας, καὶ
ἐργασθεῖτε μὲ φανατισμὸν διὰ τὴν διάδοσίν της.