

ΕΛΛΗΝΙΚ



22 - ΜΑΡΤΙΟΣ 1968

ΔΔΕΛΦΗ



ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ



ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ



ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥ.

ΧΩΝ



ΕΛΛΗΝΙ-

ΔΩΝ

ΝΟΣΟΚΟ-

ΜΩΝ

ΥΓΕΙΑ



ΘΕΡΑΠΑΙΝΑ



ΕΛΛΗΝΙΣ ΑΔΕΛΦΗ

**ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ**

ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΥΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Έτησια Συνδρομή Περιοδικού, διὰ τὸ ἐσωτερικὸν δρχ. 50
» διὰ τὸ ἔξωτερικὸν \$ 3

Διευθύνσεις συμφώνως τῷ Α. Ν. 1092

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ, Θεραπευτήριον «Εύαγγελισμός», Υψηλάντου 45 - 47

“Υπεύθυνος τυπογραφείου :
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Δημοκρίτου 8 και Σόλωνος

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	Χριστὸς Ἀνέστη !
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΠΛ. ΑΔ/ΦΩΝ	14ον Διεθνὲς Συνέδριον εἰς Μοντρεάλ
ΑΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ	‘Ο τεχνητὸς νεφρὸς
ΣΤ. ΣΚΟΥΦΟΓΛΟΥ	Σκέψεις μιᾶς ἀποφοίτου
Φ. ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ	Μαριέττα Βελισσαρίου
Σ. ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗ	Βασικαὶ ἀρχαὶ νοσηλευτικῆς φροντίδος (Μετάφρασις)
ΖΗΤΗΣΕΙΣ ΑΔΕΛΦΩΝ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ	
ΝΕΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΑΔΕΛΦΑΙ	
ΕΙΣ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ : Βυζαντινὴ εἰκὼν Ἀναστάσεως, εἰκόνες πόλεως Μοντρεάλ κλπ., σχεδιάσματα, καὶ προσωπογραφία τῆς ἀειμνήστου Α/φῆς Μ. Βελισσαρίου	

ΣΤΕΛΛΑΣ ΣΚΟΥΦΟΓΛΟΥ

Διπλωματούχου Ἀδελφῆς Σχολῆς Ε.Ε.Σ.

ΣΚΕΨΕΙΣ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ

Γλυκειά ἡ ὥρα τοῦ δειλινοῦ... Γεμάτη φῶς, ἀρμονία, γαλήνη, λέσι καὶ προσφέρεται εἰδικὰ γιὰ περισυλλογὴ ἢ γιὰ ὄνειροπόλημα.

Τὴν ὥρα αὐτὴ ποὺ οἱ στερνὲς ἀκτῖνες τοῦ ἥλιου χαιρετοῦν τὸν ἀποσπερίτη, ποὺ τὰ πουλιὰ στέλνουν τὸν ἀποχαιρετισμό τους στὴν ἡμέρα, ποὺ τὰ πρῶτα τριζόνια ἀρχίζουν κιόλας τὸ τραγούδι τους, ποὺ τὸ φθινοπωρινὸ ἀεράκι σοῦ ψιθυρίζει χίλια δυὸ μυστικά, αὐτὴν τὴν ὥρα μπορεῖς ν' ἀκούσης καὶ μιὰ μυστικὴ φωνή, ἐσωτερική, ποὺ δὲν εἶναι ἄλλη ἀπὸ τὴν φωνὴ τῆς ψυχῆς σου, ἀπὸ σένα τὴν ἴδια, ἐλευθερωμένη ὅμως ἀπὸ τὶς συμβατικότητες καὶ τὶς συγαλλαγές τῆς καθημερινῆς ζωῆς, ἀπηλλαγμένη ἀπὸ κάθε καλούπι καὶ κάθε περιτύλιγμα. Μόνη μὲ τὸν ἔαυτόν της, μέσα στὴν μυστηριακὴ ὥρα μοιάζει μὲ τὸν μικρὸν ἀյτὸ ποὺ ποθεῖ τὸ πέταγμα στὶς ψηλές κορφές. Τὸ ποθεῖ, μὰ δὲν ἔχει ἐμπιστοσύνη στὴ δύναμι τῆς φτερούγας, στὴν ἀντοχὴ τοῦ ματιοῦ, ποὺ πρέπει νὰ κοιτάξῃ τὸν ἥλιο κατάματα καὶ νὰ μὴ δακρύσῃ. Θέλει νὰ φθάσῃ στὴν κορφή, ἀλλὰ φοβᾶται τὸ γκρέμισμα ἀπὸ τὸ ὕψος τῆς ἀγριοφωλιᾶς. Μὰ κάποτε φθάνει ἡ ὥρα, ποὺ ὅσο καὶ ἀν διστάζῃ, πρέπει νὰ πετάξῃ. Ἡ φωλιὰ δὲν μπορεῖ νὰ τὸν κρατήσῃ ἄλλο. Καὶ ἀπλώνοντας τὶς ἀρκετὰ δυνατές, νεαρές φτερούγες του ξεκινᾶ, γιὰ νὰ τὶς τρανέψῃ μὲ τὸ πέταγμα, καὶ μὲ τὴν προσπάθεια.

Καὶ θὰ εἶναι ὁ χρυσαῖτός.

... Ἡ ὥρα της ἥλθε. Τὸ ἀκούει ἀπὸ παντοῦ. Αὐτὸ τῆς ψιθυρίζει καὶ ἡ μυστικὴ φωνή, ἡ ἐσωτερική, μὰ αὐτὴ ἀκόμα ἀμφιβάλλει. Οἱ τελευταῖες ἑβδομάδες πέρασαν τόσο γρήγορα, μέσα στὴν ἀγωνία τῆς προετοιμασίας καὶ τῆς προσδοκίας τοῦ τέλους. Καὶ τὸ ἥρωϊκὸ φινάλε δὲν κράτησε παρὰ πέντε ὥρες, ποὺ τῆς φάνηκαν πέντε λεπτὰ στὴ βιασύνη της νὰ γε-

μίση τὶς κόλλες. Καὶ ἡ σελίδα γύρισε.

Καὶ τώρα; Τί θὰ κάνω τώρα; Ποῦ θὰ πάω; Πῶς θὰ προχωρήσω; Ποιὸς θὰ μὲ κρατήσῃ; Ἀναρρωτιέται ἀνήσυχα.

— Τώρα εἶναι ἡ ὥρα σου, ἀφουγκράζεται τὴ φωνὴ νὰ τῆς ἀπαντᾶ. Πρέπει νὰ προχωρήσης μόνη σου... Νὰ λύσης τὰ σχοινιά, ν' ἀφήσης τὸ λιμάνι καὶ νὰ ξανοιχτῆς στὸ πέλαγο. Πῆρες ὅτι μπόρεσες, τώρα θ' ἀρχίσης νὰ δίνης κι ἐσύ.

Τῆς φαίνεται παράξενο. Μέχρι τώρα περιστοιχίζόταν ἀπὸ πρόσωπα φιλικά, ποὺ μοιραζόταν μαζί τους χαρὲς καὶ λύπες, ἀπὸ πρόσωπα στοργικὰ ποὺ δὲν κουραζόνταν νὰ καθιδηγοῦν, νὰ λύνουν ἀπορίες, ν' ἀναλαμβάνουν εὐθύνες. Εἶχε δηγούς, εἶχε συνοδοιπόρους. Τώρα πῶς θὰ μείνη μόνη της; Πῶς θ' ἀφήσῃ τὴ ζεστὴ φωλιά; Πῶς θὰ πετάξῃ;

— Εἶναι ἡ ὥρα σου, τῆς λέει ἡ φωνή. "Εχεις χρέος.

— "Οχι! Θεέ μου. "Οχι, δὲν μπορῶ, δὲν ξέρω, εἶναι δύσκολο· τὰ ἐφόδια μου εἶναι λίγα, δὲν ἔχω πεῖρα, φοβᾶμαι, δὲν θὰ τὰ καταφέρω, δὲν μπορῶ...

— Μπορεῖς. Πρέπει νὰ μπορῇς. Εἶναι δύσκολο, ναί. Μὰ ἔχεις ἐφόδια. "Ολοι ἀρχίζουν κάποτε. Μὴ φοβᾶσαι. Στὸ δρόμο σου θὰ ἔχης φάρους φωτεινούς ποὺ θὰ σὲ καθιδηγοῦν σταθερὰ καὶ τὴν πορεία σου τὴν χάραξαν ἄλλοι πρὶν ἀπὸ σένα. Καὶ δὲν εἶσαι μόνη σου, ξέρεις. Εἶναι πολλοὶ ποὺ βαδίζουν μαζί σου καὶ προπορεύονται ἡ ἀκολουθοῦν.

Καὶ ἀκόμα τόσοι ἄλλοι, κοινωνία δλόκληρη, σοῦ ἀπλώνει τὸ χέρι νὰ σὲ δεχθῆσαν ἐνεργὸ καὶ ὡφέλιμο ἐργάτη της.

Ἐσύ δὲν πρέπει νὰ τοὺς ἀπογοητεύσης ὅλους αὐτούς. Τὴ φωλιὰ ποὺ σὲ ζέστανε μὴν τὴν προδώσης. Δὲν σοῦ ἔδωσε λίγα. Σοῦ δυνάμωσε ἀρκετὰ τὶς φτερούγες. Σὺ μόνη σου τώρα θὰ τὶς τρανέψης μὲ τὸ πέταγμα καὶ τὴν προσπάθεια.

Καὶ θὰ εἶσαι χρυσαῖτός.

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΜΑΣ

εῖναι ἐπίσημον ὄργανον τοῦ Ἑθνικοῦ Συνδέσμου Διπλωματούχων Ἑλληνίδων Νοσοκόμων. Παρακολουθεῖ ἀγρύπνως τὰ ζητήματα ποὺ ἀφοροῦν τὸν Σύνδεσμον, παρέχει εἰς τὰς Ἀδελφὰς πολυτίμους πληροφορίας, φροντίζει νὰ πλουτίζῃ τὰς γνώσεις των, νὰ ἔξαιρη τὰ ἐπιτεύγματά των καὶ νὰ ἐνθαρρύνῃ κάθε νέον τάλαντον.

Ἐγγραφεῖται συνδρομηταὶ εἰς τὴν
«ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΑΔΕΛΦΗΝ»,

ποὺ ἀγωνίζεται διὰ τὴν ἀνύψωσιν τοῦ κλάδου μας, καὶ
ἐργασθεῖτε μὲ φανατισμὸν διὰ τὴν διάδοσίν της.