

ΕΛΛΗΝΙΚ

ΑΔΕΛΦΗ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥ.

ΧΩΝ

ΕΛΛΗΝΙ

ΔΩΝ

ΝΟΣΟΚΟ-

ΜΩΝ

ΥΓΕΙΑΣ



ΘΕΡΑΠΕΙΑΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΣ ΑΔΕΛΦΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ
(Πύργος Ἀθηνῶν (Γ' Κτίριον) 11:1α, Ἀθήναι 610)

●
Ἔτησίᾳ Συνδρομῇ Περιοδικοῦ, διὰ τὸ ἐσωτερικὸν δρχ. 50
» διὰ τὸ ἐξωτερικὸν \$ 3
Τιμὴ τεύχους δρχ. 10
●

Ἐπεύθυνος ἐκδόσεως
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ, Θεραπευτήριον «Εὐαγγελισμός»,
Ἐψηλάντου 45 - 47, Ἀθήναι Τ.Τ. 140.

Τύποις: Μ. καὶ Ν. Ἀθανασοπούλου, Ρήγα Παλαμῆδη 5, Τηλ. 3219306

Προϊστάμενος τοῦ Τυπογραφείου:
Ἀθανάσιος Ἀθανασόπουλος, Ρήγα Παλαμῆδη 5

Ἡ διεύθυνσις ἐπιφυλάσσει εἰς ἑαυτὴν πάντοτε τὸ δικαίωμα νὰ μὴ δημοσιεύῃ
ἢ νὰ συντέμνη κατὰ τὴν κρίσιν τῆς οἰονδήποτε χειρόγραφον.
Χειρόγραφα δὲν ἐπιστρέφονται.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

	Σελίς
Κωνσταντῖνος Γεωργακόπουλος	2
Ὁ ἄρρωστος καὶ τὸ στενὸν περιβάλλον του	6
Σύγχρονη θεραπευτικὴ ἀντιμετώπισις ἐγκαυμάτων	12
Ἐγιεινὴ τῶν ἄκρων ποδιῶν	17
Τὰ βασικὰ χαρακτηριστικὰ τοῦ Ἐλληνικοῦ Πολιτισμοῦ καὶ ἡ σημασία αὐτῶν σήμερα	22
Ὁ ἀλκοολισμὸς ὡς νόσος	25
Χαιρετισμὸς	30
Ἐπουργεῖον Κοινωνικῶν Ἐπηρεσιῶν	31
Δημοσιεύσεις - Ἀνακοινώσεις	32



ΚΩΝΣΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Πρόεδρος Ε.Ε.Σ. 1948 - 1973

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Ε.Σ.

Τὴν 26ην Ἰουλίου 1973 ὁ σεβαστὸς καὶ ἀγαπητὸς μας Πρόεδρος ἀνεπαύθη. Αἱ Ἀδελφαὶ τοῦ Ε.Ε.Σ. Διπλωματοῦχοι καὶ Ἐθελονταί, ἡ «μεραρχία» του, ὅπως συνήθιζε νὰ τὰς ἀποκαλῆ, ἀναπλωοῦν μὲ πόνον πολὺ καὶ εὐγνώμονα αἰσθήματα τὸ τί ὑπῆρξε διὰ τὴν πατρίδα μας, διὰ τὸν Ε.Ε.Σ. καὶ δι' ἡμᾶς εἰδικώτερον. Ὁ θάνατός του, πλήγμα σκληρόν, ἐβύθισεν εἰς πένθος βαρὺ τὴν ἐκλεκτὴν σύντροφον τῆς ζωῆς του, τοὺς συγγενεῖς του, ἀλλὰ καὶ τὴν μεγάλην οἰκογένειάν του, τὴν Ἐρυθροσταυρικὴν καὶ πλέον αὐτῆς τὴν κοινωνίαν μας ὅλην.

Ὁ ἐκλειπὸν Πρόεδρος μας, ἐξαίρετος νομομαθῆς, διετέλεσεν ἐπὶ σειρὰν ἐτῶν μέλος τοῦ Κεντρικοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Ε.Ε.Σ. Τὸ 1945 ἐξελέγη Ἀντιπρόεδρος καὶ τὸ 1948 Πρόεδρος αὐτοῦ, θέσιν τὴν ὁποίαν κατεῖχε μέχρι τοῦ θανάτου του. Προικισμένος μὲ εὐρείαν μόρφωσιν καὶ μεγάλην πεῖραν διετέλεσε Σύμβουλος τῆς Στρατιωτικῆς Δικαιοσύνης, Ὑπουργὸς Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων, Πρωθυπουργὸς ἐπὶ Ὑπηρεσιακῆς Κυβερνήσεως, Ἀντιπρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων καὶ Πρόεδρος τοῦ Ἰδρύματος Κρατικῶν Ὑποτροφιῶν μετεῖχε δὲ ὑπὸ τὴν ιδιότητα τοῦ Προέδρου ἢ Συμβούλου εἰς τὴν διοίκησιν μεγάλων Κρατικῶν καὶ Ἰδιωτικῶν Ὄργανισμῶν ἑλληνικῶν καὶ ξένων.

Ὑπὸ τὴν πεφωτισμένην διοίκησίν του ὁ Ε.Ε.Σ. προσέφερε πολυτίμους ὑπηρεσίας καὶ ἀνέπτυξε τὴν κοινωνικὴν καὶ ἀνθρωπιστικὴν του δρασιν ποικιλοτρόπως, διότι ὁ Κωνσταντῖνος Γεωργακόπουλος ὑπῆρξε προσωπικότης τῆς ὁποίας τὸ ἠθικὸν κῦρος εἶχε πρὸ πολλοῦ ἀναγνωρισθῆ καὶ ἐπιβληθῆ. Ὑπῆρξεν ἀνὴρ τοῦ ὁποίου τὸ ὄνομα ἦτο παντοῦ σεβαστόν, φυσιογνωμία ἐξέχουσα, ὅχι μόνον μεταξὺ τῶν ἐπιστημόνων, ἀλλὰ καὶ εἰς τὸν εὐρὸν κύκλον τῶν ἀνθρώπων τῶν προηγμένων καὶ εὐγενῶν, ὑπῆρξεν ἀκόμη ἐνθερμος πατριώτης ὑπὸ τὴν σημασίαν τῆς λέξεως τὴν πληρεστέραν, Ἑλλην λατρεύων τὸ ἑλληνικόν, ὡς ἔννοιαν ὠραίου καὶ ὡς κληρονομίαν πολύτιμον καὶ μεγάλην καὶ μοχθείσας ἀπὸ τῆς πλευρᾶς του διὰ νὰ τὸ ὑπερητήσῃ καὶ τὸ ἐξυψώσῃ. Ὑπὸ τὰς ιδιότητάς του ταύτας μὲ βαθεῖαν πίστιν, ἀγάπην, ἀπαράμιλλον ἀφοσίωσιν καὶ θάρρος, ἀντεμετώπισε δυσκόλους διὰ τὴν χώραν συνθήκας ὡς κατὰ τὸν συμμαχοπολεμὸν, τὸ παιδομάζωμα, τὴν ἐπανεγκατάστασιν καὶ περίθαλψιν τῶν θυμάτων τῆς ἀνταρσίας, τοὺς σεισμοὺς καὶ τὰς διαφόρους ἄλλας θεομηνίας. Ἐξ ἄλλου, ἡ μεγάλη του πεῖρα εἰς τὰ θέματα τῆς παιδείας καὶ ὑγείας, τοῦ ἐπέτρεψε νὰ ὑλοποιήσῃ τὴν βαθεῖαν, ἐνδόμυχον τάσιν του προσφορᾶς καὶ φιλαλληλίας διὰ τῆς ιδρύσεως νέων Νοσοκομείων, Οἰκημάτων Σχολῶν, Κέντρων Αἰμοδοσίας, Ἰατρείων, Μαθητικῶν Οἰκοτροφείων, Σχολείων ὡς καὶ διὰ τῆς ὀργανώσεως διανομῶν χιλιάδων τόννων ἐφοδίων, χρησιμοποιοῦσας πρὸς τοῦτο μεγάλας χρημτικὰς δωρεὰς ἰδιωτῶν, Ἀδελφῶν

Ἐρυθρῶν Σταυρῶν ἢ ἄλλων Ὄργανισμῶν, δωρεὰς τὰς ὁποίας εἶχεν αὐτὸς ἐν πολλοῖς κατευθύνει.

Διὰ τὰς Ἀδελφὰς εἰδικώτερον, ὁ ἀείμνηστος Πρόεδρος μας, ὑπῆρξε μέγας ἐμψυχωτὴς καὶ ἐνισχυτὴς τοῦ ἔργου των ὑφ' ὅλας του τὰς μορφάς. Οὕτως, ἐπὶ 25 ἔτη μὲ βαθεῖαν πίστιν εἰς τὸν θεσμὸν τῆς Ἀδελφῆς, ἐνέπνευσε παντοιοτρόπως, ἐβοήθησε καὶ προήγαγε τὸ ἔργον της, ὄχι μόνον ὡς νοσηλευτρίας καὶ ὡς παράγοντος βελτιώσεως τῆς δημοσίας ὑγείας, ἀλλὰ καὶ ὡς στοιχεῖον εὐρυτέρας δράσεως κοινωνικῆς. Πρὸς τοῦτο ἔδωκεν ἰδιαιτέραν σημασίαν εἰς τὴν μόρφωσιν τῆς Ἀδελφῆς τὴν ἐπαγγελματικὴν, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐγκυκλοπαιδικὴν, ὀραματιζόμενος αὐτὴν ὡς πρότυπον Ἑλληνίδος. Οὕτως, ὅλη του ἡ πατρικὴ στοργή, ἐστράφη πρὸς τὴν Σχολὴν — τὸ φυτώριον τῶν Ἀδελφῶν. Ἐπίστευεν ὅτι ἡ σπουδάστρια διὰ νὰ γίνῃ ὀλοκληρωμένη Ἀδελφὴ πρέπει, πλὴν τῆς ἀριτίας ἐπαγγελματικῆς της καταρτίσεως, νὰ ἔχῃ πίστιν πρὸς τὴν θρησκείαν, ἀγάπην πρὸς τὴν οἰκογένειαν καὶ τὴν πατρίδα, προσηνῆ καὶ συνάμα σταθερὸν χαρακτῆρα καὶ γενικῶς πλούσια χαρίσματα ψυχικά. Διὰ νὰ κατορθωθῇ ὅμως αὐτὸ ἔπρεπε καὶ ὑπάρξῃ καὶ τὸ κατάλληλον περιβάλλον. Πρὸς τὸν σκοπὸν τοῦτον, κατόπιν ἰδικῆς του εἰσηγήσεως, προσετέθη τὸ 1951 δευτέρα πτέρυξ εἰς τὴν Σχολὴν καὶ τὸ 1957 ἡ «Δρακοπούλειος» χάρις εἰς τὴν γενναιοδωρίαν τοῦ μεγάλου εὐεργέτου τοῦ Ε.Ε.Σ. κ. Ἀθηνοδώρου Δρακοπούλου. Ἡ δωρεὰ αὕτη δὲν συνέβαλε μόνον εἰς τὴν εἰσαγωγὴν μεγαλυτέρου ἀριθμοῦ σπουδαστριῶν, ἀλλὰ συνετέλεσε μεγάλως καὶ εἰς τὴν πληρεστέραν μόρφωσιν αὐτῶν διὰ τῆς προσθήκης αἰθουσῶν διδασκαλίας, μεγάλης αἰθούσης τελετῶν διὰ τὰς διαφόρους ἑορταστικὰς ἐκδηλώσεις καὶ διαλέξεις, γυμναστηρίου διὰ τὴν ἄσκησιν, ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν ἐκμάθησιν τῶν ἑλληνικῶν χορῶν, ἐργαστηρίου διὰ νὰ δύνανται αἱ σπουδάστριαι νὰ ἀσκοῦνται εἰς τὸ μάθημα τῆς διαιτητικῆς καὶ νὰ γίνωνται «αἱ πραγματικαὶ οἰκοδέσποιαι τοῦ Νοσοκομείου, τὸ ὁποῖον θὰ διευθύνουν», ὅπως συνήθιζε νὰ τονίζῃ ὁ ἀείμνηστος Πρόεδρος εἰς τὰς παραινέσεις του πρὸς τὰς Ἀδελφάς.

Ἐξ ἄλλου διὰ τὴν μόρφωσιν τῶν σπουδαστριῶν εἰς τὴν Δημοσίαν Ὑγιεινὴν ἰδρυσε δύο Ἐκπαιδευτικὰ Κέντρα Ὑγείας, εἰς τὰς Ἀθήνας καὶ εἰς τὴν Νέαν Μάκρην, ἐξ ὧν τὸ τελευταῖον προεκάλεσε τὸν θαυμασμὸν Ἑλλήνων καὶ ξένων εἰδικῶν.

Ἐκ παραλλήλου πρὸς τὰ ἀνωτέρω, ἀποβλέποντα εἰς τὴν ἐπαγγελματικὴν μόρφωσιν τῶν Ἀδελφῶν, ὁ πατρικώτατος Πρόεδρος μας, ἐφρόντισε ἰδιαιτέρως καὶ διὰ τὴν ἐγκυκλοπαιδικὴν μόρφωσιν των διὰ διαλέξεων, διαφόρων ἑορταστικῶν συγκεντρώσεων καὶ ἐκδρομῶν, αἵτινες εἶχον σκοπὸν τὴν στενωτέραν ἐπαφὴν τῶν σπουδαστριῶν μὲ τὴν ἑλληνικὴν ἀρχαιότητα καὶ τὴν ἑλληνικὴν ὑπαιθρον. Καθιέρωσε ἐπίσης βραβεῖα καὶ ἔπαθλα διὰ τὰς ἀποφοιτῶσας διότι ἐπίστευεν, ὡς παλαιὸς πρωταθλητῆς, εἰς τὴν ὠραίαν καὶ εὐγενῆ ἀμίλλαν.

Πρῶτος, ὡς Πρόεδρος τοῦ Ἰδρύματος Κρατικῶν Ὑποτροφιῶν, ἐθέσπισεν ὑποτροφίας διὰ τὰς ἀποφοίτους ὄλων τῶν Σχολῶν, ὥστε τὰ στελέχη αὐτῶ νὰ τύχουν μετεκπαιδεύσεως εἰς θέματα διοικήσεως καὶ διδασκαλίας εἰς Πανεπιστημιακὰς Σχολὰς. Ἐξ ἄλλου, ἐθέσπισεν ὑποτροφίας καὶ ἐκ μέρους τοῦ Ε.Ε.Σ. διὰ τὰς Ἀδελφὰς αὐτοῦ καὶ ἔδωκεν εἰς αὐτὰς τὴν δυνατότητα προωθήσεώς των, ἀναλόγως τῶν προσόντων καὶ τῆς ἐπιδόσεώς των, εἰς ἀνωτέρους ἱεραρχικῶς βαθμούς.

Ἐπὶ τῆς Προεδρίας τοῦ Κωνσταντίνου Γεωργακοπούλου, ἔλαβε νέαν ἀνάπτυξιν ὁ ὑπάρχων εἰς τὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τοῦ 1945 θεσμὸς τῆς Ἐργασιοθεραπείας τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ, τὸ δὲ 1950 ιδρύθη εἰς αὐτὸν τὸ Σῶμα τῶν Ἐθελοντῶν Ἐργασιοθεραπείας, εἰς ὃ ἀφιερῶθη εἰδικῶς πρὸς τοῦτο ἐκπαιδευθεῖσα Ἐθελοντὴς Ἀδελφὴ. Τὸ ἐπόμενον ἔτος ὁ ἐκλιπὼν Πρόεδρος μας συνέταξε νέον κανονισμόν τοῦ Σώματος τῶν Ἑλληνίδων Ἀδελφῶν τοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ, ἀφορῶντα τὰς Διπλωματούχους Νοσοκόμους καὶ Ἐπισκεπτρίας Ἀδελφὰς καὶ τὰς Ἐθελοντὰς Νοσηλεύτριας, Διαιτολόγους καὶ Ἐργασιοθεραπευτρίδας, κανονισμόν, ὅστις μετεφράσθη τὸ 1959 εἰς τὴν ἀγγλικὴν κατὰ παράκλησιν τοῦ Συνδέσμου τῶν Ἐρυθρῶν Σταυρῶν καὶ



διενεμήθη εἰς τοὺς Ἀδελφοὺς Ἐρυθροὺς Σταυροὺς κατὰ τὸ συνελθὼν εἰς Ἀθήνας 25ον Διεθνὲς Συμβούλιον τῶν Ἀντιπροσώπων τοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ.

Μία ἀξιόλογος δραστηριότης τοῦ Ε.Ε.Σ. — ἡ διδασκαλία τῆς σειρᾶς τῶν μαθημάτων «Ἑγεία εἰς τὴν Οἰκογένειαν» — ὠργανώθη καὶ ἀνεπτύχθη ἐπὶ τῆς Προεδρίας τοῦ ἀειμνήστου Προέδρου μας μὲ σκοπὸν τὴν ὑγειονομικὴν διαπαιδαγώγησιν τοῦ κοινοῦ καὶ ἰδίως τοῦ ἀγροτικοῦ πληθυσμοῦ τῆς χώρας μας εἰς θέματα ὡς ἡ «Περιποίησις τοῦ ἀσθενοῦς», ἡ «Φροντὶς Μητέρας καὶ Βρέφους», ἡ «Φροντὶς Ἑγχειοῦ Βρέφους», ἡ «Περιποίησις ἡλικιωμένων καὶ χρονίως πασχόντων» καὶ αἱ «Πρῶται Βοήθειαι». Ἦδη 7.000 ἄτομα διδάσκονται κατ' ἔτος εἰς τὰ μαθήματα ταῦτα εἰς Ἀθήνας, ἐπαρχιακὰς πόλεις καὶ χωρία.

Μέλος τοῦ Ἐθνικοῦ Συμβουλίου Κοινωνικῆς Προνοίας, ὁ σεβαστὸς μας Πρόε-

δρος παρηκολούθησεν ἐκ τοῦ πλησίον τὰ θέματα Κοινωνικῆς Προνοίας τῆς χώρας, ὡς διεμορφώθησαν μεταπολεμικῶς καὶ συνέβαλεν ἐκ τῆς θέσεώς του αὐτῆς εἰς τὴν ἀνάπτυξιν προγραμμάτων προνοίας. Πρὸς τοῦτο ἀπὸ τοῦ 1964, τῆ εἰσηγήσει του, ἰδρύθη παρὰ τῆ Κεντρικῆ Διοικήσει τοῦ Ε.Ε.Σ. Τμημα Κοινωνικῆς Ἐργασίας μεῖ ἰδίαν Ἐφορείαν καὶ μεῖ ὑπεύθυνον Προϊσταμένην πολύπειρον Κοινωνικὴν Λειτουργόν. Ἰδρύθη ἐπίσης Σῶμα Ἐθελοντῶν Κοινωνικῆς Προνοίας καὶ ἐπλασιώθησαν τὰ Νοσοκομεῖα τοῦ Ε.Ε.Σ. μεῖ Κοινωνικὰς Λειτουργούς, ὑπευθύνους διὰ τὴν ἐκπαίδευσιν καὶ ἄσκησιν τῶν Ἐθελοντῶν.

Κατὰ τὰ 25 ἔτη τῆς Προεδρίας τοῦ Κωνσταντίνου Γεωργακοπούλου, ὁ ἀριθμὸς τῶν Διπλωματούχων καὶ Ἐθελοντῶν Ἀδελφῶν τοῦ Ε.Ε.Σ. ηὐξήθη σημαντικώτατα. Οὕτως, ἀπεφοίτησαν ἐκ τῆς Ἀνωτέρας Σχολῆς Νοσοκόμων καὶ Ἐπισκεπτριῶν Ἀδελφῶν, ἄνω τῶν χιλίων. Ἐκ παραλλήλου, χιλιάδες Ἐθελοντῶν Ἀδελφῶν καλῶς κατηρτισμένοι, ἔλαβον πτυχίον εἰς τὰς Ἀθήνας καὶ εἰς τὰς ἐπαρχιακὰς πάεις. Ὅλαι αἱ Ἀδελφαί, Διπλωματοῦχοι καὶ Ἐθελονταί, προσέφερον πολυτίμους ὑπηρεσίας, ἐργασθεῖσαι λίαν ἀποδοτικῶς μετὰ ζήλου καὶ Ἐρυθροσταυρικοῦ πνεύματος παντοῦ ὅπου ἐτάχθησαν. Ἡ προσφορὰ αὕτη καὶ πολλάκις ὁ ἐκδηλωθεὶς μέχρις αὐτοθυσίας ἠρωϊσμὸς των, συνεχίνουν βαθύτατα τὸν ἀείμνηστον Πρόεδρόν μας, ὅστις προέβαλε πάντοτε αὐτὰς ὡς παράδειγμα πρὸς μίμησιν καὶ ἐτίμησε τὰς ἀξιοτέρας διὰ τῶν ἀνωτέρω διακρίσεων τοῦ Ε.Ε.Σ.

Τὰ ἀνωτέρω ἀποτελοῦν στοιχειώδη μόνον καὶ ἀτελεστάτην ἔκθεσιν τῶν ὅσων Ἐκεῖνος ἐπετέλεσεν ὑπὸ τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ γενικῶς καὶ τῶν Ἀδελφῶν εἰδικώτερον. Ἐνσαρκωθεὶς κυριολεκτικῶς τὴν κατ' ἐξοχὴν φιλόανθρωπον Ὀργάνωσιν τὴν ὁποίαν διηύθυνε καὶ ἔχων ὡς σκοπὸν καὶ ὡς βίωμα τὰς ἀρχὰς της, ὑπῆρξεν ὡς Πρόεδρος πράγματι Μεγάλος.

Τὰ εὐγνώμονα αἰσθήματα τῶν Ἀδελφῶν θὰ συνοδεύουν τὴν μνήμην του αἰωνίως

Μ. Α. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Γενικὸς Ἐπιθεωρητὴς τοῦ Σώματος Ἑλληνίδων Ἀδελφῶν Ε.Σ.

