

ΕΛΛΗΝΙΚ

ΑΔΕΛΦΗ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥ.

ΧΩΝ

ΕΛΛΗΝΙ

ΔΩΝ

ΝΟΣΟΚΟ.

ΜΩΝ

Υ
Γ
Ε
Ι
Α
Σ



ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Τ
Ν
Ο
Χ
Ν

ΕΛΛΗΝΙΣ ΑΔΕΛΦΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ
(Ύψηλάντου 45-47)

ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΥΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Έτησία Συνδρομή Περιοδικού, διὰ τὸ ἐσωτερικὸν δρχ. 50
» διὰ τὸ ἐξωτερικὸν \$?
Τιμὴ τεύχους δρχ, 10

Διευθύνσεις συμφώνως τῷ Α. Ν. 1092

ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ, Θεραπευτήριον «Εὐαγγελισμός», Ύψηλάντου 45 - 47

ΤΥΠΟΙΣ: ΤΥΠΟ - ΤΕΧΝΙΚΗ - OFFSET, Ε.Π.Ε, ΜΕΓΙΣΤΗΣ 24, ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΤΗΛ. 968.32

Υπεύθυνος τυπογραφείου :

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΥΚΗΣ, Βεΐκου 46, Ἀθήναι - 402, Τηλ. 926.687

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

- Γ. ΠΑΤΡΙΝΕΛΗ: Ὁ ἑορτασμός μιᾶς μεγάλης ἐπετείου.
Μ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ: Διεθνῆς Σύνδεσμος Ἀδελφῶν F. Nightingale.
Σ. ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗ: 150 χρόνια ἀπὸ τὴν αὐγὴ τῆς Νοσηλευτικῆς
ὡς ἐπιστήμης.
ΑΙΚ. ΚΑΥΚΙΑ: F. Nightingale «Ὁργανώτρια - Διοικήτρια».
Ε. ΚΑΚΑΒΙΩΤΟΥ — ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ: Ἡ F. Nightingale εἰς
τὸν τομέα τῆς Δημοσίας Ὑγιεινῆς.
Σ. ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗ: Ἡ F. Nightingale ὡς παιδαγωγός.
Μ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ: Η. F. Nightingale ὡς Ἀδελφὴ τοῦ Στρατοῦ.
Α. ΡΑΓΙΑ: Ἡ F. Nightingale ὁμιλεῖ...
Α. ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ: F. Nightingale ἡ συγγραφεύς.
Ζ. ΤΣΟΥΚΑΛΑ - ΚΑΚΑΡΟΥΚΑ: Διαγωνισμός Σπουδαστριῶν Ἀδελ-
φῶν Νοσοκόμων καὶ Ἐπισκεπτριῶν.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ



FLORENCE NIGHTINGALE

- ◇ Η ελαιογραφία αυτή έφιλολοτεχνήθη ειδικῶς διὰ νὰ ἐκτεθῆ εἰς τὸ Συνέδριον τῶν I.C.N. τοῦ 1948.
- ◇ Τὸ παρὸν τεῦχος ἀφιερώνεται εἰς τὴν μνήμην τῆς FLORENCE NIGHTINGALE ἐπὶ τῇ συμπληρώσει 150 ἐτῶν ἀπὸ τῆς γεννήσεώς της.

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΜΙΑΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ

Χαιρετισμός τῆς Προέδρου τοῦ Ε.Σ.Δ.Ε.Ν.

Ἀγαπηταὶ Συνάδελφοι,

Τὸ Δ.Σ. τοῦ ΕΣΔΕΝ ἀπευθύνει ἐγκάρδιον χαιρετισμὸν πρὸς ὅλες σας ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ τοῦ ἐορτασμοῦ τῶν 150 χρόνων τῆς F.N. Αἱ δύο ἐορταστικαὶ ἐκδηλώσεις αἱ ὁποῖαι ἔλαβον χώραν εἰς τὸ «Δῶμα Βασιλεὺς Παῦλος» τοῦ Εὐαγγελισμοῦ εἰς τὸ τέλος τοῦ Μαΐου, μᾶς ἔδωσαν τὴν μεγάλην χαρὰ νὰ βρεθοῦμε κοντὰ σὺς Ἀδελφές.

Ἦταν συγκινητικὴ ἡ εἰκόνα τῆς συγκειρώσεως τῶν ὄλων Ἀδελφῶν, ἰδιαίτερος δὲ τῶν νέων Ἀδελφῶν καὶ τῶν σπουδαστριῶν ὄλων τῶν Σχολῶν, γιὰ αἱ νέαι εἶναι ἡ χρυσὴ μας ἐλπίδα, ἡ ζωντανὴ ὑπόσχεσις γιὰ μιὰ καλύτερη αὔριο.

Τὸ ἔργο τῆς Florence Nightingale τὸ γνωρίζετε ὅλες ἀπὸ τὰ μαθήματα τῆς ἱστορίας τῆς Νοσηλείας. Πιθανὸν νὰ μὴ γνωρίζετε τὴν μεγάλην ἀγάπην πὺν εἶχε πρὸς τὰς ἀδελφὰς μαθητριάς. Ὅσο ζοῦσε εἶχε πάντα ἐπαφὴν μαζί τους, ἄλλοτε προσωπικὴ καὶ ἄλλοτε δι' ἐπιστολῶν. Ἄς γυρίσωμεν 90 χρόνια πίσω γιὰ νὰ διαβάσωμε κάτι ἀπὸ τὶς ἐπιστολές της. Εἰς μίαν ἐπιστολὴν της ἀπευθυνομένην πρὸς τὰς μαθητριάς τῆς προπαιδευτικῆς τὸν Μάϊο τοῦ 1833, γράφει:

«Ἀγαπημένες μου μαθήτριες· ὅλη μου ἡ ἀγάπη εἶναι μαζί σας. Θὰ ἤθελα νὰ βρεθῶ ἀνάμεσά σας γιὰ νὰ γνωρίσω τὴν κάθε μιὰ ἀπὸ σᾶς. Αὐτὸ θὰ ἦτο προτιμώτερο ἀπὸ τοῦ νὰ ἐπικοινωνῶ μαζί σας δι' ἐπιστολῶν. Ἡ σκέψις μου εἶναι πάντα κοντὰ σας... Μὴ μένετε μόνον μὲ τὰς γνώσεις ἐκεῖνας πὺν ἀποκτήσατε εἰς τὴν Σχολήν. Προχωρῆστε περισσότερο. Προχωρεῖτε συνεχῶς.

«Ἦλθατε εἰς τὴν Σχολήν τῶν Ἀδελφῶν ὑπακούοντις σὲ μιὰ θαθεὰ σας ἐπιθυμία, σὴν ἀγάπην γιὰ τὸν ἄρρωστο. Εὐχομαι νὰ διατηρῆσατε γιὰ πάντα αὐτὴν σας τὴν ἀγάπην».

Μὲ χαρὰ ξανάφερε σὴν μνήμην τῆς παλιῆς ἀναμνήσεως ἡ Florence Nightingale καὶ θυμῆθηκε τὰ χρόνια πὺν ἐργαζόταν κὶ ἐκεῖνη σὰν ἀδελφὴν κοντὰ εἰς τὸν ἄρρωστο. Γράφει σὲ μιὰ ἐπιστολὴ της:

«Ἡ μεγαλυτέρα ἱκανοποίησις πὺν εἶχα σὴν ζωὴ μου, ἦταν τὴν ἐποχὴν πὺν ἤμουν νέα Ἀδελφὴν εἰς τὸ Νοσοκομεῖο καὶ μοῦ ἀνέθεσαν τὴν φροντίδα ἐνὸς θαλάμου ἀσθενῶν μὲ τὰ βαρύτερα περιστατικά».

Σὲ μιὰ ἄλλη τῆς ἐπιστολῆς γράφει: «Νὰ ἐνθυμῆσθε πάντοτε ὅτι ἡ Ἀδελφὴ χρειάζεται περισσότερο διὰ τοὺς βαρῆς πάσχοντις».

Τὸ 1903 ἔγραφε:

«Τώρα πὺν τὸ ἔργον τῆς Ἀδελφῆς ἔχει ἐδραιωθῆ πλέον,, τώρα πὺν ἡ κοινὴ νομίζει ὅτι ἔχει ἐξασφαλίσει τὶς Ἀδελφές, τώρα ὑπάρχει ὁ κίνδυνος τῆς στασιμότητος καὶ μὴ ἐξελίξεως».

Δὲν σᾶς φαίνεται πὺς εἶναι πολὺν κοντὰ μας ἡ Florence Nightingale μ' αὐτὲς τὶς σκέψεις της, τώρα πὺν ἀγωνιζόμεστε καὶ ἐμεῖς διὰ τὴν ἀνύψωσιν τοῦ ἔργου τῆς Ἀδελφῆς, πὺν συχνὰ ἀποκαρδιωνόμεστε ὅταν βλέπουμε τοὺς κόπους μας νὰ μὴ καρποφοροῦν;

Τὸ θέμα τῆς ἐνώσεως τῶν Ἀδελφῶν τὴν ἀπασχολοῦσε πολὺ, γράφει δὲ εἰς μίαν τῆς ἐπιστολῆς:

«Κάθε χρόνο ὁ ἀριθμὸς τῶν Διπλωματούχων ἀξάνει χάρις εἰς τὰς Σχολὰς τῶν Ἀδελφῶν. Ἄς ἐνώσωμε ὅλες μαζί τὰ χέρια συναδελφικά. Εἴμασσιτε ὅλες ΜΙΑ ΑΔΕΛΦΗ».

Ἄς ἀγωνισθοῦμε ὅλες μαζί τὸν ἀγῶνα τὸν καλόν, ἐνωμένες κάτω ἀπὸ τὶς ὁδηγίες τῆς Florence Nightingale, κάτω ἀπὸ τὴν σημαία τοῦ Ἐθνικοῦ Συνδέσμου τῶν Διπλωματούχων Ἀδελφῶν.

Ὁ Ἐθνικός μας Σύνδεσμος εἶναι ἐκεῖνος πὺν ἀντιπροσωπεύει ὅλας τὰς Ἀ-

ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΓΗ ΤΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Ἡ ἀρρώστια καὶ ὁ πόνος συνοδεύουν τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὰ πρῶτα τοῦ θήματα στὴ γῆ μας καὶ εἶναι βέβαιον πὼς ὅποιες καὶ νᾶναι οἱ μελλοντικὲς ἀνακαλύψεις, θὰ τὸν συνοδεύσουν ὡς τὴν συντέλειαν τῶν αἰώνων, ἀφοῦ «ἔσχατος ἐχθρὸς, καταργεῖται ὁ θάνατος» ὡς μᾶς βεβαιώνει ἡ Ἁγία Γραφή.

Εἰς τὰ προχριστιανικὰ χρόνια, κοντὰ εἰς τὸν ἄρρωστο καὶ τὸν πονεμένο, στάθηκε πάντα μία γυναῖκα, ἡ σύζυγος, ἡ μητέρα ἢ ἡ ἀδελφή. Ἀργότερα, εἰς τὰ χριστιανικὰ χρόνια, μία ξένη, ποὺ ἔγινε «ΑΔΕΛΦΗ» μὲ τὴν ἐπίδρασιν τῆς Καινῆς Ἐντολῆς.

Ἡ νοσηλεία τοῦ «πλησίον» ἔγινε γιὰ πολλοὺς αἰῶνες ὁ σκοπὸς τῆς ζωῆς χιλιάδων εὐγενῶν γυναικῶν, ποὺ ἀφιέρωσαν τὸν ἑαυτὸν των εἰς τὸ ἔργον αὐτό, εἰς τὴν Ἀνατολὴν καὶ τὴν Δύσιν.

Ὅσο ὅμως ὁ κόσμος μεγάλωνε καὶ ἡ ἐπιστήμη προχωροῦσε, τὰ ἰδρύματα γιὰ τὴν περίθαλψιν τῶν ἀσθενῶν ἐπληθύνοντο, ἐνῶ τὰ μοναχικὰ τάγματα διελύοντο κάτω ἀπὸ τὰ κτυπήματα τῆς μεταρρυθμίσεως στὶς προτεσταντικὲς χῶρες. Ἔτσι δημιουργήθηκε ὀξύτατο τὸ πρόβλημα τῆς νοσηλείας.

Τὸ κενὸ μέσα εἰς τὰ Νοσοκομεῖα τῆς ἐποχῆς ἐκείνης ἐπληρώθη ἀπὸ γυναῖκες τοῦ τύπου Sarah Gamp, ὅπως μᾶς τὴν διέσωσε ἡ ἀσύγκριτη πέννα τοῦ Καρόλου Ντίκενς εἰς τὰ ἀθάνατα βιβλία του, μὲ τὰ ὁποῖα ἀφύπνισε τὶς συνειδήσεις τῶν συγχρόνων του στὰ μεγάλα κοινωνικὰ προβλήματα τῆς ἐποχῆς ἐκείνης.

Ὅταν ἦρθε ὁ πόλεμος τῆς Κριμαίας τὸ 1854, μεταξὺ τῶν Ρώσων καὶ τῶν Τούρκων βοηθουμένων ὑπὸ Γαλλικῶν καὶ Ἀγγλικῶν στρατευμάτων, φάνηκε ἡ ἔλλειψις τοῦ νοσηλευτικοῦ προσωπικοῦ στὰ ἀγγλικὰ στρατιωτικὰ νοσοκομεῖα, ἐνῶ στὰ γαλλικὰ ὑπηρετοῦσαν μὲ αὐταπάρησι αἱ Γαλλίδες Ἀδελφαὶ τοῦ ἐλέους.

Τὰ πικρότατα σχόλια τοῦ ἀνταποκριτοῦ τῶν Times ξεσήκωσαν μία θύελλα διαμαρτυριῶν εἰς τὴν Ἀγγλίαν, τὸν ἀντίκτυπο τῶν ὁποίων, ὡς εἶναι φυσικόν, αἰσθάνθηκε περισσότερο ἀπὸ ὄλους, ὁ θεωρηθεὶς ὑπεύθυνος τῆς καταστάσεως Ὑπουργὸς τῶν Στρατιωτικῶν ser Sidney Herbert. Εἰς τὴν δύσκολην ὥραν ὁ Ὑπουργὸς ἐστράφη πρὸς μίαν γυναῖκα τῆς Ἀγγλικῆς ἀριστοκρατίας, ἡ ὁποία περίμενε ἀκριδῶς μίαν τέτοιαν εὐκαιρίαν, γιὰ νὰ σπάσῃ τὰ δεσμὰ τῆς οἰκογενειακῆς τῆς θέσεως καὶ τῶν κοινωνικῶν παραδόσεων τῆς ἐποχῆς τῆς. Αὐτὴ ἀνέλαβε τὴν δύσκολη ἀποστολὴν τῆς νοσηλείας τῶν Ἀγγλῶν τραυματιῶν, ποὺ μετεφέροντο ἀπὸ τὸ πεδίον τῆς μάχης καὶ ἐγκατελείποντο ἀβοήθητοι εἰς τοὺς στρατῶνας τοῦ Selimiye στὸ Σκούταρι, ἀπέναντι ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολι.

Ἡ γυναῖκα αὐτὴ ἦταν ἡ Florence Nightingale, κόρη μιᾶς ἀρχοντικῆς οἰκογενείας. Γεννήθηκε στὰς 12 Μαΐου 1820 στὴ Φλωρεντία τῆς Ἰταλίας, ἀπὸ τὴν ὁποῖαν ἐπῆρε τὸ βαπτιστικὸ τῆς ὄνομα.

Προικισμένη μὲ σπάνια χαρίσματα σωματικὰ ψυχικὰ καὶ διανοητικὰ, ἐμορφώθη ὅσο λίγες γυναῖκες τῆς ἐποχῆς τῆς. Διέθετε μία ἀφάνταστη δύναμι θελήσεως καὶ σπάνια διοικητικὴ καὶ ὀργανωτικὴ ἱκανότητα. Οἱ θεωρητικὲς νοσηλευτικὲς τῆς γνώσεις ἦταν βεβαίως περιορισμένες, διότι τότε δὲν ὑπῆρχαν Νοσηλευτικὲς Σχολὲς ὀργανωμένες. Ὅ,τι ἤξερε τὸ εἶχε μάθει σὲ μιὰ Σχολὴ διακονισσῶν στὸ Kaiserswerth τῆς Γερμανίας, εἰς τὴν ὁποῖαν ἐξεπαιδεύθη ἐπὶ τρεῖς μῆνας.

Ἡ Florence εἶχε ἀπὸ μικρὴ τὴν ἐπιθυμία νὰ βοηθήσῃ στὸ ἔργο τῆς νοσηλείας, ποὺ ἦταν πολὺ χαμηλὸ στὴν ἐποχὴ τῆς. Ἀλλὰ οἱ γονεῖς τῆς ἐπ' οὐδενὶ λόγῳ συγκατετίθεντο εἰς αὐτὴν τὴν ἐπιθυμίαν τῆς.

Ἐν τούτοις εἶχε καταφέρει νὰ ὀργανώσῃ καὶ νὰ διευθύνῃ ἓνα Ἰδρυμα διὰ «ἀσθε-

νεῖς γυναῖκας εὐγενοῦς καταγωγῆς» στή Harley Street τοῦ Λονδίνου καὶ προσέφερε ἐθελοντικῶς ὑπηρεσίας εἰς τὸ Νοσοκομεῖο Middlesex σὲ μιὰ ἐπιδημία χολέρας. Ἀργότερα διωρίσθη «Διευθύνουσα τῶν Ἀδελφῶν» στὸ νεόκτιστο Νοσοκομεῖο «King's College».

Ἔτσι, ἂν οἱ θεωρητικὲς τῆς γνώσεις στὰ θέματα τῆς Νοσηλείας τῶν ἀσθενῶν ἦσαν περιορισμένες, ἡ πρακτικὴ τῆς ὅμως πείρα ἦτο περισσότερο πλουσία.

Εἰς τὸ Σκούταρι ἢ Nightingale μετεμόρφωσε σὲ λίγες ἡμέρες τοὺς στρατώνας σὲ ἓνα πραγματικὸ Νοσοκομεῖο. Ἡ θνησιμότης τῶν τραυματιῶν ἠλαττώθη εἰς τὸ ἥμισυ καὶ ἡ νοσηλεία τῶν ὀργανώθη κατὰ τρόπον παραδειγματικόν.

Ὅταν γύρισε στὴν Ἀγγλία, τὸν Ἰούλιο τοῦ 1856, ἦταν μιὰ ἐθνικὴ ἥρωῖς. Ἐγινε δεκτὴ ἀπὸ τὴν βασίλισσα Βικτωρία, καὶ ὁ ἀγγλικὸς λαός, εἰς ἔνδειξιν εὐγνωμοσύνης διὰ τὰς πολυτίμους ὑπηρεσίας τῆς, συνεκέντρωσε σὲ ἓναν ἐθνικὸ ἔρανο καὶ ἔθεσε στὴ διάθεσί τῆς τὸ μεγάλο γιὰ τὴν ἐποχὴν ἐκείνη ποσὸν τῶν 440.000 χρυσῶν λιρῶν, ἐκ τῶν ὁποίων τὶς 9.000 συνέλεξε ὁ στρατός.

Ἡ Nightingale ἐχρησιμοποίησε τὸ ποσὸν αὐτὸ γιὰ νὰ ἀνοίξη τὴν πρώτη σύγχρονη Σχολὴ Νοσοκόμων, τὴν ὁποίαν προσήρτισε εἰς τὸ Νοσοκομεῖον τοῦ Ἁγίου Θωμᾶ, κατὰ τὸ πρότυπον τῆς Ἰατρικῆς Σχολῆς ἢ ὁποία λειτουργοῦσε εἰς τὸ αὐτὸ Νοσοκομεῖο τὴν ἐποχὴ ἐκείνη.

Τὴν ἐπιστημονικὴν ἐκπαίδευσιν Ἀδελφῶν Νοσοκόμων ἐθεώρησεν ἡ διορατικὴ αὐτὴ γυναῖκα ὡς τὸ σπουδαιότερον μέσον διὰ τὴν ἐξύψωσιν τῆς Νοσηλείας καὶ τὴν καλὴν λειτουργίαν τῶν Νοσηλευτικῶν Ἰδρυμάτων. Σὲ λίγα χρόνια ἀπόφοιτοι τῆς Σχολῆς αὐτῆς ἐσκόρπισαν εἰς ὅλον τὸν κόσμον τὸ φῶς ποὺ τοὺς εἶχε μεταδώσει ἡ θρυλικὴ «Κυρία μὲ τὴν λάμπα».

Ἔτσι ἦταν γνωστὴ ἡ Nightingale στὶς χιλιάδες τῶν τραυματιῶν, ποὺ εἶχαν κρατήσῃ πολὺτιμη ἀνάμνησι τὴν ὄπτασίαν τῆς, καθὼς περνοῦσε τὴν νύκτα ἀθόρυβα μὲ μιὰ λάμπα στὸ χέρι ἀπὸ κρεβάτι σὲ κρεβάτι, γιὰ νὰ βεβαιωθῇ ὅτι ὅλοι οἱ τραυματίαι τῆς ἐκοιμῶντο, πρὶν ἀποσυρθῇ

γιὰ τὶς λιγοστὲς ὥρες ἀναπαύσεως ποὺ ἔδινε στὸν ἑαυτὸ τῆς καθ' ὄλην τὴν διάρκειαν τῆς παραμονῆς τῆς στὸ Σκούταρι.

Ἔτσι θεμελιώθηκε ἡ νεωτέρα νοσηλευτικὴ ἐκπαίδευσιν γυναικῶν Νοσοκόμων Ἀδελφῶν ὡς ἐπιστήμη καὶ τέχνη σὲ πολλὰ Εὐρωπαϊκὰ καὶ Ἀμερικανικὰ Πανεπιστήμια ἢ ἀνώτερα ἐκπαιδευτικὰ Ἰδρύματα.

Εἰς ὅλον τὸν κόσμον ἑκατομμύρια Ἀδελφῶν Νοσοκόμων θὰ στρέφουν μὲ εὐγνωμοσύνη τὴ σκέψιν τοὺς εἰς τὴν πρωτοποριακὴν αὐτὴν γυναικείαν φορμὴν, τῆς ὁποίας ἐορτάζονται ἐφέτος διεθνῶς τὰ 150 χρόνια ἀπὸ τῆς γεννήσεώς τῆς.

Εἰς μνήμην τῆς ἔχουν γίνοι ἀγάλματα καὶ προτομαὶ εἰς τὴν Ἀγγλίαν καὶ εἰς ἄλλες χῶρες, ἀλλὰ ἐκεῖνο ποὺ ἴσως θὰ εὐχαριστῇ περισσότερο τὴν μετριόφρονα ψυχὴ τῆς, εἶναι τὰ ζωντανὰ ἀναθήματα.

Τέτοια εἶναι: πρῶτον τὸ Διεθνὲς Καθίδρυμα εἰς μνήμην Florence Nightingale (Florence Nightingale International Foundation). Τὸ Ἰδρυμα αὐτὸ ἔχει Ἐθνικὰς Ἐπιτροπὰς εἰς μνήμην Florence Nightingale εἰς πολλὰς χώρας τοῦ κόσμου καὶ χρηματοδοτεῖ Νοσηλευτικὰς μελέτας καὶ ἔρευνες, καὶ ἀκόμη σπουδὰς Ἀδελφῶν Νοσοκόμων εἰς διάφορα Πανεπιστήμια.

Ἀπόφοιτοι τῶν Σχολῶν αὐτῶν ἱδρυσαν ἀργότερα τὴν Διεθνῆ Νοσηλευτικὴν ὀργάνωσιν Ἀδελφῶν Νοσοκόμων εἰς μνήμην Florence Nightingale, εἰς τὴν ὁποίαν ὀργάνωσιν ἀνήκουν 469 Ἀδελφαὶ εἰς ὅλον τὸν κόσμον, κατέχουσαι ἀνωτέρας διοικητικὰς καὶ ἐκπαιδευτικὰς θέσεις.

Εἰς τὴν ἔνωσιν αὐτὴν, ἡ μικρὴ Ἑλλάς ἀντιπροσωπεύεται ἀπὸ 46 Ἑλληνίδας Ἀδελφὰς. Ἡ ἀντιπρόεδρος τῆς Διεθνοῦς αὐτῆς Ἐνώσεως διὰ τὴν διανοσμένην τριετίαν, εἶναι ἐπίσης Ἑλληνίς Ἀδελφή.

Τὸν Σεπτέμβριον τοῦ 1967 ἔγινε εἰς τὴν Ἀθήνα τὸ 5ον Διεθνὲς Συνέδριον τῆς Ἐνώσεως, εἰς τὸ ὁποῖον ἔλαβον μέρος 122 ἀντιπρόσωποι ἀπὸ 22 χώρας.

Τὸ Διεθνὲς καθίδρυμα καὶ ἡ Διεθνὴς Ἐνωσις Νοσοκόμων, ἐν συνεργασίᾳ λειτουργοῦν εἰς τὸ Λονδίνον, στὸν Οἶκον Ἀδελφῶν Florence Nightingale, ἓνα παλιὸ ἀρχοντικὸ σπίτι στὸ Kensington, εἰς τὸ ὁποῖον διαμέγουν Ἀδελφαὶ Νοσοκόμοι ἀπὸ

όλον τόν κόσμον εύρισκόμενοι εις τὸ Λονδίνον διὰ σπουδὰς ἢ δι' ἀπλήν επίσκεψιν τῆς ἀγγλικῆς πρωτεύουσης.

Ἐπίσης ὁ Διεθνῆς Ἐρυθρὸς Σταυρὸς ἔχει ἀθλοθετήσῃ τὸ Μετάλλιον Florence Nightingale, τὸ ὁποῖον ἀπονέμεται ἀνά διετίαν εἰς τὰς 12 Μαΐου, ἡμέραν τῶν γενεθλίων τῆς, εἰς διακεκριμένους Νοσοκόμους, εἰς ὅλον τόν κόσμον, δι' ἐξαιρετικούς ὑπηρεσίας καὶ ἐπ' ἀρετῇ.

Ἀπὸ τὸ 1920, ὅτε ἀπενεμήθη τὸ πρῶτον, ὡς τὰς 12 Μαΐου 1969 πού ἐγινε ἡ τελευταία ἀπονομή, 640 Ἀδελφαὶ Νοσοκόμοι ἀπὸ ὅλον τόν κόσμον ἔχουν τιμηθῆ με τὸ παράσημο αὐτό, πού θεωρεῖται, δικαίως, ἡ ἀνωτάτη διάκρισις διὰ τὰς Νοσοκόμους. 17 τέτοια Μετάλλια ἔχουν δοθῆ μέχρι σήμερα εἰς ἰσαριθμούς Ἑλληνίδας Νοσοκόμους, αἱ ὁποῖαι διεκρίθησαν μεταξὺ τῶν συναδέλφων των ὅλου τοῦ κόσμου διὰ τὴν αὐταπάρνησίν των ἐν τῇ ἐκτελέσει τοῦ καθήκοντος.

Αἱ Ἑλληνίδες Ἀδελφαὶ Νοσοκόμοι συμμετέχουν εἰς τὸν διεθνῆ ἑορτασμόν γιὰ τὰ 150 χρόνια τῆς Florence Nightingale με διάφορες ἑορταστικὰς ἐκδηλώσεις, αἱ ὁποῖαι ὀργανώθησαν ἀπὸ τὸν Ἐθνικὸν Σύνδεσμον Διπλωματούχων Ἑλληνίδων Νοσοκόμων ἐν συνεργασίᾳ με τὸ Ἑλληνικὸν Τμῆμα τῆς Διεθνoῦς Ἐνώσεως Νοσοκόμων Florence Nightingale.

Εἰς τὴν Ἑλλάδα ὑπάρχουν σήμερα 10 Σχολὰς Ἀδελφῶν Νοσοκόμων τριετοῦς φοιτήσεως, τρεῖς ἐκ τῶν ὁποίων καταρτίζουν τὰς σπουδαστρίαις των καὶ εἰς τὸ ἔργον τῆς Ἐπισκεπτρίας Ἀδελφῆς. Εἰς τὰς Σχολὰς αὐτὰς φοιτοῦν ἐν συνόλῳ 1083 σπουδαστρίαι, αἱ ὁποῖαι βεβαίως εἶναι ἀπόφοιτοι Γυμνασίου, καὶ εἰσέρχονται εἰς τὰς Σχολὰς κατόπιν αὐστηρῶν εἰσαγωγικῶν ἐξετάσεων κατὰ τὰς ὁποίας λαμβάνονται ὑπ' ὄψιν, ἐκτὸς τῆς θεωρητικῆς καταρτίσεως, τὸ ἦθος, ὁ χαρακτήρ καὶ τὰ ψυχικὰ χαρακτηρισμὰ τῶν ὑποψηφίων Νοσοκόμων.

Αἱ ἀπόφοιτοι τῶν Σχολῶν αὐτῶν ἀνέρχονται εἰς 4400, ἐκ τῶν ὁποίων περίπου 2500 ἐργάζονται εἰς τὰ Νοσοκομεῖα καὶ τὰς ὑγειονομικὰς ὑπηρεσίας τῆς χώρας μας.

Ἡ ἐκπαίδευσις τῶν Ἀδελφῶν, τὰ καθή-

κοντὰ των, οἱ ὅροι ἐργασίας των καὶ ἡ ἐξέλιξις των, ἀκόμη καὶ ἡ στολή των, ρυθμίζονται διὰ σειρᾶς Νομοθετημάτων, τὰ ὁποῖα κατοχυρώνουν τὸ ἔργον τῆς Νοσοκόμου εἰς τὴν Ἑλλάδα.

Αἱ διπλωματοῦχοι Ἀδελφαὶ ἐργάζονται εἰς Νοσοκομεῖα παντὸς εἴδους, Κέντρα Ὑγείας, Ἀσφαλιστικούς Ὄργανισμούς, Τραπεζὰς, Σχολεῖα, Βιομηχανίας καὶ εἰς οἵανδήποτε ἄλλην ὑπηρεσίαν καταβάλλεται φροντίς διὰ τὴν ὑγείαν τοῦ λαοῦ μας.

Ὁ Ἐθνικὸς Σύνδεσμος Διπλωματούχων Ἑλληνίδων Νοσοκόμων ἔχει περισσότερα ἀπὸ 1000 ἐνεργὰ μέλη καὶ φροντίζει διὰ τὴν ἐπιστημονικὴν καὶ ἐπαγγελματικὴν ἀνάπτυξιν τῶν μελῶν ἐν συνεργασίᾳ με τὸ Ὑπουργεῖον Κοινωνικῶν Ὑπηρεσιῶν καὶ τὸν Διεθνῆ Σύνδεσμον Νοσοκόμων, τοῦ ὁποίου εἶναι ἐνεργὸς μέλος. Ἐκδίδει διμηνιαῖον περιοδικὸν με τὸν τίτλον «Ἑλληνίς Ἀδελφή».

Αἱ Διπλωματοῦχοι Ἀδελφαὶ εἰς τὴν Ἑλλάδα ἠργάσθησαν πάντοτε με αὐτάπαρνησιν καὶ πολλὰ ἐξ αὐτῶν ἐθυσίασαν τὴν ζωὴν των ἐν ἐνεργῷ ὑπηρεσίᾳ κατὰ τὰς δυσκόλους στιγμὰς τοῦ Ἔθνους.

Ἡ ἐκπαίδευσις τῶν Ἀδελφῶν Νοσοκόμων καὶ Ἐπισκεπτριῶν βρίσκεται σήμερα σὲ ὑψηλὸ ἐπίπεδο καὶ μολονότι δὲν ὑπάρχει εἰς τὴν Ἑλλάδα Ἀνωτάτη Σχολὴ Μετεκπαιδεύσεως Νοσηλευτικῶν στελεχῶν, περισσότεραι ἀπὸ 100 Ἑλληνίδες Ἀδελφαὶ Νοσοκόμοι ἔχουν εἰδικευθῆ εἰς τὰ θέματα Διοικήσεως καὶ Διδασκαλίας, κατέχουσαι ἀναλόγους Πανεπιστημιακοὺς τίτλους ἀπὸ διάφορα Πανεπιστήμια τῆς Εὐρώπης, τοῦ Καναδᾶ καὶ τῶν Ἠνωμένων Πολιτειῶν τῆς Ἀμερικῆς.

Αἱ Ἀδελφαὶ αὐταὶ ἐσπούδασαν ἐπὶ σειρὰν ἐτῶν εἰς τὰ ἀνωτέρω Πανεπιστήμια με ὑποτροφίας τοῦ Ἰδρύματος Κρατικῶν Ὑποτροφιῶν, Παγκοσμίου Ὄργανισμοῦ Ὑγείας, ἢ τῶν ὑπηρεσιῶν εἰς τὰς ὁποίας ἐργάζονται, ἢ ἀκόμη καὶ ἰδίαις δαπάναις.

Τὸ ἐκπαιδευτικὸν πρόγραμμα εἰς τὰς 10 Σχολὰς τῶν Ἀδελφῶν καθορίζεται διὰ Νόμου καὶ ἐπιβλέπεται ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖον Κοινωνικῶν Ὑπηρεσιῶν.

Τὸ πρόγραμμα καλύπτει τρία ὀλόκληρα χρόνια με μικρὰς διακοπὰς τὰ Χριστού-

γεννα, τὸ Πάσχα καὶ τὸ θέρος. Ἡ ἐκπαίδευσις εἶναι κατὰ 50% θεωρητικὴ καὶ κατὰ 50% πρακτικὴ ἀσκήσις εἰς διάφορα υγιεινομικὰ ἰδρύματα, κατὰ τὰ κρατοῦντα διεθνῶς.

Αἱ Σχολαὶ ἐκλέγουσιν μετὰ προσοχῆς τὰς σπουδαστριάς καὶ παρέχουσιν εἰς αὐτάς μίαν ἀρτίαν ἐπαγγελματικὴν κατάρτισιν. Εἶναι γεγονός ὅτι κάθε νέα γυναῖκα δὲν δύναται νὰ γίνῃ μία καλὴ Νοσοκόμος. Ἡ ἐργασία τῆς Ἀδελφῆς εἶναι δύσκολος, πολὺ ὑπεύθυνος καὶ πολὺ ἀπαιτητικὴ.

Ἡ Ἀδελφὴ πρέπει νὰ ἔχῃ ἀνωτέραν ἀντίληψιν καθήκοντος καὶ δυνάμεις ψυχικὰς καὶ σωματικὰς, τόσες ὅσες ἴσως κανένα ἄλλο ἐπάγγελμα δὲν ἀπαιτεῖ.

Πρέπει νὰ ἔχῃ ἀντίληψιν καὶ εὐστροφίαν, ἐτοιμότητα καὶ σβελτωσύνην, δεξιότητες καὶ ὀργανωτικότητα, ἀπλότητα καὶ ψυχραιμία, ἀντοχὴ καὶ ὑπομονή, τάξι καὶ ἀκρίβεια, εὐγένεια καὶ ἀξιοπρέπεια.

Πρέπει νὰ εἶναι γενναία, ἐτοιμὴ νὰ θυσιάσῃ τὴν ζωὴν τῆς ἂν ἢ Πατρίδα τῆς τὸ ζήτησιν. Νὰ εἶναι πάνω ἀπὸ ὅλα εὐσυνείδητος, διότι στὴν φροντίδα τῆς ἐμπιστευομένης οἱ συνάνθρωποι τῆς ὅτι πῶς πολὺτιμος

ἔχουν, τὴν ζωὴν των, καὶ τὴν ζωὴν τῶν ἀγαπημένων των.

Πόσες εἶναι ἀλήθεια οἱ γυναῖκες ποὺ συγκεντρώνουσιν τὰ χαρίσματα αὐτά; Ἴσως αὐτὸς εἶναι ἓνας λόγος γιὰ τὴν μεγάλη ἔλλειψιν Ἀδελφῶν Νοσοκόμων εἰς ὅλον τὸν κόσμον. Μία ἔλλειψις ποὺ γίνεται μεγαλυτέρα ἀπὸ χρόνον σὲ χρόνον, καθὼς ἡ σπουδάζουσα νεολαία μας στρέφεται πρὸς ἐπαγγέλματα τὰ ὅποια ἐξασφαλίζουν περισσότερον κέρδος μὲ πολὺ εὐκολωτέραν ἐργασίαν.

Οἱ νέες ὅμως ποὺ βρίσκουν τὴν δύναμιν ἂν ἀντισταθοῦν στὸ ρεῦμα καὶ διαθέτουν τὰς ἰκανότητας ποὺ εἶναι ἀπαραίτητοι διὰ τὴν ἐργασίαν τῆς Ἀδελφῆς, γνωρίζουσιν ὅτι λίγες ἐργασίες δίδουν τὴν βαθειὰ ἰκανοποίησιν ποὺ δίδει ἡ ἐργασία αὐτή. Ἀλλὰ καὶ λίγες σπουδὲς χαρίζουσιν τὴν εὐρεῖαν μὲν ὀφθαλμοῦν καὶ τὰς τόσον πολυτίμους διὰ τὴν ζωὴν γνώσεις, τὰς ὁποίας αἱ νοσηλευτικαὶ σπουδαὶ ἐξασφαλίζουν εἰς τὰς γυναῖκας ποὺ τὰς ἀκολουθοῦν.

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΠΑΜΙΚΡΟΥΛΗ
Διευθύνουσα σπουδῶν Σχολῆς Ε.Ε.Σ.

FLORENCE NIGHTINGALE AS ADMINISTRATOR

«ΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ»

Ὁ μελετητὴς τῆς ζωῆς καὶ τοῦ ἔργου τῆς Florence Nightingale δοκιμάζει τὴν ὑποβολὴν ἀλλὰ καὶ τὴν γοητεία τῆς τόσον ἰσχυρᾶς αὐτῆς προσωπικότητος. Ἐάν, ὅπως εἶναι ἀπαραίτητον εἰς πᾶσαν μελέτην ἹΣΤΟΡΙΑΣ, μεταφέρῃ ἑαυτὸν εἰς τὸν τρόπον ζωῆς τῆς ἐποχῆς —κοινωνικὴν ὀργάνωσιν, θεσμούς, συνηθείας, ἀντιλήψεις καὶ ἰδέας— καὶ ἐπιτύχῃ ὅσον ἐνεστί περισσότερον νὰ ἀφομοιώσῃ τὸ πνεῦμα καὶ τὴν ψυχὴν τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, θὰ ἐκπλαγῇ ἀπὸ τὴν δύναμιν τὴν ὁποίαν ἐνεφάνισεν καὶ τὰς ἰδέας ποὺ ἐξέφρασεν ἡ γυναῖκα ἐκείνη ψυχὴ καὶ ἀπὸ τὰ ἐπιτεύγματα εἰς τὰ ὅποια ὠδήγησεν ἡ δραστηριότης τῆς. Καὶ θὰ θαυμάσῃ πῶς ἡ ψυχικὴ τῆς στάσις ἔναντι τῆς ζωῆς τὴν ὁ-

ποίαν ἐπέλεξε δι' ἑαυτὴν ἡ Florence —ἀνθρωπίνης ἀλληλεγγύης καὶ κοινωνικῆς χρησιμότητος— ἐξευλίχθη εἰς μίαν δύναμιν ὀργανώσεως, τῆς ὁποίας αἱ βάσεις ἐξακολουθοῦν ἀκόμη καὶ σήμερον, παρὰ τὴν διαρρεῦσασαν ἑκατονταετίαν καὶ πλέον καὶ τὰς ἐπελθούσας κατ' αὐτὴν ἐκρηκτικὰς μεταβολὰς, νὰ διατηροῦν ἀμείωτον τὸ κῦρος καὶ τὴν ἀξίαν των.

Ἡ Nightingale ὑπῆρξεν, ὅπως γίνεται ὁμοφώνως παραδεκτὸν καὶ ἀπὸ ὅλους τοὺς —ὄχι ὀλίγους— βιογράφους τῆς καὶ ἀπὸ ὅσους ἀσχολοῦνται μὲ τὴν ἱστορίαν τῆς Νοσηλευτικῆς, μία καταπληκτικὴ ὀργανώτρια τῆς νοσοκομειακῆς περιθάλψεως. Ἡ ἐπιτυχία τῆς εἰς τὴν ἐκδήλωσιν αὐτὴν —καὶ μάλιστα ὑπὸ τὴν δυσκολωτέραν