

ΕΛΛΗΝΙΚ

ΑΔΕΛΦΗ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥ.

ΧΩΝ

ΕΛΛΗΝΙ

ΔΩΝ

ΝΟΣΟΚΟ-

ΜΩΝ

Υ  
Γ  
Ε  
Ι  
Α  
Σ



ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΤΕΛΟΣ

# ΕΛΛΗΝΙΣ ΑΔΕΛΦΗ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ  
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ

(Ύψηλάντου 45 - 47)

●  
Έτησία Συνδρομή Περιοδικού, διὰ τὸ ἐσωτερικὸν δρχ. 50  
» διὰ τὸ ἐξωτερικὸν \$ 3  
Τιμὴ τεύχους δρχ. 10

●  
Ἐπεύθυνος ἐκδόσεως  
ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ, Θεραπευτήριον «Εὐαγγελισμός»,  
Ύψηλάντου 45 - 47, Ἀθήναι Τ.Τ. 140.

Τύποις: Μ. καὶ Ν. Ἀθανασοπούλου, Ρήγα Παλαμῆδη 5, Τηλ. 3219306

Προϊστάμενος τοῦ Τυπογραφείου:  
Ἀθανάσιος Ἀθανασόπουλος, Ρήγα Παλαμῆδη 5

Ἡ διεύθυνσις ἐπιφυλάσσει εἰς ἑαυτὴν πάντοτε τὸ δικαίωμα νὰ μὴ δημοσιεύῃ  
ἢ νὰ συντέμνῃ κατὰ τὴν κρίσιν τῆς οἰονδήποτε χειρόγραφον.  
Χειρόγραφα δὲν ἐπιστρέφονται.

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Χαιρετισμὸς τοῦ Προέδρου τῆς ἐργατικῆς Ἐστίας  
Χαιρετισμὸς Γενικοῦ Γραμματέως τοῦ τομέως ἀπασχολήσεως τοῦ Ἐπιχειρηματικοῦ Ἐθνικῆς Οἰκονομίας.  
Χαιρετισμὸς τοῦ ὑφυπουργοῦ Ἐθνικῆς Οἰκονομίας ἐπὶ θεμάτων ἀπασχολήσεως κ. Κλεάνθη Δαμιανοῦ.  
Ὁμιλία Προέδρου Ἐθνικοῦ Συνδέσμου διπλωματούχων Ἑλληνίδων νοσοκόμων.  
Ἐπιστολὴ τοῦ Καθηγητοῦ κ. Γ. Γιαννούλη  
Τελετὴ Ἐγκαινίων  
Διεθνεῖς νοσηλευτικοὶ ὀρίζοντες  
Σκανδιναυία  
Ἡ ἀρχὴ ἢ ὁ νόμος τῆς ἀσκήσεως καὶ αἱ ἐπιπτώσεις εἰς τὴν μάθησιν  
Πεπραγμένα ἔτους 1971.  
Ἀπονομὴ βραβείων Jeanne Fabiato  
Ἀνακοίνωσις  
Ἐποτροφία διὰ μετεκπαίδευσιν ἀδελφῆς

**ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ  
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ  
Δ/ΔΟΣ ΕΛΕΝΗΣ Α. ΠΑΤΡΙΝΕΛΗ**

Διὰ τὸν Σύνδεσμόν μας ἡ σημερινὴ ἡμέρα εἶναι π ρ α γ μ α τ ι κ ἄ μεγάλη.

Αἰσθανόμεθα ἰδιαιτέραν χαρὰν καὶ συγκίνησιν τὴν στιγμὴν αὐτὴν τῆς ἐπισήμου παραδόσεως τοῦ Ἐντευκτηρίου εἰς τὰς Διπλωματούχους Ἑλληνίδας Νοσοκόμους. Σήμερον ἔχομεν ἐπίσης τὴν μεγάλην χαρὰν νὰ παρευρίσκωνται εἰς τὴν αἴθουσαν ταύτην, δύο προσωπικότητες τῆς Νοσηλευτικῆς τῆς Μεγάλης Βρετανίας, αἱ Miss Barbara Fawkes, Γενικὴ Διευθύνουσα τῶν Νοσηλευτικῶν Ὑπηρεσιῶν καὶ τῆς Νοσηλευτικῆς ἐκπαιδεύσεως τῆς Μεγάλης Βρετανίας, ὡς καὶ Σύμβουλος τοῦ Διεθνoῦς Συμβουλίου Νοσοκόμων I.C.N. ἐκπροσωποῦσα αὐτὸ εἰς τὴν Παγκόσμιον Ὁργάνωσιν Ὑγείας ὡς καὶ εἰς τὴν Κοινὴν Ἀγορὰν ἐπὶ Νοσηλευτικῶν θεμάτων, καὶ ἡ Miss Jean Harris, Διευθύνουσα Ἀδελφὴ τῆς Σχολῆς Νοσοκόμων τοῦ Middlesex Hospital τοῦ Λονδίνου.

Dear friends,

We are very glad to have you with us, it is a privilege for our Association, on this event.

Ὁ Ἐθνικὸς Σύνδεσμος Διπλωματούχων Ἀδελφῶν Νοσοκόμων, εἶναι ἕνας τίτλος, ὁ ὁποῖος ἀντιπροσωπεύει τὸ Σῶμα τῶν Ἑλληνίδων Διπλωματούχων Ἀδελφῶν.

Εἶναι ἕνας Σύνδεσμος, ὁ ὁποῖος συνδέει τὰς Ἑλληνίδας Διπλωματούχους Ἀδελφὰς εἴτε αὐταὶ εὐρίσκονται εἰς τὸ Κέντρον, εἴτε εἰς τὰς ἐπαρχίας ἢ καὶ εἰς οἰονδήποτε μέρος μακρὰν τῆς Πατρίδος.

Ἰδρύθη τὴν 27ην Σεπτεμβρίου 1923 ὑπὸ ὀμάδος Διπλωματούχων Ἑλληνίδων Νοσοκόμων, αἱ ὁποῖαι εἶχον ἐκπαιδευθῆ εἰς Σχολὰς Νοσοκόμων τοῦ Ἐξωτερικοῦ.

Ἀνεγνωρίσθη ὑπὸ τοῦ Κράτους τὴν 22αν Ἰανουαρίου 1924.

Ἐγένετο μέλος τοῦ Διεθνoῦς Συμβου-

λίου Νοσοκόμων (International Council of Nurses — I.C.N.) τὸν Ἰούνιον τοῦ 1929 κατὰ τὸ Διεθνὲς Συνέδριον Νοσοκόμων εἰς Montreal, Καναδᾶ, μὲ ἐκπρόσωπόν του τὴν ἀείμνηστον Ἀδελφὴν ΑΘΗΝΑΝ Ι. ΜΕΣΟΛΩΡΑ, ἡ ὁποία κατὰ τὴν δύσκολον πορείαν του ὑπῆρξεν ἡ πρόμαχος καὶ στυλοβάτις αὐτοῦ. Ἀπὸ τοῦ ἔτους τούτου καὶ ἐντεῦθεν ὁ Σύνδεσμός μας συμμετέχει ἐνελλιπῶς εἰς τὰ ἀνὰ τετραετίαν διοργανούμενα Διεθνῆ Συνέδρια Νοσοκόμων.

Σήμερον, τὸ Διεθνὲς Συνέδριον Νοσοκόμων I.C.N. τὸ ὁποῖον ἐδρεύει ἐν Γενεύῃ περιλαμβάνει 75 κράτη ἀνὰ τὸν κόσμον.

Διὰ τοῦ Διεθνoῦς τούτου Συμβουλίου, ἔλα τὰ μέλη Κράτη συσκέπτονται καὶ λαμβάνουν ἀποφάσεις ἐπὶ ζωτικῶν θεμάτων ὡς τὸ τῆς ἐκπαιδεύσεως τῶν Ἀδελφῶν Νοσοκόμων, τῆς ὀργανώσεως καὶ διοικήσεως τῶν Νοσηλευτικῶν Ὑπηρεσιῶν καὶ Δημοσίας Ὑγιεινῆς καθὼς ἐπίσης καὶ τῶν προβλημάτων τῶν ἀφορούντων εἰς οἰκονομικὰ ζητήματα.

Λόγω τῶν ἀνωτέρω ὁ ἡμέτερος Ἐθνικὸς Σύνδεσμος, ὡς μέλος τοῦ Διεθνoῦς τούτου Συμβουλίου Διπλωματούχων Νοσοκόμων I.C.N. συνεργάζεται καὶ ἐνημερώνεται ἐπὶ τῶν ἐν γένει συγχρόνων ἐξελίξεων τοῦ Νοσηλευτικοῦ ἔργου καὶ τῶν ἄλλων αὐτοῦ δραστηριοτήτων, ἐπίσης συνεργάζεται καὶ μετὰ τοῦ Τμήματος Ὑγιεινῆς τῆς Παγκοσμίου Ὁργανώσεως Ὑγείας W.H.O. ἐπὶ γενικωτέρων θεμάτων ἀφορούντων εἰς τὸν ἡμέτερον Κλάδον.

Ὁ Ἐθνικὸς Σύνδεσμος Διπλωματούχων Ἑλληνίδων Νοσοκόμων ἀποετλεῖ Νομικὸν Πρόσωπον Ἰδιωτικοῦ Δικαίου καὶ εἶναι τὸ ἐπίσημον ἐπαγγελματικὸν καὶ ἐπιστημονικὸν Σωματεῖον τῶν Νοσοκόμων καὶ Ἐπισκεπτριῶν Ἀδελφῶν ἐν Ἑλλάδι.

Αἱ Ἑλληνίδες Διπλωματοῦχοι Ἀδελφαὶ τριετοῦς φοιτήσεως ἀνέρχονται εἰς 5.331 καὶ ἐξ αὐτῶν αἱ 3.417 εἶναι ἐγγεγραμμέναι εἰς τὸν Σύνδεσμον.

Ἐκδίδει δικηνιαῖον Νοσηλευτικὸν περιοδικὸν ὑπὸ τὸν τίτλον «ΕΛΛΗΝΙΣ ΑΔΕΛΦΗ» τὸ ὁποῖον ἀποστέλλεται εἰς ὅλα τὰ μέλη.

Τμήματα τοῦ Συνδέσμου λειτουργοῦν εἰς τὴν Θεσσαλονίκην, τὸν Βόλον, τὸ Ἡράκλειον Κρήτης, τὴν Λάρισαν καὶ Ξάνθην.

Ὁ Σύνδεσμος παρακολουθεῖ μὲ ἐνδιαφέρον καὶ στοργὴν τὰ προβλήματα τῶν μελῶν του καὶ ὄλων γενικῶς τῶν Ἀδελφῶν, καταβάλλει δὲ πᾶσαν δυνατὴν προσπάθειαν διὰ τὴν ἐπίλυσιν τῶν προβλημάτων αὐτῶν διὰ τοῦ Νομικοῦ Συμβούλου του καὶ τῶν ἄλλων μέσων τὰ ὁποῖα διαθέτει.

Τὸ ἔτος 1963. ἐπ' εὐκαιρίᾳ τῆς συμπληρώσεως τεσσαρακονταετίας ἀπὸ τῆς ἰδρύσεώς του ὁ Σύνδεσμος ὠργάνωσε τὴν Πρώτην Ἐπιμορφωτικὴν Ἑβδομάδα εἰς τὴν Ἐθνικὴν Ἑστίαν, Πύργου Βασιλίσσης Ἀθηνῶν.

Τὸ ἔτος 1969 ἐπραγματοποίησε τὸ Δεύτερον Πανελλήνιον Συνέδριον Διπλωματοῦχων Ἀδελφῶν Νοσοκόμων μὲ τὴν εὐγενῆ συμπαράστασιν τοῦ ἀειμνήστου Ὑφυπουργοῦ Προεδρίας Κυβερνήσεως Κωνσταντίνου Βοβολίνη.

Τὸ ἔτος 1971 ὠργάνωσεν ἐπίσης τὸ Γ' Πανελλήνιον αὐτοῦ Συνέδριον ἐν Θεσσαλονίκῃ, μὲ θέμα:

#### «ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»

Τὰ Συνέδρια ταῦτα ἐπέτυχον νὰ ἐνημερώσουν τὰς Ἀδελφὰς Συνέδρους περὶ τῶν νέων τάσεων καὶ ἐξελίξεων εἰς τὸν Τομέα τῆς Νοσηλευτικῆς. Ἐλπίζεται ἀκόμη, ὅτι ἐπέτυχον νὰ βοηθήσουν ὥστε νὰ γίνῃ αἰσθητὴ ἡ παρουσία τῆς Διπλωματοῦχου Ἀδελφῆς εἰς τὸ κοινωνικὸν σύνολον καὶ νὰ προβληθῇ τὸ Νοσηλευτικὸν Ἔργον ὡς μία ἀναντικατάστατος καὶ πολὺτιμος Κοινωνικὴ προσφορά.

Μεταξὺ ἄλλων εἰς τὸ Καταστατικὸν τοῦ

Συνδέσμου ὀρίζεται ὅτι σκοπὸς τούτου εἶναι ἡ ἐπιμορφωτικὴ καὶ ἐπιστημονικὴ κατάρτισις τῶν μελῶν αὐτοῦ, εἴτε δι' εἰδικῶν μαθημάτων, εἴτε διὰ διαλέξεων, εἴτε δι' ἄλλων μορφωτικῶν μέσων (ὅπως πρόγραμμα ἀνταλλαγῆς Ἀδελφῶν, ἔκδοσις βιβλίων, προβολὴ ἐπιστημονικῶν θεμάτων) καθὼς ἐπίσης καὶ ἡ μελέτη καὶ προαγωγή τῆς νοσηλείας ὡς Ἐπιστήμης καὶ Τέχνης.

Καὶ ἐὰν μὲν κατὰ τὰ πρῶτα ἔτη ἀπὸ τῆς ἰδρύσεως τοῦ Συνδέσμου, ὅτε ὁ ἀριθμὸς τῶν μελῶν μόλις ὑπερέβαινε τὸ ὑπὸ τοῦ Νόμου καθοριζόμενον ἐλάχιστον ὄριον, ἡ ἐξεύρεσις χώρου πρὸς συνεδρίασιν ἔστω τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου δὲν ἐδημιούργει ἰδιαιτέρως προβλήματα, ἀντιμετωπιζομένου συνηθέστατα ἐκ τῶν ἐνότων, προϊόντος ὅμως τοῦ χρόνου ἤρχισε νὰ προβληματίζῃ τὰ ἐκάστοτε Διοικητικὰ Συμβούλια, διότι καὶ ὁ ἀριθμὸς τῶν μελῶν ἠῤῥξανε καὶ οἱ σκοποὶ ποὺ προέβλεπε τὸ Καταστατικὸν ἐκινδύνευον νὰ παραμείνουν γράμμα κενὸν ἀφοῦ, ἐλλείψει καταλλήλου χώρου ἐκ τῶν πραγμάτων ἀπεκλείετο ἡ δυνατότης ἐνημερώσεως τῆς ὀργανώσεως μαθημάτων, ἐπιμορφωτικῶν σεμιναρίων ἢ κατατοπιστικῶν προβολῶν τοῦ Νοσηλευτικοῦ προσωπικοῦ ἐπὶ τῶν συντελουμένων ραγδαίων προόδων εἰς τοὺς τομεῖς τῆς Νοσηλευτικῆς καὶ Θεραπευτικῆς.

Ἡ ἔλλειψις αὕτη ἐν μέρει ἐθεραπεύθη, διὰ τῆς ἐκ μέρους τοῦ Ε.Ε.Σ. ἀρχικῶς, καὶ τοῦ Θεραπευτηρίου «Ὁ Εὐαγγελισμὸς» μετέπειτα, εὐγενοῦς παραχωρήσεως πρὸς τὸν Σύνδεσμον χώρου πρὸς χρησιμοποίησιν διὰ τὴν στέγασιν τῶν Γραφείων αὐτοῦ. Διὰ τὴν εὐγενῆ χειρονομίαν τῶν ἀνωτέρω Ἰδρυμάτων ἐκφράζομεν καὶ δημοσίᾳ ἀπὸ τοῦ βήματος τούτου τὰς θερμὰς ἡμῶν εὐχαριστίας καὶ τὴν μεγάλην μας εὐγνωμοσύνην πρὸς τὸν Ἐξοχώτατον Πρόεδρον τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ Κύριον Κωνσταντῖνον Γεωργακόπουλον καθὼς καὶ πρὸς τὸν τέως Πρόεδρον τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Θεραπευτηρίου «Ὁ Εὐαγγελισμὸς» Καθηγητὴν Κύριον Θωμᾶν Δοξιάδην, ὅστις παρεχώ-

ρησεν εἰς τὸν Σύνδεσμον διαμέρισμα ἐκ τριῶν δωματίων ἀπὸ τοῦ ἔτους 1966 καὶ πρὸς τὸν νῦν Πρόεδρον τοῦ Θεραπευτηρίου «Ὁ Εὐαγγελισμὸς» Καθηγητὴν Κύριον Στρατὴν Ἀνδρεάδην, ὅστις συνέχισεν τὴν εὐγενῆ ταύτην προσφορὰν μέχρι σήμερον. Ἐπίσης εὐγνωμονοῦμεν τὴν Διοίκησιν τῆς Ἐθνικῆς Τραπεζῆς, ἣτις προσλήθην ἀρωγὸς κατὰ τὸ ἔτος 1965 μὲ τὸ ποσὸν τῶν 100.000 διὰ τὰς ἀνάγκας τοῦ Συνδέσμου μας.

Ἦδη, διὰ τοῦ παραδιδόμενου σήμερον πρὸς τὸν Σύνδεσμον μέρους τῆς Κυβερνήσεως διὰ τῆς Ἑργατικῆς Ἑστίας, ὠραιοτάτου τούτου Ἐντευκτηρίου πραγματοποιεῖται ὀριστικῶς ἐκεῖνο τὸ ὅποιον μέχρι πρό τινος ἐφαίνετο ὡς ἓνα ἀπομεικροσμένον ὄνειρον. Ἡ Ἀδελφὴ ἀποκτᾶ τὸ σπίτι της, «τὴν ζεστὴ γωνιά» ποὺ θὰ τὴν δεχθῆ μὲ στοργὴν, νὰ τὴν ἀνακουφίσῃ μετὰ τὴν σκληρὰν ἐργασίαν της, εἴτε εἶναι αὕτη εἰς τοὺς θαλάμους τῶν Νοσοκομείων, εἴτε ὡς Ἐπισκέπτρια Ἀδελφὴ εἰς τὴν Δημοσίαν Ὑγιεινὴν.

Εἰς τὸ Ἐντευκτήριον ἡ Ἀδελφὴ θὰ εὔρη τὸ βιβλίον της εἰς τὴν βιβλιοθήκην, θὰ συναντήσῃ τὴν συνάδελφόν της εἰς ἓνα ἄλλο περιβάλλον.

Βεβαιωθῆτε, Ἐξοχώτατοι Κύριοι Ὑπουργοί καὶ Κύριε Πρόεδρε τῆς Ἑργατικῆς Ἑστίας, ὅτι μεγαλύτερον δῶρον δὲν ἦτο δυνατόν νὰ γίνῃ πρὸς τὸν ἀθόρυβον αὐτὸν ὑπηρέτην τοῦ ἀνθρωπίνου πόνου ποὺ λέγεται Ἀδελφὴ Νοσοκόμος εἴτε Ἐπισκέπτρια Ἀδελφὴ.

Ταυτοχρόνως ὁμως, διὰ τῆς παραχωρήσεως τοῦ Ἐντευκτηρίου τούτου πρὸς τὸν Σύνδεσμόν μας, ἀνοίγονται νέοι ὀρίζοντες δραστηριοτήτων διὰ τὰ μέλη τοῦ Συνδέσμου, ἀφοῦ πλέον τῆς παρέχονται ὅλαι αἱ δυνατότητες διὰ τὴν πρὸς πᾶσαν κατεύθυνσιν ἀξιοποίησιν τῶν εἰς τὴν διάθεσίν της χώρων, πρὸς πραγματοποίησιν τῶν ὑπὸ τοῦ Καταστατικοῦ προβλεπομένων στόχων.

Τὸ Ἐντευκτήριον θὰ ἀποτελέσῃ Νοσηλευτικὴν Τράπεζαν, εἰς τὴν ὁποίαν θὰ φυλάσσεται κατατεθειμένος ὁ θησαυρὸς τῆς

παραδόσεως τοῦ πνεύματος καὶ τῆς πείρας τῆς Ἑλληνικῆς Νοσηλευτικῆς, ὁ ὁποῖος θησαυρὸς εἶναι ἱκανὸς νὰ εὐρύνῃ, νὰ προσανατολίξῃ καὶ νὰ φωταγωγῇ καὶ τοὺς Διεθνεῖς ἀκόμη Νοσηλευτικοὺς Ὀρίζοντας.

Τὸ Ἐντευκτήριον τοῦτο θὰ ἀποτελέσῃ διαπρόσωπον ἐργαστήριον, εἰς τὸ ὅποιον τὰ ἰδιαίτερα προσόντα καὶ τὰ προσωπικὰ ἐνδιαφέροντα, ὅλον τὸ διανοητικὸν καὶ ψυχικὸν δυναμικὸν ἐκάστης Ἀδελφῆς, τὰ πάντα θὰ ἐκφράζονται, θὰ καλλιεργοῦνται καὶ θὰ ἀξιοποιοῦνται.

Εἰς τὸ Ἐντευκτήριον ἡ Ἀδελφὴ καλλιεργεῖ τὴν ὁμαδικὴν συνείδησιν, δηλ. τὸ αἶσθημα τῆς ἀλληλοεξαρτήσεως καὶ τῆς στρατεύσεως μετὰ τῶν ἄλλων Ἀδελφῶν εἰς τὴν μάχην κατὰ τῆς ἀσθενείας. Ἐπίσης ἀναγνωρίζει ὅτι εἶναι ἀξιόλογος ἡ συμβολὴ ἐκάστης Ἀδελφῆς καὶ τῆς νεωτέρας ἀκόμη εἰς τὴν ἀνακούφισιν τοῦ ἀρρώστου. Διακρίνει τὰ ὄρια τῶν δυνατοτήτων της καὶ συμπληρῶνει τὰς προσπάθειάς της διὰ τῶν ἱκανοτήτων τῶν ἄλλων. Συμμετέχει εἰς τὴν κοινὴν μελέτην καὶ ἐπίλυσιν τῶν προβλημάτων τῆς Νοσηλευτικῆς τόσον τοῦ Κέντρου, ὅσον καὶ τῶν ἐπαρχιῶν. Ἐνθυμεῖται ἡ Ἀδελφὴ καὶ θέτει εἰς ἐφαρμογὴν τὸν Θεόπνευστον λόγον τοῦ Παροιμιαστοῦ J «Ἀδελφὸς ὑπὸ ἀδελφοῦ βοηθούμενος ὡς πόλις ἰσχυρὰ καὶ ὑψηλὴ, ἰσχύει δὲ ὡσπερ τεθελιωμένου βασιλείου» (παρ. ιη 19).

Πολλάκις, ὁ φόρτος τῆς ἐργασίας, ἡ συνεχὴς κατάθλιψις τῆς λεπτῆς γυναικείας ψυχῆς τῆς Ἀδελφῆς ἐνώπιον τοῦ πόνου καὶ τῆς ὀδύνης, ἡ ἀδιάπτωτος καὶ παρατεταμένη προσοχὴ διὰ τὴν ἀκριβῆ καὶ λεπτολόγον ἀσκήσιν τοῦ ἔργου τῆς Νοσηλείας, ὑπερβαίνουν τὰ ὄρια τῆς ἀντοχῆς τῆς Ἀδελφῆς καὶ τὴν καταπονοῦν.

Τὸ ὑπεύθυνον καὶ λίαν ἐπίπονον ἔργον τῆς νοσηλείας ἀπαιτεῖ ἀνεξάντλητα ἀποθέματα συναισθηματικοῦ πλούτου καὶ ὑπεράνθρωπον ψυχικὴν ἀντοχήν. Πῶς θὰ παραμείνῃ ἡ Ἀδελφὴ ὀρθία, ἀγρυπνος, ἀκατάβλητος καὶ ἀλύγιστος ἡρώϊς εἰς τὴν ἱερὰν ἔπαλξιν τοῦ ἔργου τῆς νοσηλείας εἰς τὴν ἔπαλξιν τῆς νοσηλευτικῆς. Τὸ Ἐν-

τευκτήριον θὰ διακονήσῃ τὴν Ἀδελφὴν καὶ εἰς αὐτὴν τὴν περίπτωσιν. Θὰ γίνῃ σταθμὸς ἀναψυχῆς, ἀνεφοδιασμοῦ καὶ ἀνασυγκροτήσεως. Θὰ χρησιμεύσῃ ὡς ὀρηκτήριον διὰ τὴν ἡρωϊκὴν μάχην τῆς Νοσηλευτικῆς κατὰ τῆς ἀσθενείας καὶ τοῦ πόνου. Θὰ λειτουργῇ ὡς πνευματικὴ καρδιὰ τῆς Ἑλληνικῆς Νοσηλευτικῆς διὰ νὰ δίδῃ τὸν παλμόν, τὸν τόνον, τὴν ὄθησιν δι' ἀνοδικὴν πορείαν καὶ διὰ νὰ μεταγγίξῃ τὸ αἷμα τῆς ἀγάπης καὶ τῆς ἐλπίδος εἰς περιπτώσεις «ἀναιμίας» ὅταν δηλ. ὁ κόπος, αἱ δυσκολίαι ἢ καὶ αἱ παραγνωρίσεις ὑποβαθμίζουν τὸν ζῆλον καὶ τὸν ἐνθουσιασμόν τῆς Ἀδελφῆς.

Τὴν στιγμὴν αὐτὴν ὅπου μᾶς παραδίδονται οἱ κλεῖδες τοῦ Ἐντευκτηρίου τούτου, ἡ σκέψις ὅχι μόνον τῶν μελῶν τοῦ Συνδέσμου, ἀλλὰ ὅλων τῶν Διπλωματούχων Ἑλληνίδων Ἀδελφῶν εἶναι ἐστραμμένη πρὸς τὴν «Μεγάλην Ἀποῦσαν» τὴν ἀλησιμόνητον τον σεβαστὴν μας Πρόεδρον τοῦ Ε.Σ.Δ. Ε.Ν. ΑΘΗΝΑ Ι. ΜΕΣΟΛΩΡΑ καθὼς καὶ τῶν πρωτοπόρων συνεργατῶν αὐτῆς Ἀδελφῶν.

Δὲν θὰ σᾶς ἀπασχολήσωμεν μὲ τὴν δρασίαν τῆς ΑΘΗΝΑΣ ΜΕΣΟΛΩΡΑ διότι εἶναι γνωστὴ ὅχι μόνον εἰς τὸ Πανελλήνιον, ἀλλὰ καὶ εἰς τὸν Διεθνή Νοσηλευτικὸν Κόσμον καὶ ἡ ὁποία ἐν συντομίᾳ περιλαμβάνεται εἰς τὸ περιοδικὸν «Ἑλληνὶς Ἀδελφή», τὸ ὁποῖον ἐπὶ τῇ εὐκαιρίᾳ ἔχομεν τὴν ἰδιαιτέραν εὐχαρίστησιν νὰ σᾶς προσφέρωμεν σήμερον.

Θὰ τονίσω μόνον τοῦτο, ὅτι κατὰ τὴν ὥραν ταύτην ἡ Μεγάλη ΤΗΣ ψυχὴ θὰ ἀγάλλεται ἐκ τῶν οὐρανῶν διότι ἐκπληρώνεται τὸ πολυπόθητον ὄνειρόν Της ἥτοι ἡ ἀπόκτησις τοῦ Ἐντευκτηρίου τῆς Ἀδελφῆς, ἡμεῖς δὲ ἐκφράζομεν τὴν βαθυτάτην μας εὐγνωμοσύνην πρὸς τὸν Ἐξοχώτατον Ὑφυπουργὸν Ὑπουργείου Ἐθνικῆς Οἰκονομίας Κύριον Κλεάνθην Δαμιανόν, τὸν τέως Ὑφυπουργὸν Ἀπασχολήσεως Κύριον Γεώργιον Κάρτερ, τὸν Πρόεδρον τῆς Ἐργατικῆς Ἐστίας Κύριον Γεώργιον Νταουντάκην καθὼς καὶ πρὸς τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον αὐτῆς καὶ πρὸς ὅλους

ὑμᾶς ὅσοι συνέβαλαν νὰ ἀποκτήσωμεν τὸ Ἐντευκτήριον τοῦτο.

Τὸ Διοικητικὸν Συμβούλιον τοῦ Συνδέσμου Διπλωματούχων Ἑλληνίδων Νοσοκόμων, ἀπεφάσισεν ὅπως τὸ Ἐντευκτήριον τοῦτο φέροι τὸ ὄνομα ΑΘΗΝΑ Ι. ΜΕΣΟΛΩΡΑ εἰς ἔνδειξιν τιμῆς καὶ εὐγνωμοσύνης διὰ τὴν προσφορὰν αὐτῆς πρὸς τὴν Ἑλληνίδα Ἀδελφὴν.

Κατ' εὐτυχῆ συγκυρίαν κατὰ τὸ ἔτος τοῦτο συμπληρώνονται 50 ἔτη ἀπὸ τῆς ἰδρύσεως τοῦ Συνδέσμου μας.

Εἶναι γεγονὸς ὅτι κατὰ τὸν ἐκφωνηθέντα λόγον τοῦ Πρωθυπουργοῦ κ. Γεωργίου Παπαδοπούλου πρὸς τὸν Ὑγειονομικὸν Κόσμον τῆς Πρωτευούσης, εἰς τὸν ὁποῖον ἐκλήθη καὶ ὁ ἡμέτερος Σύνδεσμος, μεταξὺ τῶν ἄλλων ἀνεφέρθη εἰς τὴν ἀντιμετώπισιν τοῦ γενικοῦ προβλήματος ποὺ λέγεται «ΑΔΕΛΦΗ», εἰπὼν μεταξὺ ἄλλων καὶ τὰ ἑξῆς:

«Διὰ νὰ εἴμεθα εἰλικρινεῖς ὀφείλομεν νὰ δεχθῶμεν ὅτι τὸ πρόβλημα «Ἀδελφή» δὲν τὸ ἔχομεν ἀντιμετωπίσει μὲ τὴν πρέπουσαν συνέπειαν ὡς ἔχει σήμερον.

Εἶναι παιρὸς νὰ τὸ ἀντιμετωπίσωμεν ἀπὸ δὲ τῆς πλευρᾶς τοῦ Κράτους ὑπόσχομαι νὰ ἔλθωμεν ἀρωγοὶ εἰς πᾶν ὅ,τι ἀπαιτεῖται ὥστε νὰ ἀντιμετωπίσωμε τὸ θέμα «Ἀδελφή» εἰς τὸν χῶρον τοῦ Προσωπικοῦ κατὰ τὸν ἐπιβαλλόμενον σήμερον τρόπον».

Τὸ γεγονὸς ὅτι σήμερον μᾶς παραχωρεῖται τὸ Ἐντευκτήριον τοῦτο, εἶναι ἓνα δείγμα τῆς στοργῆς τοῦ κ. Πρωθυπουργοῦ πρὸς τὴν Ἀδελφὴν καὶ μᾶς δίδει τὸ δικαίωμα νὰ ἐλπίζωμεν ὅτι καὶ τὰ ἐκκρεμοῦντα δυσεπίλυτα προβλήματα τοῦ κλάδου μας θὰ εὔρουν τὴν αὐτὴν εὐνοϊκὴν ἀπήχησιν διὰ τὴν ἐπίλυσίν των.

Ἦδη ὁ Ἐξοχώτατος Ὑπουργὸς Κοινωνικῶν Ὑπηρεσιῶν κ. Ἰωάννης Λαδάς, ἐπελήφθη διὰ τὴν λύσιν των μὲ ζωηρὸν ἐνδιαφέρον καὶ τὸν εὐχαριστοῦμεν θερμότητα.

Ἡ εὐρυθμὸς ὁμοῦ λειτουργία τοῦ Ἐντευκτηρίου θὰ δημιουργήσῃ δι' ἡμᾶς οἰκονομικὰ προβλήματα ὡς πρὸς τὸν ἔξο-

πλισμόν καὶ τὴν περαιτέρω συντήρησιν αὐτοῦ, δεδομένου ὅτι οἱ μοναδικοὶ πόροι τοῦ Συνδέσμου προέρχονται ἀφ' ἑνὸς ἐκ τῶν ἐτησίως καταβαλλομένων συνδρομῶν τῶν μελῶν Ἀδελφῶν, ἀφ' ἑτέρου ἐκ δωρεῶν φίλων τοῦ Συνδέσμου μας καθὼς καὶ τινων ἐλαχίστων δωρεῶν ἐκ μέρους φίλων εἰς μνήμην προσφιλῶν αὐτῶν προσώπων.

Ὡς ἐκ τούτου, ἄς μᾶς ἐπιτραπῇ Ἐξοχώτατε Κύριε Ὑπουργέ νὰ ὑποβάλωμεν θερμὴν παράκλησιν καὶ νὰ ἐλπίζωμεν ὅπως δι' εὐγενῶν ὑμῶν ἐνεργειῶν τὸ Κράτος θέλει ἔλθῃ ἀρωγὸν ἠθικῶς καὶ ὑλικῶς εἰς τὴν προσπάθειαν ὅλων ἡμῶν τῶν Ἀδελφῶν νὰ διατηρήσωμεν τὸν πολιτισμένον τεῦτον χῶρον τοῦ Ἐντευκτηρίου μεθ' ὑπερηφανείας καὶ ἀγάπης εἰς τὸ ἀρμόζον διὰ τὴν Ἀδελφὴν κοινωνικὸν καὶ πνευματικὸν ἐπίπεδον καὶ νὰ εἴσθε βέβαιος ὅτι θὰ

ἐπιτελέσητε ἔργον ἱερὸν καὶ κοινωφελές.

Καὶ ἄς ἐπικαλεσθῶμεν τὴν ἐπιστολὴν τοῦ Ἀποστόλου Παύλου πρὸς Τίτον παράγραφος 14:

«Μανθανέτωσαν δὲ καὶ οἱ ἡμέτεροι καλῶν ἔργων προϊστασθαι εἰς τὰς ἀναγκαί-  
ας χρείας ἵνα μὴ ᾧσιν ἄκαρποι».

Καὶ τέλος:

Ἄς παρακαλέσωμεν τὸν «Καλὸν Σαμαρεΐτην» νὰ ἐνοικῇ καὶ νὰ ἐμπεριπατῇ ὡς Κύριος καὶ Ἀρχηγὸς εἰς τὸ Ἐντευκτήριον τοῦτο, νὰ τὸ φωταγωγῇ καὶ νὰ τὸ οὐρανοποιῇ μὲ τὴν ἀλήθειαν καὶ τὴν χάριν του, νὰ κατευθύνῃ καὶ νὰ ἐμπνέῃ τὴν πνευματικὴν ἀναστροφὴν τῶν Ἀδελφῶν καὶ νὰ ἀποκαλύπτῃ εἰς τὴν καρδίαν ἐκάστης Ἀδελφῆς **ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟΝ ΤΟΥΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ.**

**ΕΛΕΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΤΡΙΝΕΛΗ**