

ΕΛΛΗΝΙΚ

ΑΔΕΛΦΗ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΝ

ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥ.

ΧΩΝ

ΕΛΛΗΝΙ

ΔΩΝ

ΝΟΣΟΚΟ-

ΜΩΝ

Υ
Γ
Ε
Ι
Α
Σ



ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Τ
Μ
Χ
Κ
Ο
Τ

**ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ
ΤΟΥ ΤΟΜΕΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΤΑΥΡΙΔΗ**

Με συγκίνησι σήμερα σᾶς παραδίδομε αὐτὸ τὸ ὠραῖο διαμέρισμα, γιὰ νὰ ἀποτελέση τὴ ζεστὴ φωλῆνὰ σὲ σᾶς πού ἔχετε σὰν ἀποστολὴν στὴ ζωὴ σας νὰ στέκεσθε δίπλα στοὺς πονεμένους καὶ νὰ μὴν τοὺς προσφέρετε τὰς ὑπηρεσίας σας μόνον, ἀλλὰ περισσότερο νὰ τοὺς προσφέρετε τὴν ἀγάπην σας, δίπλα στὸ κρεβάτι τοῦ πόνου. Ἐσεῖς, πού δίνετε τὴν καθημερινὴν μάχην, τὴν μάχην τῆς εἰρήνης, τὴν μάχην τῆς ἀγάπης, τὴν μάχην κοντὰ στὸν πονεμένο, εἶναι ἓνα δεῖγμα τῆς ἀγάπης τῆς πολιτείας πρὸς ἑσᾶς γιὰ ὅ,τι προσφέρετε σ' αὐτήν. Ἐὰν ὅλοι οἱ ἄλλοι ἐργαζόμενοι ἀσκοῦν ἓνα ἐπάγγελμα, ἑσεῖς δὲν ἀσκεῖτε ἐπάγγελμα, ἑσεῖς ἀσκεῖτε λειτούργημα.

Δεῖγμα εὐγνωμοσύνης τοῦ κράτους πρὸς σᾶς εἶναι ἡ παράδοσις τοῦ σημερινοῦ κτιρίου σὲ σᾶς.

Εὐχομαι, μέσα ἀπὸ τὴν καρδιά μου, σὲ ἡμέρες εἰρήνης νὰ ἔρχεσθε σ' αὐτὸ τὸ ὠραῖο κτίριο καὶ νὰ ἀνταλλάσσετε τὰς ἀπόψεις σας, ἀλλὰ περισσότερο ἀπ' ὅλα, μετὰ ἀπὸ τὸν καθημερινὸ μόχθον, στὶς αἰθουσὰς αὐτὰς νὰ βρίσκετε ἡρεμία, ἀγάπην καὶ πρὸ παντὸς χαρὰ· χαρὰ καὶ εὐτυχία σεῖς, αἱ ὅποια δώσατε τὸ παρὼν στὰ Ἑλληνικὰ βουνά, ὅταν ἡ πατρίς τὸ ἐζήτησε καὶ εἴμαστε ὑπερήφανοι γιὰ τὸ Σῶμα τῶν Ἑλληνίδων ἀδελφῶν.

Υπάρχει μία παράδοσις στὸ Σῶμα σας. Μία παράδοσις τὴν ὁποίαν θὰ τὴν ἐζήλευαν πολλὰ ἐπαγγέλματα. Ἡ Ἑλληνίδα ντυμένη μετὰ τὴν τιμημένην στολὴν τῆς ἀδελφῆς στάθηκε ἀντάξια στὸν Ἕλληνα καὶ στὶς Ἑλληνικὰς παραδόσεις.

Εὐχομαι γιὰ τὸ καλὸ τῆς πατρίδος, νὰ μὴν χρειασθῆναι στὸ σύντομον ἢ καὶ στὸ ἀπώτερον μέλλον καὶ ἡ δικὴ σας γενεὰ νὰ δώσῃ δείγματα, ἀλλὰ ἄς δώσετε μόνον δείγματα στὴ μάχην τῆς εἰρήνης, πού δίνει σήμερα ἡ πατρίς μας καὶ ἔχει κατορθώσει συμπληρώνοντας 6 χρόνια ἀπὸ τότε πού γενναῖα παιδιὰ τοῦ στρατεύματος ἀνέλαβαν τὴν διακυβέρνησιν τῆς χώρας... δώσανε μιὰ ἀπόδειξιν στὸ παγκόσμιον κοινόν, πὼς οἱ Ἕλληνες δὲν ἐγεννήθησαν μόνον γιὰ νὰ κάνουν ἡρωϊκὰς πράξεις ἐπάνω στὰ ματωμένα μας βουνὰ καὶ μετὰ τὸ αἶμα τους νὰ κερδίζουν τὴν λευτεριά τους, δώσανε καὶ μιὰ ἄλλη ἀπόδειξιν, ὅτι οἱ Ἕλληνες ξέρουν νὰ δίνουν καὶ νὰ κερδίζουν ἐνωμένοι τὴν μάχην τῆς εἰρήνης.

Στὴ μάχην τῆς εἰρήνης καὶ σεῖς δίνετε τὸ καθημερινόν σας παρὼν.

Εὐχομαι τὸ κτίριον αὐτὸ νὰ εἶναι καλορρίζικον, χαρούμενον καὶ μέσα στὶς αἰθουσὰς του, γιὰ ὅλες ἑσᾶς νὰ εἶναι χαρὰ καὶ θαλπωρὴ καὶ εὐτυχία. Σᾶς εὐχαριστῶ.